

# DÜNYADA VE AHİRETTE HOR OLMANIN NEDENLERİ

*Bismillâhirrahmânirrahîm.*

*el-Hamdülillâhirabbi'l-âlemîn. Ve's-salâtü ve's-selâmu alâ-seyyidi'l-evvelîne ve'l-âhirîne. Muhammedini'l-Mustafâ ve alâ âl'ihî ve sahbihi ecma'în ve men tebi'ahû bi-ihsanin ilâ yevmi'l ceza.*

*Emmâ ba'd.*

## a. İhtiyaç Sahiplerine Karşı Merhamet: Allah'ın Rahmetine Açılan Kapılar

*Fekale Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.*

مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ  
وَالْمَسْكِنَةِ، أَغْلَقَ اللَّهُ بَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ  
وَحَاجَّتِهِ وَفَقْرِهِ وَمَسْكِنَتِهِ.

*Men aġlaga bâbahu dûne zevi'l-hâceti ve'l-halleti ve'l-meskeneti aġlakallahu bâbe's-semâi dûne halletihî ve hâcetihî ve fakrihî ve meskenetihî.*

Amr İbn Mürre radiyallahu anh'den. Hâkim *Müstedrek*'inde rivayet eylemiş ki, Peygamber sallallahu aleyhi vessellem hazretleri şöyle buyuruyor:

*Men ağlaga bâbahu.* Her kim ki kapısını kapatırsa, bağlarsa kapatırsa. Kime karşı kapatırsa? *Dûne zevi'l-hâceti.* İhtiyaç sahiplerinin yüzüne kapısını kapatırsa.

Yahut. *Ve'l-halleti ve'l-meskeneti.* *Halle* kelimesinin burada altında fakır demiş, ama lügata Ben bakma imkânına sahip değilim. Hullet olursa hulleh ötreyle olursa, arkadaşlık demek olur. İhtiyaç sahiplerine arkadaşlarına kim kapısını kapatırsa demek olur. İhtiyaç sahiplerine veya fakru zaruret erbabına kapatırsa demek olur.

*Ve'l-meskeneti.* Birde miskinlere yani kendisini geçindirecek imkâna sahip olmayanlara karşı kapısını kapatırsa. Yani onların talebini kabul etmiyor, onlara kulak vermiyor, onların ihtiyaçlarını karşılamayı kabul etmiyor. Öyle yaparsa, kapatırsa kapısını, yardım etmezse onlara kulak asmazsa, dinlemezse.

*Ağlakallahu bâbe's-semâi dûne halletihî ve hâcetihî ve fakrihî ve meskenetihî.*

Allah'ta onun dostluđa ihtiyaçı olduđu zamanda, sıkıntıları olduđu zamanda, fakirliđi olduđu zamanda, miskinliđi olduđu zamanda semanın kapılarını ona kapatır açmaz.

Bu ne demek?

Her semanın kapısı vardır. Biz bilmiyoruz, görmüyoruz amma, Peygamber Efendimiz semalardan geçmiş biliyor. 7 kat semanın kapıları var, kapılarında bekçileri var, hatta gelen geçeni de sorguya çekiyorlar.

Sorguya çektiklerinde biliyoruz ki, mesela Cebrâil aleyhisselam'a soruyor Miraç'ta.

*Men ente?*

Kimsin sen?

Diye. Yani mirac hadisinde geçti. Bunu kaç defa okuduk.

*Men ente?*

Diye soruyor. Cebrâil'e soruyor. Cebrâil aleyhisselam'a semânın bekçisi soruyor.

*Men ente?*

Diyor ki;

*Ene Cibrîülü. Ben Cebrâilim.*

*Ve men me'ake?*

Senin yanındaki kim?

Diyor. Muhammed sallallahu aleyhi vessellem. Allah'ın Peygamberi. Habîbullah Muhammed-i Mustafa. Bunu duyduktan sonra bir de diyor ki;

*Hel üzine lehû?*

Ona müsaade oldu mu?

Bu semânın bu kapısından geçmeye?

*Ne'am* diyor.

Onun üzerine buyurun diyor. Ehlen ve sehlen buyurun diyor. Soruyor. Semanın kapısı var, bekçisi var, sorgusu suali var, herkes geçemiyor. Dualarda öyle, dualarda semalardan, hatta namazlar, niyazlar, ibadetler, semalardan geçerken öyle dümdüz fezadan füze gider gibi geçemiyor.

Ya ne oluyor?

Melekler durdurabiliyor. Mesela falanca adam namaz kılmış, bilmem, tesbih çekmiş, hayır yapmış, sevapları verilsin diye. Melekler almışlar bunu arı vızıltısı gibi vızzz götürüyorlar. Semadaki melek diyor ki;

Durun. Nereye gidiyorsunuz?

Kim siniz?

Diyorlar ki;

Falanca adamın namazı, niyazı, zikri, işte bunları götürüyoruz, yukarıya.

Diyor ki;

Hayır geçirmem. Götürün bunları o herifin yüzüne çarpın. O riyakâr bir insandı. Allah bana emretti. Riyakârların amellerini buradan öbür tarafa geçirme diye. Götürün yüzüne çarpın. Onlar kabul olmaz diyor.

Demek ki ameller bile geçmiyor. Yani görünen maddi şeylerin geçmediği gibi, amellerin haberi bile geçmiyor öbür tarafa. Onun için önemli.

Semanın kapıları kapatılır.

Semanın kapısı ne zaman açılır?

Birde kapının açık olduğu zamanları bilelim. Kaçtan kaçta kadar açıktır?

Hangi günler açıktır?

Ne zaman açıktır?

Ramazanda semanın kapıları açılır diye hadîs-i şerîf okumadık mı?

Ramazanda açılıyor. Ramazanda semânın kapıları açılıyor. Bu bir. Biz görmüyoruz. Bilemiyoruz.

﴿ه﴾... وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

*Ve le-kad zeyyenne's-semâe'd-dünyâ bi-mesâbîha.*<sup>1</sup> Buyuruyor Allahu Teâlâ hazretleri. En yakın semayı yıldızlarla donattık. Yıldızların olduğu sema birinci sema.

Yıldızların olmadığı başka semalar?

En yakın semayı yıldızlarla donattıysa, ötekisinin ne kadar uzakta olduğunu anlayın. Geçemiyor.

Başka ne zaman açılıyor?

Seher vaktinde açılıyor. Seher vaktinde semanın kapıları açılıyor. İbadete kalkanlar orada dua edenler, gözyaşı dökenler, tesbih çekenler, dua edenlerin bu amelleri semalardan geçiyor. Teftiş ve geri çarpılma, yüz görü

<sup>1</sup> 67/Mülk, 5.

reddedilme yok yani. Onun için seher vakti çok önemli. Seher vakti ne demek?

Sahur vakti demek. Sahur vakti ne demek?

Sabah vaktinin girmesinden önceki bir iki saatlik vakit demek. İmsâktan önceki vakit demek. O zamana saatinizi ayarlarsanız, kalkarsanız, abdest alırsanız, teheccüd namazı kılarırsanız, dua ederseniz çok iyi. Çünkü semanın kapıları açık. Girişte zorluk yok, gümrük yok, kontrol yok. Aç bavulları bunu geçiremezsin, bunu alamazsın, pasaportun eskimiş giremezsin, çıkamazsın, böyle şey yok. Açık demek ki seher vakitlerinde.

Ne yapmak lazım?

Uyanık olmaya çalışmak lazım. Seher vaktinde mümkün oldukça. *Vel mustagfirine bil eshar*. Seher vakitlerinde tevbe ve istiğfar edenler zümresinden olmaya çalışmak lazım. Birde Ramazanı kaçırmamak lazım.

Değerlendirmek lazım?

Gelecek Ramazanı da gözlemek lazım. Ağzı şapırdatmak lazım. İnşallah önümüzdeki Ramazan gelince bak neler yapacağım, neler

yapacağım, neler yapacağım diye baklava börek değil, ibadet ve taatten neler yapacağım diye, sevap kazanacağım diye niyetlenmek lazım.

Evet. Allah da ona semanın kapısını kapatır. Yani Allah'ta onun sıkıntılı olduğu zamanda, muhtaç olduğu zamanda, ihtiyacı olduğu zamanda, fakirliği olduğu zamanda, tam daraldığı zamanda, yardım istediği zamanda kapatır, semanın kapısını kapatır. Çünkü o daha önceden Müslüman kardeşlerine kapıyı çat diye kapatmıştı. İhtiyaçlarını görmemişti.

Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki;

Bir insanın misafir evinin kapısını çalan, gelen misafir nedir?

Bir yönden bakarsan nedir?

Allah'ın o kimseye hediyesidir.

Neden?

Misafir göndermiş ki, ikram olununca ev sahibi sevap kazanacak. Fırsat, bir piyango isabet etmiş. Misafir Allah'ın hediyesidir. Hediyetullah. Misafir de hediyedir, fakir de hediyedir.



*es-Sâilu 'alâ bâbîke hediyyetullâhi.*

O da Allah'ın hediyesidir. Çünkü kapına kadar gelmiş. Sana ne düşünüyor?

Kim o diyeceksin. Allah rızası için bir şey ver deyince, sende gideceksin mutfaktan bir şey alıp vereceksin. Veya keseni açacaksın, fermuarlıysa, bir şey çıkartıp vereceksin, cüz-dansa arka cebinden çıkaracaksın, açacaksın bir para çekip vereceksin, bu kadar kolay. Para kazanmak sevap kazanmak ayağına kadar gelmiş, hediye.

İhtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışın. Elinize fırsat geçti mi hayır yapmaya çalışın.

Çünkü *ed-Dünyâ sâ'atün*. Dünya bir saat-tir, gelip geçiverir.

*Fe-c'alhâ tâ'aten*. Onu hayır yapmakta bir güzel fırsat olarak değerlendir, yoksa gider. Elinizden geldiğince iyilik yapıp dua kazanmaya çalışın. Dua kazanın. Başkasının gönlünü alın. Canı gönülden size dua edecek insanları çoğaltmaya çalışın.

## **b. Fetva Vermenin Sorumluluğu: Meleklerin Laneti**

İkinci hadîs-i şerîf.

مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَعْنَتُهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ.

*Men efte'n-nâse bi-gayri ilmin le'anethü melâiketü's-semâi ve'l-ardı.*

İbn Asâkir ve İbn Lâl, Hz. Ali radiyallahu anh Efendimizden rivayet eylemiş bu hadîs-i şerifi.

Peygamber Efendimiz diyor ki;

İnsanlara, halka ilmi olmadığı halde fetva veren kimseye, dini konularda şu şöyledir bu böyledir, bu doğrudur bu yanlıştır, şöyle yap böyle yapma diye fetva vermeye kalkışan kimseye, göğün ve yerin melekleri hepsi lanet eder.

*Le'anethü melâiketü's-semâi ve'l-ardı.* Seni edepsiz, seni terbiyesiz, seni haddini bilmez. Bilmeden, İslam'ı bilmeden fetva veriyorsun. Kendi aklından uyduruyorsun. İşkembeyi kübradan atıyorsun diye lanet ederler.

Onun için büyük insanlar, hakiki takvâ ehli, âlim insanlar kendilerine bir şey sorul-

duđu zaman, biliyorlarsa, kesin biliyorlarsa cevap verirlerdi. Bilmiyorlarsa, ben bilmiyorum bir inceleyim derdi.

Ben Ömer Nasuhi Hocayı gördüm. Ömer Nasuhi Bilmen. Büyük İslam İlmihalini yazan. Kocaman sakallı, çok sükuti, sessiz, edepli bir insandı. Sonradan da öğrendim ki bizim dergâhtan da dersliymiş. Hasan Fehmi Efendiden el almış. Dervişmişte amma onu da saklamış mübarek demek ki. Uzun sakallı hiç konuşmazdı. Bir kere bir meclisinde bulundum, böyle durdu. Koca İstanbul müftüsü. Sonra Diyanet İşleri Başkanı da oldu. Sükût etmesini de biliyor. Çok. Ama yazdığı kitapları Hukuk Fakültesi bastırdı. Hukuk-u İslamiye ve İslahatı Fıkıye Kamusu diye, altı ciltlik muazzam bir eser yazdı. En büyük kaynak Hukuk Fakültesi bastı. Başına profesörler takdirname yazıları yazdılar. Öyle bir insan. Büyük İslam İlmihali her kütüphanede vardır. Burada da vardır. Bizim evimizde de vardır yani. Daha başka pek çok eser vermiştir. Tabiatı Şiiriyesi var. Cafer çok güzel şiirleride var. Nât-ı Şerifleri vs.leri var. Divanı bir şeyde basıldı, öyle bir şeyler galiba yanlış hatırlamıyorsam.

O bir Őey sorulduĐu zaman, dur bakalım kara kaplı kitap ne diyor diye, bildiĐi halde, bildiĐini bildiĐim halde, kitabı açardı, böyle oradan kitap böyle yazıyor aziz kardeŐim derdi. Ben babama sordum. Bu bilmiyor mu ki niye kitaba bakıyor?

Evladım. Dinleyende, fetvayı soranda kanaat hâsıl olsun diye, birde tevazuundan böyle yapıyor diye söylemişti.

Haksız yere ilmi olmadığı halde fetva veren, çok çamlar devirir, çok hatlar karıŐtırır, çok insanları ŐaŐırtır, çok yanlış iŐler yapar ve kendisini de mahveder, daall olur, dalalete düŐmüŐ olur, başkasını da mahveder, mudıll olur. Onuda yakar, kendisini de yakar.

Ha burada bir Őey daha çıkıyor ortaya. Herkesten fetva sorulmaz. Herkesten fetva sorulmaz. Kimden fetva sorulur?

Fetva vermeye gerçekten salahiyyetli olduğuna herkesin Őahit olduğuna kimseden sorulur, fetva. Öteki kimseye sordun ama o kimsenin neymiŐ?

İlmi ne kadarmıŐ?

Neye dayanarak söylüyor?

Benim kanaatime göre böyle.

Sen kimsin? Kalın kafalı?

Senin kanaatinin ne kıymeti var. Sen eğer ilmin varsa şu âyet-i kerîmeye göre şöyle, şu hadîs-i şerîfe göre böyle de bakalım. Senin kanaatin ne oluyormuş?

Yerin dibine batsın, başına çalınsın senin kanaatin. Banane senin kanaatinden. Senin kanaatin beni doyurmaz ki, beni kurtarmaz ki mahkeme-i kübra da. Ben diyeceğim ki Ya Rabbi! Sen falanca âyet-i kerimede, şöyle buyurmuşsun öyle yaptım. Peygamber sallallahu aleyhi vessellem Efendimizden şöyle bir hadîs rivayet olunmuş, ben onu duydum, öyle yaptım diyeceğim. Yoksa Ali, Veli, deli falanca pervasız, patavatsız bir şey söylemiş. Bira içsen olur. Faiz yersen olur. Açık gezen olur. Herkes bir fetva veriyor. Bizim çok itimat ettiğim, sevdiğim bir kimse vardı, gözümden düştü, kızım başını açsan olur demiş.

Allah olur diyor mu?

Demiyor. Bana bir Tıp Fakültesinden bir kızın babası geldi. Kravatlı, yakışıklı, ütülü, pantolonlu, cilalı, ayakkabılı, altın kravat düğmeli, yüzüklü müzüklü, Efendi böyle bir bey

efendi. Mfettimi Milli Eđitim Bakanlıđında. Buyurun dedim. Ankara'da bizim Ali'nin evinde geldiler, kızı ile beraber. Kızı bartl, mantolu, uzun etekli falan. Kızı bizim ihvandan, kızı bartl.

Dedi ki hocam; babası mfetti Milli Eđitimde. ok yakııklı giyinmi, byle mavimsi yeilimsi bir takım elbise, kırmızı renkli bir kravat okta uymu, yeil yaprak arasında, pembe gl gibi. Aman Allah'ım ne fiyaka, ne fiyaka. Altın dđmede pırıl pırıl parlıyor.

Dedi ki; Bu kız dedi, bizim kız dedi, sizin talebeniz dedi. İyi dedim, gzel, pekl. Bu dedi baını rtyor dedi. Tamam gzel. Biz dedi buna syledik syledik dinletemedik dedi, amıyor baını dedi, ancak sizi dinler bu dedi, syleyin de baını asın, bunu okuldan faklten atacaklar dedi. Atacaklar bunu faklten baını rtyor diye dedi.

imdi dedim ben ona ba a diyemem dedim.

Niye?

Dedi. Niye diyemezsin?

Çünkü başı ört diyen ben değilim ki başını aç diyebileyim. Başını ört diyen Allahu Teâlâ hazretleri. Ben Allah'ın ört dediğine aç diyemem. Sonra dedim senin bu kızın başını niye örtüyor?

İnancından dolayı. Peki, sen bir insanın inancına aykırı bir şey yaptırılmasına müfettiş olarak razı mısın, karşı mısın?

Karşıyım. Karşıysan mücadele etsene dedim. Ne diye zulüm yapanlara destek oluyorsun?

O açtırmak isteyenlere, açtırma desene. Bu kıza aç demeye kalkışacağına. Bir şey diyemedi. Kalktı gitti. Ne desin, benim gibi laf ebesinin karşısında. Sustu gitti. Ama yanlış şeyi yanlış. Kimisi diyor ki başını açsan olur. Olmaz. E diyor okuldan atacaklar. Allahu Teâlâ hazretleri fıkıh kitaplarında var mı?

Mahmud Zühdi.

Okuldan atarlarsa başını açabilirsin diyor mu?

Hayır. Okul, fakülte sadece o başı açtırtan fakülte mi?

Dünyanın kaç yerinde, hatta Avust-  
ralya'da bile, başını örttüğü halde talebeliğe  
devam edebiliyor mu insanlar?

O halde oraya gitmesi lazım. Açması ge-  
rekmez. En son noktaya kadar, başı örtülü,  
mücadele vermesi lazım. Hocam sen bunu baş-  
kasına böyle kolayca fetva veriyorsun ama ba-  
şına gelse kolay mı?

Geldi benim başıma. Benim torunumda  
Fakülte birincisiyken, başörtüsünden dolayı  
bir sene ceza yedi. Bende aldım buraya getir-  
dim. Şimdi burada okuyor. Bir senede kazandı.  
Derslerine baktılar, okudukları derslere bil-  
mem ne. Bir senede affettiler ooh bir senede  
bedavadan kazandı. Allah'ın izniyle birde daha  
çok çalışırsa biraz daha erken bitirirse çok  
daha iyi olacak.

Cenâb-ı Hak bir yerden imtihan ediyor,  
öbür taraftan başka kapılar açıyor. Sabrede-  
cek. Allah dininin hükmünü tutmakta sabreden  
kulu sever. Gevşeyen kulu sevmez.

Baskı yapıyorlar namaz kılmayayım.

Evde kılsam olmaz mı?

Olmaz.



...إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا



*Inne's-salâte kânet 'ala'l-mü'minîne  
kitâben mevkûten.<sup>2</sup>*

Belirli vakitlerde o namazı kılacaksınız. Öyle vaktinde o namazı kılacaksınız, ikindi olmadan. Evde akşam hepsini toptan kılarım. Toptan kılamazsın öyle vaktinde kılacaksınız. Herkes kılıyor ya biz kılıyoruz ya. Hocam çok zor işte bu asırda dinini uygulamak, ibadetini yapmak. Hiçte zor değil. Hiçte zor gelmedi. Hiçbir zaman zor gelmedi askerde bile. Askerde bile kıtaya gidiyorduk, abdestli gidiyorduk. İlk gün baktık ki dönüşte akşam namazı yaklaşıyor ikindiye kılmak zor oluyor. Öğleyi zaten kılıyoruz bir şey değil, ikindide haa abdestli olmak lazım. Abdestli gidiyorduk. İkinci de komutan dırrrrt düdüğü çaldı mı 10 dakika mola, istirahat. Kimisi sigarasını yakıyor, kimisi güreşiyor arkadaşıyla, kimisi çayıra oturuyor bilmem ne bizde namaz kılıyorduk. Saf

<sup>2</sup> 4/Nisâ, 103.

bağlıyorduk şöyle Allahu Ekber namaz kılıyorduk. Bize artık diyorlardı ki ya ağabey yapma böyle başına bir hal gelecek.

Ne hal gelecek başıma?

Ne var?

Namaz kılıyorum. Ötekisi oturuyor, berikisi sigara içiyor, ötekisi güreşiyor, eğleniyor, herkes bir şey ile meşgul. 10 dakika içinde bende namazımı kılıyorum. Ondan sonra gene talimde hazırım.

Ne olacak?

Hiçbir şey olmadı. Kimisi de gölgesinden korkuyor. Şöyle bir baktığı zaman arkada bir karaltı ayy ödü patlıyor. Ya bu senin gölgen ya. Ne korkuyorsun?

Güneşte insanın gölgesi olur. Gölgesinden korkuyor kimisi, şöyle olur böyle olur. Benim hakkım ya.

Yemek yeme deseler ne dersin?

Yemek benim hakkım dersin. Yaşayamam ya dersin, olmaz ya dersin. İki ayağını havaya kaldır dese. Ne dersin?

İki ayak havaya kalkınca durulmaz dersin. Bende namazımı kılacağım gayet normal.

Allah ıslah etsin hepimizi. Hem bizi. Hem onları, hem zalimleri, hem de zulme uğrayıp da hakkını savunamayanları. Hepimizde bir kusur var. Zalimde bir kusur var. Bu mazlumlarda da başka türlü kusur var. Kuzudan beter olmuşlar. Eski kurtlar, aslanlar, aslanların kuyrukklarını tramvay çiğnemiş, koçlar olmuş kuzu, kebablık kuzu. Aslanlar olmuş uyuz tilki. Bunda da kusur var, ötekisinde de kusur var. Allah imtihan ediyor. İmtihanda sağlam duracak.

### c. Gıybet ve Adalet: Zelil Olmanın Sebepleri

Üçüncü hadîs-i şerîf üç tane okuyoruz.

مَنْ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمِ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَهُوَ  
يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ، أَذَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

*Men uğtîbe 'indehû ehûhü'l-müslimü felem yensurhu ve hüve yestetî'u nasrahû ezellehullâhu te'âlâ fi'd-dünyâ ve'l-âhireti.*

Enes radiyallahu anh'den bir hadîs-i şerîf.

Birisinin yanında, Müslüman bir kardeşi gıybet olunuyorsa. Senin yanında Müslüman tanıdığın bir kardeşinin aleyhinde bir şeyler söylüyorlarsa, gıybet ediyorlar, onu çekiştiriyorlar, şöyle kötü böyle kötü diyorlarsa, gıybet ediliyorsa.

*Fe-lem yensurhu.* O yanında gıybet edilen kimse, gıybet edenleri susturmuyorsa, o gıybet edilen kimseye yardım etmiyorsa.

Nasıl olacak yardımı?

Savunacak onu, susturacak bunları. Susun diyecek, haksızsınız diyecek, o öyle değildir diyecek. Avukatlığını yapacak yani. Bedava orda. Ona yardım etmiyorsa.

*Ve hüve yestetî'u nasrahû.* Yardım etmeye gücü yeterken yardım etmiyorsa.

*Ezellehullâhu te'âlâ.* Allah onu hor ve zelil kılar. Bu yardım etmeyen kimseyi.

Nerede?

*Fi'd-dünyâ ve'l-âhireti.* Hem dünyada hem ahirette rezil eder, hor eder, zelil eder.

Neden?

Arkadaşına yardım etmedi diye. Bu yardım edilecek kimseye yardım etmemek, gıybet edilene yardım etmemek, kenarda zulmediyorlar birileri birilerine gidip ayırmamak, yardımcı olmamak bu çok fena.

Bir hadîs-i şerîfte buyuruluyor ki;

Bir Müslüman ölür, kabrine konulur. Cenaze merasimi yapıldı, kabre yatırıldı, konuldu, kabir kapatıldı. Kabirde bekleyen kabir azabı yapan melekler bunun kafasına ateşten bir topuzu patlatırlar. O kadar fena olur ki kabrin içi ateş dolar. O vurulan ateşten, topuzdan dolayı kabrin içi ateş dolar. Bu ölen kimsede feryada başlar. Yav yapmayın, etmeyin, ben Müslümanım, müminim ben, yani kabirde bana azap etmeyin. Yanlışlık mı oluyor.

Ne oluyor?

Diye engellemeye çalışır. Meleklerde derler ki; biz senin Müslüman olduğunu falan biliyoruz. Sen falanca zamanda, bir tarihte, birileri bir mazluma zulmediyorlardı, eziyet ediyorlardı, sende oradan geçiyordun, o mazlunun imdadına yetişmedin, yardım etmedin. Onun için kabirde bu azabı sana yapıyoruz. Va-

zifemiz bu diye azaplandırırlar. Yardım edilecek arkadaşına dünyada iken yardım etmedi diye.

Bugünkü Müslümanların çoğunun durumu budur. İsrail zulmediyor, taşın üstüne elini koyuyor burada taşla eziyor kemiklerini Müslümanın. Rus, Çeçenin ayağını bağıyor tankın arkasına o sakallı mübarek insanları çekip sürükleyip götürüyor. Sırp saldırıyor köyleri yağmalıyor. Bulgar köyleri basıyor, dininizi değiştireceksiniz diyor, ismi değiştirmeyeni öldürüyor, kurşuna diziyor orda. Dünyanın her yerinde, her türlü zulüm, Müslümanlar bir birleşimde yardımcı olmuyorlar. İşte şurası Çeçenistan. Altında komşusu İran, Azerbaycan, Türkiye yardım etmiyor. Böyle şey olmaz. Böyle Müslümanlık olmaz. Adamlar bilecek ki Müslümanın birisinin kılına dokunursam bütün İslam âlemi ayağa kalkar. Yapamayacaklar. Böyle olmuyor. Burada bir Müslüman milleti eziyorlar, yok ediyorlar, öbür köşede öbür Müslüman milleti eziyorlar yok ediyorlar, daha öteki köşede daha başka bir Müslüman milleti ezip yok ediyorlar, bu köşede başka bir, hiç birisi ses çıkartmıyor. Topluluk olmuyorlar, birlik olmuyorlar, yardımlaşmanın çaresine bakmıyorlar.

Nedir bu bizim dünyada herkes bize niye hücum ediyor?

Biz bunun tedbirini nasıl alabiliriz?

Bizde bunlara nasıl zarar veririz demiyorlar. Bütün İslam ülkelerindeki Ruslara, bütün İslam ülkeleri baskı yapsa ne olur?

Rus durur. Bütün Sırlara dünyanın her yerinde Müslümanlar gereken cevabı verseler. Nasıl verecekler gereken cevabı?

Nasıl Ermeniler doğu Anadolu da bizim dedelerimizi kestiler de, bizimkilerde fırsat geçince onları cezalandırdı da, şimdi dünyanın her yerinde bizim elçilerimizi falan öldürüyorlar?

Nasıl ermeni soy kırımını tasarısı falan diye bir mücadele vermeye kalkıyorlar?

Nasıl engellemeye çalışıyorlar?

Demek ki yolları var.

Müslüman Müslümana yardım edecek. Yardım etmezse hali harap.

Allahu Teâlâ hazretleri bizi hakiki şuurlu, bilgili, dinini iyi bilen Müslüman eylesin. Vazifelerini güzel yapan Müslüman eylesin. Allah hepinizden razı olsun.

Yarın akşam yatsı namazında, ben aranızda olamayacağım. Çünkü seyahate çıkıyorum. Allah kısmet ederse hicaza, hacca doğru yola gidiyoruz. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bizden yana da bizimde haklarımız size helal olsun.

Allahu Teâlâ hazretleri dileriz ki, sıhhatle, afiyetle, biz vazifeleri yapalım gelelim. Sağlıkla, afiyetle, sıhhatle dönelim, salimen, ganimen, sevap kazanmış olarak dönelim, sizleri de sağlıklı, afiyetli bulalım. Allahu Teâlâ hazretleri önümüzdeki yıllarda beraberce hac-lar, umreler yapmayı nasip etsin. İki cihanda aziz eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin.

El Fâtiha.

**Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN**

[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)



**SERVER**  
Kürsü