

İLMİN VE ZİKRİN YOK OLUŞU: KIYAMET ALAMETLERİ

Elhamdülillahirabbilalemin hamden kesiran tayyiben mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hîn. Hamden dâimen lamiyen la yenkatâu evvelühu ve lâ yefnâ ahiruh. Hamden kemâ hüve ehlüh. Vassalatü vesselamü ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi vesahbihi vemen tebiahü bi ihsanin ila yevmiddine ecmainet tayyibinet tahirin.

Emma ba'dü:

Fekale Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.

كَانَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوَفْدُ لَبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَأَمَرَ
عَلِيَّةَ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ.

Kâne izâ kadime aleyhi'l-vefdü lebise ah-sene siyâbehû ve emera aleyhi ashâbehû bizâlike.

Peygamberimiz Muhammedi Mustafa sallallahu aleyhi vessellem Efendimiz hazretleri serverimiz, rehberimiz, önderimiz.

Muharrem birinci aydır. Muharrem'in 9'unda, 10'unda oruç tutmak var biliyorsun. 9'unda 10'unda, 11'inde muharrem ayı mübarek bir aydır. Bugün biri bitti. Yarın ikisi oluyor. Muharrem ayı ile beraber yeni yılbaşı bugün. Yeni yılda başladı. 1421 hicri yılına girdik.

Hayırlı mübarek olsun.

İnşallah Müslümanların yüzü güler. Allah yüzlerini güldürsün. İşlerini rast getirsin. Bugünün mübarek yılın ilk gününün, ilk akşamı da Cuma gecesi oldu. Yarın Cuma.

Onun için hastada olsak, yorgunda olsak, birkaç hadîsi şerîf okuyalım. Ondan sonra dağılalım.

a. Münafıklara Saygı Göstermenin Tehlikeleri: İlahi Gazap

Açtığımız sayfadan okuyoruz ki, Câbir İbn Süleym el Hüseyinî'den rivayet olunmuş, Taberanî, Neseî, Beyhâki, Hâkim, Ebû Dâvud, Tirmizî gibi kaynaklar rivayet etmiş.

Yok, o değil. Aşağıdaki Abdullah İbn Büreyde babasından rivayet etmiş ki; bu da Neseî'de, Ebû Dâv'ud'da, Ahmed b. Hanbel'de olan bir hadîs-i şerîf.

لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدُنَا، فَإِنْ يَكُنْ سَيِّدَكُمْ فَقَدْ
أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ.

Lâ tekûlû li'l-münâfiki seyyidenâ fe-in yekûn seyyidüküm fe-gad eshattüm rabbeküm.

Münafık bir kimseye Efendim demeyin. Efendimiz demeyin. Seyyîd Efendim demek Arapçada. Seyyîdena ey Efendimiz demek. Münafık kişi, yani içi başka dışı başka ise, dışardan Müslüman gibi görünüyor da içi bozuksa, imanı eksikse, size karşı başka türlü davranıyorsa, siz yokken başka türlü davranıyorsa, cılkısa, halîs muhlis Müslüman değilse, hakiki mü'min değilse. Böyle bir münafık kimseye parası da olsa, mevkii makamı da olsa Efendim demeyin. Efendimiz demeyin.

Çünkü. *Fe-in yekûn seyyidüküm.* Eğer o sizin Efendiniz ise hakikaten Efendimiz diyorsunuz. O zaman.

Fe-gad eshattüm rabbeküm. Rabbinizi fena halde kızdırmış olursunuz. Rabbinizin gazabına uğrarsınız. Öyle münafığı Efendi seçmişseniz kendinize. Efendim deyip duruyorsunuz ona. O zaman Rabbinizin gazabına uğrarsınız. Binâenaleyh İslam'da sevgi ve saygı

mü'min kimseyedir, imanından dolayıdır, ihlâsından dolayıdır. İmanı ihlâsı varsa severiz. Fukaracıkta olsa, 40 yamalı abası da olsa, köylü dayıda olsa, mübarek deriz, aksakallı deriz, nur yüzlü deriz, hiç namazını bırakmamış bu mübarek deriz, hiç haram yememiş deriz, severiz.

Amma kravatlı da olsa, sinekkaydı tıraşı da olsa, rügan pabuçluda olsa, redingortlu fıratlı da olsa, kuyruklu, kanatlı, papyon kıratlı da olsa, paraları tırlarla taşınacak karda çok olsa, mevki makam sahibi de olsa, münafıksa Efendim demek yok. Yüz vermek yok. Yüz verdin mi Cenâb-ı Hak kızar. Cenâb-ı Hakk'ın gazabına uğrarsın.

Allahu Teâlâ hazretleri bizi böyle er kişi, babayiğit bir kişi eylesin. Kimseden yılmayan, korkmayan, iyi insanı seven, kötü insana da seni Allah için sevmiyorum var mı bir diyeceğin?

Diyebilen, kimsenin önünde öyle iki kat eğilmeyen, başı dik, işi doğru, sözü doğru, özü doğru, iyi niyetli, temiz Müslümanlar olmayı Allah nasib etsin.

Münafıklara pirim vermeyelim, destek vermeyelim, münafığa alkış tutmayalım, münafığa güleç yüz göstermeyelim, münafığı desteklemeyelim. Çünkü münafığa gülmek bile ona bir pirim vermektir, bir kuvvet vermektir. Ben senin yaptığını beğeniyorum demektir. Yapmamak lazım. Alkışlamamak lazım. İtibar etmemek lazım ki Allah için kendisine kızıldığını anlasın. Allah'ın yoluna gelsin. İyi insan olsun. İyi insan olmayacaksa bu toplumda, kıymetinin, itibarının olmayacağını da bilsin.

b. Kıyamet Kopmaz: İlahi Zikir Tükenmedikçe

Diğer hadîs-i şerîf.

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللَّهُ اللَّهُ.

Lâ tekûmü's-sâ'atü hattâ lâ yugâlû fi'l-ardı Allahu Allahu.

Ahmed b. Hanbel, Müslim, Tirmizî, İbn Abdilber [Ebû Ya'lâ], İbn Hibbân, Hâkim, Abd b. Humeyd, Enes radiyallahu anh'den ve Hâkim İbn Mes'ûd radiyallahu anh'ten rivayet etmiş ki;

Lâ tekûmü's-sâ'atü. Kıyamet kopmayacak.

Hattâ lâ yugâlü fi'l-ardı Allahu Allahu.

Yeryüzünde Allah Allah denmedikçe. Denilmez duruma gelinmedikçe kıyamet kopmayacak. Yani Allah Allah diyen, Allah'ı zikreden, Allaha inanıp Allaha ibadet eden insan varsa kıyamet kopmayacak. Allah Allah denmeyecek bir zaman gelecek, Allah'ı unutacaklar, zikretmeyecekler. O kâfirlerin, zalimlerin, gafillerin başına patlayacak kıyamet.

O halde Allah Allah sözünü dilimizden, gönlümüzden eksik etmeyelim. Cenâb-ı Hakk'ı çok zikredelim. Çünkü münafık Cenâb-ı Hakkı zikretmeyi sevmez. Mümin sever. Mümin Cenâb-ı Hakk'ı çok zikreder. Her zikrettiğinde de çok sevap alır. Onun için yürürken, otururken, yatarken, çalışırken, gezerken, bakınırken, her zaman Allah Allah sözünü çok söyleyelim.

Demek ki dervişler dünyanın direği oluyor. Derviş kalmadığı zaman, Allah diyen kalmadığı zaman, dünyanın direği kırılacak. Dünya içindeki Allah Allah demeyen, zikirsiz, şükürsüz

heriflerin tepesine yıkılacak kıyamet kopacak o zaman.

Onun için Allah Allah demeyi âşk ile şevk ile çok çok yapmayı daima şiar edinelim. Cebimizde eğlencemiz olarak tesbihimiz olsun. Şıkır şıkır şıkır şıkır her zaman. Bir güzel tesbihler gördüm bu sefer haçta. Allahu Ekber. Çok pahalı alamadım. İnciden dizmişler böyle tam bizim otelin kapısında. Şunun fiyatını sorayım dedim. İri inci şöyle. Nede güzel kayar kim bilir. Böyle şey şey, incinin yüzeyi güzelde olur, Allah ne güzel olurdu. Bir dahaki sefer alayım inşallah. Veyahut beraber gidelim de. Bir tesbih gördüm, gül yaprağını sıkmış, gül kokuyor yani, sıkıştırma yapıştırma, öyle tesbihler görmüşsünüzdür, gül yaprağından. Görmedin mi?

Yasemin yaprağından, çiçeğinden, gül yaprağından, çiçeğinden, sıkma, tane yapıyorlar. Böyle bakıyorsun, bunun renginde, bundan biraz daha açık, vişneçürüğü gibi gülden yapılmış, yaseminden yapılmış. Kokluyorsun yasemin kokuyor, kokluyorsun gül kokuyor tesbih. Bir de bu sefer gördüğüm. Bu taneler tabi yap-

rak olduğu için çekildikçe, teri aldıkça kabarıyormuş gül yaprağı. Bunun iki tarafına gümüşten işlemeli, kafacıklar geçirmiş, tanenin, iki tarafı gümüşlü bir şeyler olmuş. Koleksiyonlarda mutlaka olması lazım böyle tesbihlerin. Sen en iyisi bir dahaki sene, hacca hazırlan. Böyle bu hocalarda hayır yok, gidiyorlar, görüyorlar, bir şey getirmiyorlar. En iyisi kendisi gitmeli insanın. Dur bakalım Mustafa'da gelecek herhalde bir dahaki sene, sen de gelersin.

c. İlmin Yok Oluşu, Fitne ve Fesadın Artması

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ،
وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتْنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ -
وَهُوَ الْقَتْلُ - حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ.

Lâ tekûmü's-sâ'atü hattâ yugbeda'l- 'ilmü ve teksüru'z-zelâzilü ve yetegârabü'z-zemânü ve tazharu'l-fitenu ve yeksürü'l-hercü ve hüve'l-gatlü hattâ yeksüre fîkümü'l-mâle fe-yefîda.

Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebû Hüreyre radiyallahu anh'ten rivayet etmişler. Üçüncü ve sonuncu hadîs-i şerîf.

Kıyamet kopmaz. Kopmayacak. *Hattâ yugbeda'l-ılmü*. İlim insanların arasından alınmadıkça. İlim insanların arasında kalmayacak.

İlim nasıl alınır insanların arasından?

Başka hadîs-i şerîflerden biliyoruz. Cenâb-ı Hak âlimleri alır, geriye dini bilmeyen cahiller kalır. Ahir zamana yakın 30'a yakın deccal çıkacakmış. Hepsi kendisini Resûlullah sanacakmış. Alçaklara bak. Hem deccal hem Resûlullah sanıyor kendisini. Millette cahil olduklarından böylelerine etrafına toplanıyorlar. Çok böyle bilgisi, ilmi, takvâsı, dinden imandan Kur'an'dan nasibi olmayan insanların etrafında toplanıyorlar.

Uganda da bir Hristiyan gurubu, 1.000 kişiyi bulmuş ölenler, intihar ediyorlar. Hristiyan tarikatı diyor, o zamanda boyuna intihar ediyorlar. Ölülerini bulunuyor bayağı.

Allah böyle şaşırtmasın. Sapıklarında peşine düşürtmesin kimseyi. Hem dünyası mahvoluyor hem ahireti mahvoluyor. Hem hayatı gidiyor hem ahireti gidiyor. Ne biçim şey. Yani bunları dillerine dolamıyor da ilerici gazeteler, Müslümanların pırıl pırıl tertemiz dinine

saldırıyorlar. İşte bak konuşacaksan bunları konuşsana. Hristiyanlık propagandası yapıp duruyorsun. İşte bak ne kadar yanlış.

İlim kalkmadıkça kıyamet kopmaz.

İlim alınacak nasıl alınacak?

Âlimler alınacak, cahil kalacak, öyle olacak. Ulemâ gidecek. Geriye İslam'ı bilmeyen herifler kalacak.

Başka.

Ve teksüru'z-zelâzilü. Zelzeleler çoğalmadıkça kıyamet kopmayacak. Yeryüzü oradan oradan sallum sullum sallanacak boyuna, çoğalacak zelzeleler.

Ve yetegârabü'z-zemânü. Zaman yakınlaşacak. Zamanın yakınlaşması ya bereketsizleşmesi manasına, yani bir sene ama nasıl geçtiğini anlayamıyor. Bir gün ama hop bakıyor akşam oluvermiş, bereketsiz. Zamanın yakınlaşması bu olabilir.

Birde zaman dediğimiz şey nereden oluyor?

Dünya kendi etrafında 24 saatte dönüyor, bir gün oluyor.

Daha hızlı dönerse?

O zaman, zaman kısalmış olacak. Gün hızına göre, 18, 16 saat, 12 saat hızlandığı zamanda işler bozulur. Bütün dengeler bozulur. Çünkü bunun böyle 24 saatte dönmesi başka, daha hızlı döndüğü zaman, merkez kaç kuvvetinden maddeler, dağlar belki denizlerin altında kalır yani. Denizler daha çok böyle dışarıya gider, her tarafı sular istila eder belki. Neler olur Allah bilir.

Yani o dünyanın hızlı dönmesi neden olur?

Manyetik tesir olur. Başka gök cisimlerinin tesiri bir yıldız yanından geçer, fırr onu döndürtür falan nasıl olacaksa.

Birde zaman, dünya güneşin etrafında 365 günde dönüyor, ondan oluyor. Bu dönüşte hızlanırsa, o zaman mevsimlerde değiştiği zaman öylede olabilir. Yani hakiki olarakta kısaltılmış olabilir zaman. Manevi bakımdan bereketsizleştiği içinde kısalmış olabilir. Allah bilir ama her ikisi de olabilir.

Ve tazharu'l-fitenu. Fitneler çoğalacak. Fitneler, fesatlar, karışık işler, imtihanlar çoğalacak.

Ve yeksürü'l-hercü. Ve ölüm çok olacak. Öldürme, adam öldürme işi, hercümend etmek insanları, bu çok olacak.

Ve hüve'l-gatlü. Yani bu öldürme demek.

Hattâ yeksüre fîkümü'l-mâle. Ve mal çoğalacak.

Fe-yefîda. Ve taşacak. Yani nereye koyacağını, ne yapacağını bilemeyecekler. Mahsül çok bol. Mesela bizde şimdi mahsüller çürüyor. Gittiğimiz zaman birçok şeyler atılıyor, yiyecekler şeyler. Hem manavların kenarlarına atılıyor, hem tarlalarda atılıyor, hem denizlere dökülüyor Türkiye'de falan. Ağacından toplanmıyor falan. Kurtarmıyor falan diye. Nakliyesine değmiyor falan diye. Mal çoğalacak ama eskiden böyle değildi. Eskiden üretim azdı, üretim araçları az olduğundan, insanlar çok sıkıntılar çekiyorlardı. Eski kitaplardan okuduğumuz, anladığımız kadarıyla. Şu bizim bolluğun %1'i yoktu. Yiyecek yoktu, giyecek yoktu, kumaş yoktu, buğday yoktu, meyve yoktu, dünyanın bazı yerleri hala öyle. Afrika'da büyük açlıklar bekleniyor bu sene. İşte kıtlıklar daha çok olacak falan diye söyleniyor.

Hazırlanmamız lazım. Hayra hasenat yapmak için. Tabi malın azlığı bir imtihan. Çokluğu da bir başka imtihan.

Allahu Teâlâ hazretleri her türlü imtihandan başarı ile geçmeyi nasib eylesin.

Mal o kadar çoğalacak ki, sadaka verilecek insan bulamayacaklar mal sahipleri. Zekât verecek insan bulamayacaklar. Değişecek dünyanın durumu. Hakikaten de değişiyor. Şimdi yiyecek içecek bazı yerlerde çok bol.

Allahu Teâlâ hazretleri bizi huzurlu bir ömürle yaşamaya muvaffak etsin. Ahir zamanın fitnelerine bulaştırmasın. Başımıza belaları sarmasın. Bizi fitnelerin içine atmasın. Böyle öldürmek, öldürülmek, can emniyetinin olmaması durumlarına düşürmesin. Ve Allah'ın verdiği malın kadrini, kıymetini bilip, şükretmeyi nasib etsin. Paramızla, zenginliğimizle de hayır hasenât yapıp, rızasını kazanmayı cümlemize nasib etsin.

El Fâtiha.

Dün dedi ama unuttum ben. Çok büyük bir rakam. Çünkü kurutuyor insanı. Yani o ter, o sıcak. Evet, oruç işi böyle. Her gün oruç tutmak makbul bir şey değil. Sünnete uymak

makbul. Sonra geceleri. Peygamber Efendimiz geceleri uyur, sahura kalkardı. Seher vaktinde kalkardı. O zaman ibadet ederdi. Erken yatarlardı o vakte kalkmak için. Bazı kardeşlerimiz sabah namazına gelemiyor, uykusunu alamıyor, istediği halde kalkamıyor. Hatta saat zııır deyince, elini şöyle yandan uzatıp, dolabın üstündeki şeyin üstüne bir basıyor. Şimdi ben gözümü biraz alıştırayım falan derken, bir gevşiyor, bir gidiyor, bir daha irkilip uyanıyor. Bakıyor ki güneş yüzüne vurmuş, ısıtmış yüzünü. Tüh ya hay Allah, sabah namazının vakti kaçtı, ya kalkmıştım da, hay Allah bir gözümü şey yapayım derken şeytan öyle. Şeytan insanı nasıl aldatır? Doğrudan doğruya aldatamazsa, taksitle aldatır. Yok ya ben senin namaza gitmeni filan engellemek istemiyorum. Sen kalk aslan-sın sen, ağasın, paşasın, sadece şimdi çok uykun var ya, uykudan zıp diye uyandın ya zil çaldı diye, sadece birazcık gözünü kapa, yeter senden başka bir şey istemiyorum der, gözünü kapa...

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN
[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız](#)



SERVER
Kürsü