

# ALLAH YOLUNDA CİHADIN

## FAZİLETLERİ

*Bismillâhirrahmânirrahîm.*

*El-hamdu lillâhi rabbi'l-âlemîn. Hamden kesîran tayyiben mubâreken fîhi alâ kulli hâlin fî kulli hîn.*

*Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ seyyidi'l-evvelîne ve'l-âhirîn ve şefîi'l-müznibîn ve Muhammedini'l-Mustafâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecma'îne't-tayyibîne't-tâhirîn.*

*Emmâ ba'dü.*

*Fekale Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.*

الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا

وَمَا فِيهَا

*el-Ravhatü ve'l-ğadvetü fî sebîlillâhi efdalü mine'd-dünyâ ve mâ fîhâ.*

*Sadaka rasûlü'llâh, fî mâ kâl, ev kemâ kâl.*

İmam Buhârî ve Müslim ve Neseî gibi mühim hadîs âlimlerinin eserlerine yazılmış olan bir hadisi şerif. Sehl İbn Sa'd radiyallahu anh'ten rivayet olunmuş.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki;

*el-Ravhatü ve'l-ğadvetü*. Ravha, sabahleyin yola koyulmak. Akşamleyin *Ve'l-ğadvetü*. Sabahleyin yola koyulmak. Sabahleyin veya akşamleyin *fî sebîlillâh* sefere çıkmak, yolculuk yapmak, Allah rızası için savaşmak üzere böyle sefere başlamış olmak, yolculuğa çıkmış olmak veyahut sabah veya akşam düşmanla savaşmak.

*Efdalü mine'd-dünyâ ve mâ fîhâ*.. Dünyadan da, tüm dünyadan da ve tüm dünyanın içindeki her türlü zenginliklere sahip olmaktadır daha hayırlıdır. Cihadın yapılması için akşam sabah yola koyulmak. Dünyadanda dünyanın içindeki herşeydende daha hayırlıdır.

Bu hususta çok çok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîf var. Kesin vazifelerimizden bir tanesi, İslam için çalışmak ve ter dökmektir. Düşmanlara karşı, İslamın düşmanlarına karşı, İslamı korumak ve savunmaktır. En başta gelen, en önemli çalışmalardan biri.

Bu Allah yolunda cihad etmek yani. Düşmanın baskısına, saldırmasına, tazyikine, satışmasına, hücumuna karşı koyup, ter dökmek, Allah yolunda uğraşmak.

İki türlü olur. Malıyla bir, canıyla iki. Ya malını verirsin. Cihadın masrafına iştirak edersin. Bir gazinin bineğini alırsın, silahını alırsın gönderirsin. Geride kalan çoluğunu çocuğunu gözetirsin. Yemesini içmesini sağlayıp. Babasının olmamasına, çocukların mahsun bıraktırmazsın. Ailesine bakarsın gazinin. Para harcarsın. Allahın dini ilerlesin, yükselsin, gelişsin diye. Kesenin ağzını açarsın. Cami yaptırırsın. Neşriyat yaptırırsın. Talebe yetiştirirsin. Mektep açarsın vesaire vesaire. Para harcarsın, malla.

Ya da fiilen orduya katılırsın. İşin sonunda şehit olmak var. Yani canın gider yani çarpışırken. Yaralanırsın veya ölürsün. Çok mühim bir şey, çok ciddi bir olay, çok büyük fedakârlık. Onun için bunun sevabı son derece yüksektir.

Yani ne kadar çalışacağızda dünyalıktan ne kadar birşey alacağız?

Şu dünyanın ne kadarını alacağız? Rabi-beyden bir ev alabilecek miyiz? Sahilden onu bile alamayız. Ne kadar çalışsak. Dünyanın parasını istiyorlar. E daha başka güzel yerler var dünyada, kıymetli yerler var. Pahalı yerler var. Onların hepsinden, hepsine sahip olmaktan daha hayırlı.

Yani başka bir sebeple ömür boyu çalışarak elde edemeyeceğimiz kazanç var cihadda. Fedakârlık büyük. Sonunda malda gidebilir, canda gidebilir. Gitmeyebilir de. Bazısında gazi olur. Bol ganimetle döner. Düşmanı yener. Bol ganimetlerle döner. Ömrünün sonuna kadar kendisine yetecek varlık sahibide olabilir.

Tabi bu devirde İslam'ın korunması nasıl olacak?

İslam'ın korunması için bazen savaş gerekebilir. İşte Bosna. İşte Çeçenistan, İşte Keşmir. İşte İsrail'in karşısında Ürdünlüler, Filistinliler. İşte dünyanın başka yerleri. Fiilen silah alıp çalışmak, çarpışmaktan başka çare kalmayabilir. Bu mümkün. Ev gider, bark gider, çoluk gider, çocuk gider, köy gider, tarla gider, mal gider, mülk gider, her şey gidebilir. Zaten gidecek, düşman saldırıyor. İşte o zaman silaha sarılırsın. Sende düşmanı oraya sokmamaya gayret edersin. Ya da İslam yayılsın, gelişsin, tanınsın, beğenilsin, sevilsin, insanlar müslüman olsun diye para harcarsın. Bu da İslam'ın gelişmesi için, eğitim müesseseleri, neşriyat çeşitleri, yazılı, sözlü, görüntülü, neşriyat. Radyo, televizyon, teyp, video, kitap, dergi, broşür, konferans vesaire vesaire

vesaire vesaire. İslam'ı böyle öğretmeye, yaymaya çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın, faydalı olursun. Buda mümkün. Malla ve canla çarpışmak.

Allahu Teâlâ hazretleri müminlere bunu emrediyor Kur'an-ı Kerîm de ve mukabilinde cenneti vaadediyor. Yaparsanız cenneti vereceğim.

*Bismillâhirrahmânirrahîm.*

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ  
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

*Innallâheşterâ mine'l-mü'minîne enfüsehüm ve emvâlehüm bi-enne le-hümü'l-cennete.<sup>1</sup>*

Mükabilinde cenneti vermek şartıyla, Allah müminlerin canlarını, mallarını istiyor, talep ediyor. Verin onları. Ben de size cenneti vereyim diye hayırlı bir ticaret.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ  
تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابِ آلِ إِمِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

<sup>1</sup> 9/Tervbe, 111.

بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ۚ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي  
جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*“Ya eyyühellezine amenü hel edüllüküm  
ala ticaretin tünciküm min adabin elim”*

Sizi cehennem azabından, feci, elim bir azaptan, müthiş, dehşetli bir azaptan koruyacak bir şey öğreteyim mi size?

*Tü'minûne billâhi. Allaha inanırsınız.*

*Ve tücâhidûne fî sebîlillâhi bi-emvâliküm ve enfüsiküm”. Malınızla, canınızla Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz.*

*Zâliküm hayrun leküm in küntüm ta'lemûn. Hem elim, feci bir azaptan kurtulursunuz, hem de.*

*Yağfir leküm zünûbeküm. Allah günahlarınızı mağfiret eder.*

*Ve yüdhilküm cennâtin tecrî min tahihe'l-enhâru. Aşağılarından cennet ırmaklarının aktığı, cennet bahçelerine sizi nasip eder, sahip eder, sokar cennete.*

*Ve mesâkine tayyibeten fî cennâti adnin.*

Cennet köşklerini sizlere nasip eder. 70 bin odası var. Her odası süslü, ziynetli, kıymetli.

*Zâlike'l-fevzü'l-'azîmü.*<sup>2</sup> Bu muazzam bir kazanç. Bu hususta böyle emreden âyetler çoktur. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, takatimiz olduğu kadar Allah'ın dinine yardımcı olmaya çalışacağız. Peki ben Allah'ın dinine yardımcı olacağım. Paralarım gidecek ya hocam. Kolayda kazanılmıyor para. Sen kürsüye oturmuşsun. açmışsın kitabı okuyorsun, söylüyorsun bize. Yani paralar gidecek. Parasız kalırsam ne olacak?

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

*In tensurullâhe yensurküm ve yüsebbit akdâmeküm.*<sup>3</sup>

Eğer siz Allah'ın dinine yardımcı olursanız, Allah'ta size yardım eder. Allah karşılıksız bırakmaz.

Osmanlılar tarihte, yakın tarihte, bizimle ilgili tarihte, önemli bir misal.

Anadolu'ya dedelerimizi niye geldiler?

Orta Asya daydı.

<sup>2</sup> 61/Saff, 10-12.

<sup>3</sup> 47/Muhammed, 7.

Niye Anadolu'ya geldi?

Cihad yapmak için. Orası cihad mıntıkası diye geldiler. Emniyetli bir yer diye gelmediler. Orada rahat edeceđiz diye gelmediler. Bođazın kenarına köşk kurarız diye gelmediler. Savařa geldiler, savařmaya geldiler, ölmeye geldiler.

Bu hususta en büyük iřareti kim verdi?

Ahmed Yesevî hazretleri verdi. Gidin bakalım oralara. Büyüklerimiz verdi. Őeyh Efendilerimiz verdi. Düşmanla çarpıřın, cihad edin, sevap kazanırsınız diye. Geldiler Anadolu da çarpıřtılar, kazandılar. Balkanlara geçtiler, çarpıřtılar, kazandılar. Çarpıřtılar, kazandılar. Çarpıřtılar, kazandılar. Dünyanın en geniş yerlerini alarak en büyük devletini kurdular. En uzun ömürlü devletlerinden birisini kurdular. Çok zengin oldular. Allah, yolunda yardım edenleri, yardımsız bırakmaz, mahrum bırakmaz. Hem dünyada, hem ahirette aziz ve bah-tiyar eyler. Bu böyle.

Allah bize göz açıklığı versin.



## a. Cuma Namazına Hazırlık

الرَّوَّاحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ  
وَالْغُسْلُ كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

*er-Ravâhu yevme'l cumu'ati vâcibün alâ külli muhtelimin ve'l ğuslü ke iġtisâlihî mine'l cenâbeti.*

*er-Ravâhu yevme'l cumu'ati.* Cuma günü kalkıp yola koyulmak. Cuma namazına gitmek üzere. Cumaya gitmeye yola koyulmak. *Vâcibün.* Vâciptir. Gereklidir. Lazımdır. Farzdır. Kime?

*Alâ külli muhtelimin.* Büluğa ermiş, her akil, baliğ erkeğe, cumaya gitmek boyun borcudur. Onun için camiler açıyoruz. Onun için cuma namazları kılıyoruz. Birçok kimse kurtuluyor. Gelen kurtuluyor. Çünkü üç cumayı kılmayanın kalbi mühürlenir. Çok fena cezaya uğrar, çarpılır. Hayrı bereketi kalmaz. El-hamdülillâh. Cumaya gitmek vâcip. Yani vâcip, gerekli demek Arapçada. Yoksa sünnet, vâcip farz manasına, oradaki vacip gibi değil. Efendimizin zamanındaki vâcip demek, gerekli demek. Yoksa yani aslında Allah emrettiği için fıkıh ahkâmı, kuvveti bakımından farz cumaya gitmek. Farzdır demesi lazım ama, o zamanki

kullanılan kelime vâcibün demek, gerekli demek, boynuna borç demek. Yapması lazım demek. Yoksa farz değil manasına değil kullanış. Cumaya gitmek gereklidir. Her akıl, baliğ müslümana hepimize.

Peki akıl baliğ olmamış küçük çocuk gelirse ne olur?

Fazilet olur. İyi olur alışmış olur. Büyüdüğü zamana alışmış olur. Çocukları da getirmek lazım. Sonra kadınlar. Kadınlara mecburiyet yok. Cuma yani şey diyor, erkekleri kastediyor burada. Kadınlara mecburiyet yok. Erkeğin camiye gelmesi, namazı cemaatle kılması sevaptır. Kadının evinde kılması sevaptır. Camiye gitse olmaz mı? Olur. Kocasıyla beraber kalktı gitti, yoldan geçerken camiye girdiler, oda arkada kılsın ama kadının sevabı evde daha çoktur. Erkeğinde camiye gidecek, oradaki arkadaşlarıyla da görüşmüş olur. Muhabbet olacak, bereket olacak, cemaat olacak, müşterek işler olacak, vesaire vesaire.

Sonra. *Ve'l-ğuslü ke-iğtisâlihî mine'l-cenâbeti.*

Cuma günü birde gusül yapmak oda vaciptir, yani oda gereklidir. Cuma günü yıkanmakta gereklidir. Nasıl? Cenabetten gusül gibi,

cünûb olduđu zaman yıkanmak gibi, yani tepeden tırnađa boy abdesti demek. Cuma günü öđle abdest almakta vacip, oda gereklidir.

Onun için cuma günü, güzelce tepeden tırnađa yıkanmalı, vücudun, saçların yağları gitmeli, saçlar ipek gibi olmalı, şöyle yaptıđı zaman arkaya dalgalanmalı. Böyle yaptıđı zaman böyle şey yapmalı, hani radyolarda, televizyonlarda resmini çekiyorlar kadınlar, bilmem falanca şampuanla yıkanmışta, saçlar böyle dalgalanıyor, şöyle dalgalanıyor filan. Tertemiz olur. Ne koltuk altı kokusu kalır. Ne başka birşey kalır. Adamın birisi akıllık etmiş. Bir tekeyi panayıra getirmiş. Çadıra koymuş.

Teke nasıl kokar?

Tekeyi bilen var mı?

Bilmiyorsunuz yani keçinin erkeđi. Korkunç kokar. Etide kokar, kendiside kokar, çok kokar teke. Tekeyi çadıra koymuş. Çadırın önünede yazıyı yazmış. Buraya girip 5 dakika dayanana şu kadar mükâfat var falan diye. Paraya mükâfata heves eden içeri giriyormuş ama o kadar duramadan, burnunu tutup dışarı zor atıyormuş kendisini. Çünkü teke çok kokuyormuş. Köylünün biriside, o da bakmış para var bu işte. Tamam bende talibim demiş. Oda

girmiş çadırın içine. Bekliyor sahibiki iki üç dakika geçtikten sonra burnunu tutsun buda çadırdan kaçsın filan diye. Beklemiş beklemiş öyle birşey yok, beklemiş beklemiş birşey yok, ondan sonra bir gürültü kopmuş içerden, paldır küldür bir şey, ne oluyor diye birde bakmış ki tekenin gözleri fal taşı gibi açılmış, dışarı kaçıyor. Meğer köylü dayı çarığını çıkarmış. Dayamış tekeye, teke bunun kokusuna dayanmamış. Bunu nerden anlattık.

Cuma günü yıkanmak iyidir. Cuma günü millet yıkanmıyor. Çorabını yıkamıyor. Kendisi yıkanmıyor. Aslan gibi adam. Terlediği zaman koltuk altında kıllarıda kesmemiş, mısır püskülü gibi sarkıyor, sapsarıda sararmış, kırmızımsak sarı olmuş. Ter akmış kurumuş, ter akmış kurumuş, balyoz savurmuş terlemiş kurumuş, balta sallamış kurumuş, balyoz savurmuş kurumuş. Kokusu bir koku ki. Şimdi adam camiye gelecek. Etrafındakiler en uzak köşeye gidiyor. Mümkün olan en uzak köşeye gidiyor. Veya sarımsak yemiş, soğan yemiş. Huhhhh dediği zaman, adam bayılacak gibi oluyor, öbür tarafa gidiyor, çünkü kokar. Veyahut sigara tiryakisi. İçmeyene öyle fena kokuyor ki sigara. İçene birşey değilde, içmeyene çok ağır

geliyor, tıkanacak gibi oluyor. İşte camiler temiz olsun diye, gelenler ezaya maruz kalmasın, pis kokulardan rahatsız olmasın diye cuma günü tepeden tırnağa güzelce yıkanıp boy abdesti alıp camiye gelmek oda lazım.

Peki bunun sevabı ne?

Bunun sevabı, 7 günlük günahı, bir önceki cumaya kadar, 7 günlük günahın affolması. 3 günde bonus, yani ilave. 7 gün 3 gün daha 10 gün. On günlük günahı bağışlanır gusül abdesti aldığı zaman. Her cuma gusül abdesti aldı mı, geçmiş haftanın günahları affoluyor affoluyor affoluyor. Üçer günde fazlasıyla, tertemiz olur insan. Her hafta yıkandığı zaman günahları silinecek, sıfırlanacak defter, günahlar sayfası.

İşten geliyoruz hocam sabah evde yıkanıp gitsek olmaz mı?

O niyetle olur. Cuma niyetiyle ille aldığı abdestle camiye gelecekte, onunla kılacak diye bir mecburiyet yok. Cuma günü abdest almak.

Cuma günü ne zamandan başlar?

Perşembe akşam namazında başlar. Akşam, yatsı, ondan sonra gece geçer, sabah, öğlen, ikindi. Onun için sabahleyin kalkınca abdest aldın mı, yine cuma günü abdest almış

olur. İşine giderken. Orada cumasını kılar, o sevabı alır.

## b. İslam'da Yumuşak Huyluluk

Üçüncü hadîs-i şerîf.

الرِّفْقُ بِهِ الزِّيَادَةُ وَالْبَرَكَهَةُ وَمَنْ يُحْرِمِ الرِّفْقَ يُحْرِمِ  
الْخَيْرَ

*er-Rıfku bihî ez-ziyâdetü ve'l-bereketü  
ve men yuhrami'r-rıfka yuhrami'l-hayra.*

Rıfk, yani yumuşaklık, mülayim, yumuşak, halim, selim kızmıyor.

*Er-Rıfku bihî ez-ziyâdetü ve'l-bereketü.*  
Rıfk oldu mu, Allah malına, mülküne, her şeyine bolluk verir, ziyade arttırır. Malını, mülkünü, parasını, pulunu arttırır.

*Ve'l-bereketü.* Bereketini arttırır.

Rıfk oldu mu, yumuşak, halim, selim, kırmıyor, üzmüyor, tatlı filan. O zaman malı mülkü artar ve bereket gelir herşeyine.

Kimin Allah huyları arasında rıfkı nasip etmemişse, rıfk'tan mahrum kılınmışsa.

*Yuhrami'r-rıfka yuhrami'l-hayra.* Hayırdan mahrum olmuş demektir.

O halde nasıl insanlar olacağız?

Rıfk sahibi, mülayeme sahibi, yumuşak insanlar olacağız. Hanımımıza karşı,

çocuklarımıza karşı, komşularımıza karşı, arkadaşlarımıza karşı böyle yumuşak tatlı olacağız. O zaman bolluk, bereketlik geliyor, insana hayır geliyor. Rıfk olmadı mı insana çok şeylerden mahrum kalmış oluyor. Öğrenmemiz gereken güzel huylardan birisi rıfktır.

Ve bir başka hadîs-i şerîfte de;

الرِّفْقُ رَأْسُ الْحِكْمَةِ

*er-Rıfku ra'su'l-hikmeti.*

Hikmetin başı rıfktır buyurmuş yani. Hikmet, Allah'ın çok büyük bir ikramı. Peygamberlere verdiği bir güzel şey hikmet. Hikmetli oldu mu insan, yaptığı iş doğru olur, isabetli olur, söylediği söz doğru olur, isabetli olur, güzel olur. İşi, sözü, özü hep isabetli olur. Hikmet verdi mi. Doğru düşünür doğru şey yapar. Herkes düşünüyor. Dünyada bir iş yaparken herkes düşünerek yapıyor, amma kimisi yamuk düşünüyor, yanlış düşünüyor, yanlış sonuç çıkıyor.

Hikmet ne demek?

Bir şeyi düşünüp, söyleyip, doğrusunu bulmak, sağlamını bulmak, çürüğünü değil, en doğru olanı bulmak demek.

İşte o hikmet nereden başlar?

Rıftan başlar, yumuşaklıktan başlar. Sertlikten, hızlılıktan, kızgınlıktan, asabilikten olmaz. Sakin olacak, yumuşak yumuşak konuşacak.

Peygamber Efendimiz bir delikanlıyla sözleşmiş, falanca yerde buluşalım diye. Unutmuş çocuk, delikanlı gelmeyi. Üç gün beklemiş Peygamber Efendimiz orada. Ondan sonrada ey delikanlı beni beklettin demiş, geldiği zaman. Yani bağıırıp çağırmamış. Kendisine kaç yıl hizmet eden hizmetliler var sahâbeden. Bir seferinde niye şunu şöyle yaptın niye bunu böyle yapmadın diye azarladığı, hiç görülmemiş Efendimizin. Kendi nefsi için kızmazmış zaten. Kızarsa Allahın emri çiğnendiği zaman kızarmış. Kızdığı zaman ondan kızarmış yoksa kendi şahsıyla ilgili oldu mu affedermiş. Bizde öyle rıfk sahibi olmaya gayret edelim.

Aziz ve muhterem kardeşlerim.

Allahu Teâlâ hazretleri cümlelizden razı olsun. Cümlelizizi sevdiği razı olduğu kullarından eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Güzel huylu, tatlı dilli, kâmil müslümanlar olarak yaşayıp, İslam'a faydalı olup, Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna yüzü ak, ayın on-dördü gibi nur saça saça varmayı nasip eylesin.



Anlı açık eylesin. Mahşer günü mahkemeye çekmesin, hesaba çekmesin, sorgu sual etmesin. Bigayri hesap, hiç hesap sormadan, doğrudan doğruya cennetine dahil eylesin. Çünkü hesap verecek yüzümüz, halimiz yok. Fazlı kereminden nasıl kimleri hesapsız cennete sokuorsa, bizlerde onları nasip eylesin. Öyle hesapsız cennete girip Peygamber Efendimizde komşu eylesin. Ondan 1400 sene sonra geldik. Orada hiç olmazsa beraber olalım. Cemalini görelim. Sohbetine erelim.

El Fâtiha...

**Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN**

[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

