

## BİD'AT EHLİNE KARŞI MÜSLÜMANLARIN TUTUMU

*El-Hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidînâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmâin ve men te-bi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'd-dîn.*

*Emmâ ba'dü;*

*Fe-kâle'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.*

مَنْ أَعْرَضَ عَنْ صَاحِبِ بِدْعَةٍ بُغْضًا لَهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ  
أَمْنًا وَإِيمَانًا وَمَنْ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ آمَنَهُ اللَّهُ  
تَعَالَى يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَمَنْ أَهَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ  
رَفَعَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَى  
صَاحِبِ بِدْعَةٍ أَوْ لَقِيَهُ بِالْبِشْرِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِمَا يَسْرُهُ  
فَقَدْ اسْتَخَفَّ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

*Men a'rada 'an sâhibi bid'atin buğdan lehû meleallâhü kalbehû emnen ve îmânen ve meni'n-tehera sâhibe bid'atin âmenehullâhü teâlâ yevme'l-feze'ı'l-ekberi ve men ehâne sâhibe bid'atin refe'ahullâhü fi'l-cenneti mi-ete deracetin ve men selleme 'alâ sahibi bid'atin ev lekıyehû bi'l-bışrı ve's-takbelehû*

*bi-mâ yesürruhû fe-kadi's-tehaffe bi-mâ ün-zile 'alâ muhammedin.*

*Revâhu hatîbü'l-bağdâdiyyü an ibni u'umera radyallahu anhümâ.*

Bi'dat ehli insanlarla bizim nasıl muamelede bulunmamız gerektiğini anlatan bir hadîs-i şerîf.

Bid'at'çılara biz ne yapmamız gerekiyor?

Ne yapacağız?

Onu anlatıyor.

Biliyorsunuz bizim yolumuz Peygamber Efendimizin sünnetine uymak yoludur. Onun için hadîs-i şerîflerini okuruz. Resûlullah efendimizin sünnetine uygun hareket etmeye çalışırız. Sakal bırakmamız sünnetinden dolayıdır, efendim namazların sünnetleri sünnet olduğu için kılarız efendimiz tavsiye buyurduğu için. Efendim bilmem itikâf ramazanın sonunda sünnet diye tutmaya çalışırız. Pazartesi Perşembe oruçlarını tutmaya çalışırız. Nerde sünnet duymuşsak, öğrenmişsek onu uygulamaya çalışıyoruz. Tamam güzel. Çünkü Allahu Teâlâ Hazretleri, Kur'an-ı Kerîm'in de, Peygamber Efendimize uymayı tavsiye buyuruyor. Kur'an'a uymuş oluyoruz biz.

## أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

*Atî'ullâhe ve atî'u'r-rasûle. (4/Nisâ, 59.)*

Buyuruyor. Peygamber Efendimize uymuş oluyoruz. Allah'ın buyruğu bu. Çok güzel. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Birde dinde Peygamber Efendimizin öğretmediği, dinin aslında olmayan, sonradan birtakım insanların kendi fikirleriyle, akıllarıyla, keyifleriyle ortaya çıkardıkları bir şeyler var. Bunlara da sünnete uymayan, aslında olmayan, sonradan ortaya çıkan şeylere bid'at deniliyor. Bid'at, bedea, bir şeyi yoktan ortaya koymak manasına geliyor. Onun için Allahu Teâla Hazretlerinin sıfatlarından biriside;

## بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

*Bedî'u's-semâvâti ve'l-ardı. (2/Bakara,*

117) Yani yeri göğü yoktan ortaya koydu Allah.

Bid'at ne demek?

Bid'at da dinde olmayan bir şeyi yoktan ortaya koymak demek.

Şimdi din, herkes kafasından ortaya bir şey koyarsa bozulur.

Dinin korunması için ne lazım?

Resûlullah'ın öğrettiğinin aynen uygulanması lazım. Ne bir eksik ne bir fazla. Tam uygulanması lazım. Resûlullah'a tam uyulması lazım. Ona uyarsak din kıyamete kadar bozulmadan durur. Kuran-ı Kerîme ve dine uyarsak. Ama her kafadan bir ses çıkarsa, şöyle yapalım böyle yapalım derse, bir zaman gelir herifler efendim tepe taklak atmaya başlar namaz yerine, efendim amuda kalkmaya başlarlar efendim el pençe divan durmak yerine, tam ters iş yapar. Yani bu insanların kendi akıllarına bırakacak olursanız, herkes bir şey her kafadan bir şey çıkar, şöyle yapalım böyle yapalım, ihtilaf da olur, kavga da olur, herkes de bir başka türlü bir şey yapar. Uydurma.

Dinin korunması neyledir?

Sünnete uymaktır.

Dinin bozulması neyledir?

Bi'dat çıkartmaktır. O zaman bid'at çıkartmak çok fena. Ortaya bid'at çıkartmak çok fena. Sen kim oluyorsun bid'at çıkartıyorsun demeniz lazım. Nitekim sahâbe-i kirâm da böyle yapmışlardır. Ebû Eyyûb el-Ensârî efendimiz, bir düğüne gidiyor. Medine-i Münevvere de, Peygamber Efendimiz *sallallahu aleyhi ve-sellemi* evinde misafir eden mübarek zat.

Savaşmaya İstanbul'a gitmiş de, orda surların dışında vefat etmiş de, cami yapmışlar. Eyüp Sultan diye. Ebû Eyyûb el-Ensârî. O zat. Düğüne gitmiş. Bir de bakmış ki, düğün evinde duvara bez kumaş asılmış.

Bu ne demiş?

İşte süs olsun diye duvara astık. Demiş ki; Resûlullah zamanında böyle duvara kumaş asmak görmedik biz hiç. Onu siz çıkartmışsınız, yeni çıkartmışsınız. Yoktu böyle bir şey. Ben demiş böyle sonradan bir şey çıkan bir evde duramam kalkmış. Ya etme eyleme kaldıralım o kumaşı. Yok demiş. Bunun yapıldığı bir yerde ben duramam demiş, kalkmış gitmiş. Yani sahâbe-i kirâm bu işe çok dikkat ediyorlar. Çok çok dikkat ediyorlar. Çünkü herkes bir tuğla eklerse dine yamulur yamulur yamulur yamulur gümbür yıkılır. Yukarıya eğri eğri eğri eğriye herkes bir santim eğiltse, her asırda efendim birazcık eğilse, darmadağın olur din.

Onun için ne yapacağız?

Kur'an okuyacağız. Kur'an'a uyacağız. Peygamber Efendimizin hadîslerini okuyacağız. Hadîs'e uyacağız.

Tamam mı?

İşrâk namazı, duha namazı, bilmem teşbihler, dualar, efendimiz sabah namazından sonra Hüvallahüllezi' yi okurmuş, şu sevap varmış. Elhamdulillahillezi'yi okurmuş şu sevap varmış. Peygamber Efendimizin sünnetinde ne varsa onu şey yapacağız.

Bid'at çıkaranlara nasıl davranacağız?

Adam dinde yeni havalar çıkartmış, başka havadan çalıyor. Öyle şey yok. Olmaz.

*Men a'rada 'an sâhibi bi'dat'in.* Kim böyle bir bid'at çıkartan, bi'dat sahibi bir insandan yüz döndürürse, yüz çevirirse, yüz çevirirse. Yüz çevirmek demek ne demek?

Yani onu sevmemek, ondan ayrılmak demek.

*Buğdan lehû.* Kızdığı için ona. Sen dinde aslı olmayan bir şeyi ortaya çıkarttın. Yoktu böyle Peygamber Efendimizin zamanında. Bu senin yaptığın şey uydurukçu, seni bi'dat'çı seni. Yüz çevirirse.

*Meleallâhü kalbehû emnen ve îmânen.* Allah onun kalbini emniyet ve iman doldurur. Kalbini nurlandırır. Kalbine güven duygusu ih-san eder. İçi içi mamur olur insanın.

Neden?

Allah'ın sevmediği işi çıkartan kimseye yüz vermedi. Döndü diye.

*Ve meni'n-tehera sâhibe bid'atin.* Kim bi'dat sahibine azarı basarsa. Nedir bu senin yaptığın? Utanmıyor musun? Sen bunu nerden çıkarttın?

Bi'dat'çı herif.

*l'n-tehera.* Ne demek?

Kenarda şey yapmış. *Ezzecip bi kelâmın galiz.* Ağır sözle bir şeyi yaptırmamak için iyice bir azarlamak demek. Niye öyle yapıyorsun? Yapma bakayım. Kızdığı için ağır konuşuyor.

*Ve meni'n-tehera sâhibe bid'atin.* Bi'dat sahibine kim niye böyle yapıyorsun? Diye ağır muameleyle onu engellerse. Nedir bu senin yaptığın dinde aslı esası olmayan şey? Derse.

*Âmenehullâhü teâlâ yevme'l-feze'ı'l-ek-beri.* İnsanların korkudan tir tir titrediği mahşer gününde.

Herkes korkmayacak mı?

Kabirden kalktı, mahşer yerinde toplandı, mahkeme-i kübrâ kuruldu, terazi ortaya getirildi, öyle büyük bir terazi mizan ki, semâvât ve arz içine konulsa sığacak kadar büyük.

Melekler kenarda Őeye teraziye bakıp tir tir titriyorlar, melekler titriyor, heybetinden.

O zamanda insanlar korkmayacak mı?

Çok muazzam korkacaklar. Nedir o? O günün adı?

*Yevme'l-feze'ı'l-ekberi.* Çok büyük korkunun olduđu gün. Herkesin ödü patlayacak, herkes korkudan titreyecek.

Neden?

Ne olacağını bilmiyor ki, hesaba çekilecek, sırayı bekliyor. Sen gel bakayım, sen gel bakayım, sen gel bakayım. Melekler getirecekler, divan-ı ilahiye durdurulacaklar.

Allahu Teâla Hazretleri dört Őeyi sormayacak mı?

Sen bu ömrünü nerede tükettin demeyecek mi?

Efendim sen bu parayı nerden kazandın, nereye harcadın demeyecek mi?

İbadet ve taat babında ne yaptın, ne yapmadın demeyecek mi?

Bunların hepsi dört Őeyi okuduk geçen gün. Soracak.

Falanca gün filanca günahı işlemiştin, falanca zaman Őu yasađı yapmıştın diye bir bir bir hesaplar ortaya dökülmeyecek mi?



Defterler açılmayacak mı?

Bütün kayıtlar okunmayacak mı?

Okunacak. Zerre kadar hayır işleyen hayrını görecek, zerre kadar şer işleyen cezasını çekecek, cehenneme atılacaklar.

Korkmaz mı insan?

İmtihana giren talebeler korkmuyorlar mı?

İmtihan ne olacak ya? Nihayet dünyanın imtihanı, bir sınıftaki bir imtihan. Giremezsen bir daha ikmale kalırsın mesela. Ama o ahirette öyle değil. Başaramadığı zaman cehenneme gidecek. Onun için çok büyük. İşte o çok büyük korkunun en büyük korkunun olduğu günde, Allah onu emniyette emniyette olan insanlar arasına alır. Çünkü bid'at sahibine nasihat etti, azarladı onu, seni bi'dat'çı seni, bu ne biçim kıyafet, nerden çıkarttın şu şeyi, seni bi'dat'çı seni, ne biçim bu kızını giydirmişsin, hanımını giydirmişsin.

Allah razı olsun Mahmud'un kızları geliyor, şuradan örtülü şuraya kadar örtülü. Etekleri de uzun. Çok hoşuma gidiyor, minyatür şeyler, küçücük, resim gibi, parmak çocuk gibi, ufacık şeyler ama güzelce örtülü güzel oluyor. Bazılarına da bakıyorsun, balerin gibi giydiriyor kızını, kısacık etek, donu görünüyor.

Ne renk? Pembe mi, beyaz mı, kenarında efendim dantelesi var mı, yok mu filan? Ondan sonra askılı şey giydiriyor, kolları meydanda, koltuk aynı meydanda. Niye böyle giydirtir diyorsun? Sen Müslüman değil misin? Daha küçük diyor hoca efendi diyor, daha küçük diyor. Allah ona günah yazmaz diyor. Ona yazmaz ama sana yazar. Ona günah yazmaz sen onu öyle giydiriyorsun diye sana yazar. Mahmud niye örtülü giydiriyor? Mahmud niye çocuğunu böyle başını örtülü giydiriyor da, sen niye böyle açık giydiriyorsun? Diye hesap sorar. Sonra öyle alışan büyüdüğü zaman örtünemez. Ama örtülü alışan da uykudan kaldırdığın zaman, hemen başörtüsüne sarılıyor. Küçük çocuk örtülü gezmeye alışmış. Bizim hatun anlatıyor. Evlerine gittikleri zaman uyuyormuş işte, sedirden kalktı, misafir geldi buraya oturacak filan diye kaldırmışlar, bir uyanmış bakmış misafir hemen başörtüsüne sarılmış, başını örtmüş. Neden? Alışkanlık haline geldi. Tamam. Aferin anneye babaya. Aferin çocuğunu hafız yetiştiren anneye babaya. Aferin kızını böyle örtülü yetiştirene. Küçük, hava alsın biraz. E bu hava almayınca ölüyor mu Mahmud'un çocukları?

Ölmüyor, bir şey olmuyor. Ne olurmuş? Öyle alışsın.

Ben uzun kollu giyiyorum. Ölüyor muyum?

Millet atletle geziyor veyahut üstsüz geziyor erkekler. Bahçeye filan şey yaparken güneşten filan istifade edelim diye, bende böyle giyiyorum. Cübbe giyiyorum. Ölüyor muyum yani? Olabilir. Ha. Bid'at yaptığı zaman azarlayacağız.

*Ve men ehâne sâhibe bid'atin refe'ahullâhü fi'l-cenneti miete deracetin.*

Bi'dat ehline kim hor bakarsa. Sen ciğeri beş para etmez bir herifsin ya. Hiç itibar etmez, hor bakarsa, Allah onu cennette yüz derece yükseltir. Yüz derece derecesini yükseltir.

Buna mukabil.

*Ve men selleme 'alâ sahibi bid'atin.*

Bid'at sahibine birisine selam verirse, *es-Selâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh!* Bilmem ne filan.

*Ev lekıyehû bi'l-bişri.* Yahut da hoş geldiniz bilmem ne filan güleç yüzle karşılar.

*Ve's-takbelehû bi-mâ yesür ruhû.* Veyahut onu onun sevineceği, memnun olacağı bir şekilde karşılar. Buyurun efendim, evimize

şeref verdiniz, buyurun, bilmem. Yahu ne oluyorsun? Bu bid'at'çı, buna ne yüz veriyorsun kim böyle yaparsa fakat.

*Fe-kadi's-tehaffe bi-mâ ünzile 'âlâ muhammedin.* Muhammed'e indirilen Allah'ın dine, İslam'a efendim değer vermemiş olur. İslam'ı hafife almış olur. İslam'ı hafife almış olur. Öyle bid'at ehline yüz vermek yok. Sazı almış eline, dımbırdatıyor efendim sen anlamazsın diyor, sen iyi Müslüman değilsin diyor. Bu saz şeytanın aleti diyorsun. Şeytan bunun neresinde? İçinde mi dışında mı püskülünün ucunda mı? Diye efendim şey söylüyor, koşma söylüyor. Sen onu bunu bırak. Peygamber Efendimiz eline saz alıp da senin yaptığın gibi yapmış mı? Yapmamış. Sen bunu nerden çıkarttın? Bi'dat'çı, edepsiz, dürt.

Ne yapacağız?

*Fe-kadi's-tehaffe.* Azarlayacağız. Yüz vermeyeceğiz. Ama yüz verdin mi, ama efendim çok ârif kimse, çok ârif kimse, bilmem ne, bilmem ne, filan aman bilmem ne. Ne ârifi ya. Ârif olsa sünnete uyar. Ârife tarif gerekmez. Ârif olan sünnete en iyi uyan kimse. Öyle bid'at işi işler mi?

Onun için bütün işlerimize dikkat edelim. Her işimiz sünnete uygun olsun. Giyimimiz, kuşamımız, çocuğumuzun giyimi, hanımımızın giyimi, evimizin hali, kendi efendim yaşantımız, ibadetlerimiz. İbadetlerde de uyduruk bir şey çıkartırsa insan o da fena. O daha fena. İbadetlerde de bid'at çıkarma var. Sünnet-i seniyye nasılsa, efendimiz nasıl yapmışsa öyle.

## a. Zor Durumda Olanlara Yardım Etmenin Fazileti

İkinci hadîs-i şerîf;

مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً:  
مِنْهَا وَاحِدَةٌ فِيهَا صَلَاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ  
دَرَجَاتٌ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Men eġâse melhûfen keteballâhü lehû selâsen ve seb'îne maġfiraten minhâ vâhide-tün fîhâ salâhu emrihî küllihî ve's-nâni ve seb'ûne deracâtün lehû 'ındellâhi yevme'l-kıyâmeti.*

Buhârî, Sahîhi Buhârî'de, İbn Ebü'd-Dünyâ Kadâi'l-Havâic kitabında, Harâitî, Hatîb-i El-

Bağdâdî ve İbn Asâkir, Enes *radiyallahu anh'*den rivayet etmişler bu hadîs-i şerîfi.

*Men eġâse melhûfen.* Naçar kalmış, yardıma muhtaç bir insanın, birisi imdadına yetişirse. Aman şunun çok başı darda, sıkıntıda, hop yetişti yardımına yetişirse. Öyle bir sıkışık bir insanın yardımına kim yetişirse.

Bu yardıma yetişmek nasıl olur?

Mali bakımdan sıkıştığı zaman olur. Maddi bakımdan birileri üstüne çullandır, döveceği zaman, hop bir yardım edersin, kurtarırsın öyle olur. Denize düşmüştür efendim kurtarırsın öyle olur. Yani daralmış bir insanı sıkıştığı, daraldığı bir zamanda, gidip ona yardımcı olmak ve onun duasını almak. Allah senden razı olsun ya. İmdadıma yetiştin. Sağ ol var ol. Allah sana dünyada ahirette hayırlar ihsan etsin filan, duasını almak böyle. Ha kim böyle yaparsa.

*Keteballâhü lehû selâsen ve seb'îne mağfiraten.* Allah ona yetmiş üç mağfiret yazar. Verir. Al sana yetmiş üç mağfireti rahman. Rahmanın mağfiretinden yetmiş üç tanesi.

*Minhâ vâhidetün.* Bu mağfiret, yetmiş üç mağfiret.

Ne miktardır hocam? Kaç tondur? Kaç kilodur? Hacmi nedir? Ağırlığı nedir? Faydası

nedir? Kıymeti nedir? Dersen. *Minha*. Bu yetmiş üç mağfiretten bir tanesi.

*Vâhidetün fîhâ salâhu emrihî küllihî*. Bütün işlerinin ıslahına yetecektir. Bir mağfiret. Bütün işlerinin hepsinin düzene girmesine, sıkıntılardan kurtulmasına onun, yardıma koşar. Bir tanesi kâfi gelir, Allah'ın bir mağfireti. Yetmiş iki tanesi geriye kalan yetmiş iki tanesi de, Allah indinde, kıyamet gününde ona derece olacak.

Onun için Müslümanın Müslümanın yardımına koşması lazım. Çeçenistan'ın yardımına koşması lazım. Arnavutluk'un yardımına koşmamız lazım. Batı Trakya'nın yardımına koşmamız lazım. Kosova'nın yardımına koşmamız lazım. Bosna'nın yardımına koşmamız lazım. Efendim bilmem Afganistan'ın yardımına koşmamız lazım. Efendim Endonezya'nın yardımına koşmamız lazım. Cezayir'in yardımına koşmamız lazım. Sudan'ın yardımına koşmamız lazım. Somali'nin yardımına koşmamız lazım. Bu isimleri sayıyorum ki hatırlayın bunlarla ilgili haberleri diye. Bunların ne kadar muhtaç insanlar olduğunu biliyorsunuz. Ne kadar aç açık olduklarını sıkıntıda olduğunu biliyorsunuz.

Ben şahsen Sudan'a gittim. Kişisel olarak Sudan'a gittim.

Dedim ki; Ben size yardım etmek istiyorum. Arkadaşlarım var. Çok arkadaşlarım var. Çok şeyler yapmak istiyorum. Fabrika kurmak istiyorum. Ne isterseniz yapmak istiyorum. Şunları şunları yapabilirim diye gittim. Dedim bak burada Nil nehri var. Şurada efendim topraklarınızı sulamıyorsunuz. Boru fabrikası kurayım. Plastik mavi boru, yeşil boru, renkli boru, plastik boru fabrikası kurayım. Çok işinize yarar. Burada ziraatiniz gelişir. Hurma bahçeleri olur. Mısır gibi, Aşağı Nil deltası gibi, efendim ovası gibi güzel olur filan. Boru, boruları gönderdim numune olarak. Fabrikayı gösterdim Türkiye de. İstanbul da bak bu fabrikayı sökeceğim. Bu bizim mavi boru fabrikamız. Bunu oraya getireceğim dedim. Ustaları oraya gönderdim. Herifler benim iyiliğime kolaylık göstermediler. Açmadılar şeyi, kaldı. Kendileri bilir. Ama yapmak istedim.

Daha başka şeyler götürdüm. Bak şunu da imal ediyoruz dedim. Ondan sonra hediye de ettim, meçhul şahıslara. Efendim aldılar şimdi bir tanesi Turabi de, bir tanesi bilmem kimde. Hasan Turabi'nin yanına filan gittim. Davet



etti bizi. Dedik bunları yapabiliriz biz. Daha ilerisini de yapabiliriz. İmkân verirsiniz bize daha ilerisini yaparız. Köprü kurarız size. Hava hava köprüsü kurarız. Türkiye'den Mısır'ın üstünden atlayarak, Kızıldeniz'den geçerek Mısır'la böyle, emperyalizm düşman... Bunları düşman etmiş birbirine. Her şeyi yaparız dedik. Bizi ciddiye almadılar. Mısır'a, Sudan'a gittik iki defa. Arkadaşları gönderdik beş defa. Ciddiye almadılar. Sonra Sudan'ın en yüksek şahsiyetleri İstanbul'a geldiler. Bir müsteşar-mış. Bizim Çamlıca'daki evimize geldi. Odamıza geldi. Dedim ben sizden şikâyetçiyim. Böyle böyle yaptım, şöyle şöyle oldu. Hiç şey yapmadınız. Peki hocam. Not alalım bilmem ne.

Geri kalmış ülkeler neden kalıyor biliyor musunuz?

İş yapmasını bilmiyorlar. İş yapana da fırsat vermiyorlar. Bize diyecek ki gelin buyurun. Yapın yapacağınızı diyecek. Biz de para kazanmak için değil, masraf ederek oraya hayır olsun diye yapacağız. Çünkü yardıma muhtaç diye. Müslüman kardeş diye. Sünni Müslüman bunlar. Arapçayı da güzel konuşuyorlar, bozuk değil Arapçaları. Mısır'ın Arapçaları bozuktur.

Çok bozuktur. Mısır Arapçayı çok bozmuştur. Sudan'ın ki çok güzeldir. Talebelerimizi oraya göndereyim dedim. Buraya yurt yapayım size. Üniversitenin şeyine gittim. Üniversitede dekanın odasına girdim. Böyle bir büyük oda. Ortaya bir kiriş atmışlar dekanın üst katında da bir şey yok. Boş bir kiriş atmışlar somya kalınlığında. Tek kişilik somya var ya, o kalınlıkta kiriş atmışlar. Yani bir köprü yapılır onunla. Bir köye bir okul yaparsın. Bir kiriş atmışlar. Ya buna lüzum yok. Bir paturel koy, bir ağaç koy yeter. Yani cahil adamlar, birileri aldatmış bunları yani.

Bizi bize diyor elli metre uzunluğunda köprü yapabilir misiniz? Dedim beş yüz metre uzunluğunda köprü yaparım size. Teknik üniversitede profesör müritlerim var dedim. Ben dedim buraya size bir bina yapayım da görün dedim. Çünkü bizim prefabrikçi kardeşlerimiz var. Yani oraya götürürüz. Şehir kurarız onlara. Onların o bir kiriş parasıyla. Bir kirişe harcanın çimentoyla, aldatılıyorlar. Yani birileri bu iş bilmedikleri için aldatıyor bunları.

Üniversitenin matbaasına gittik berbat. İstanbul'un en berbat, en eski, en külüstür matbaalarından birisinden daha berbat. Dedik

böyle olmaz. Biz size güzel baskı, matbaa makineleri filan kurarız Türkiye'ye geliyorlar. Beni ziyaret ediyorlar makamımda. İtibar ediyorlar. Ben sudana gidiyorum hiç bizi dinleyen yok. Var dinleyen de iş yapan yok. Defterden sildim. Allah biliyor. İş yapılmaz diye karar verdim. İş yapılmıyor. Her şeyi götürüyorsun önüne yani yemeği götürsen, ağzına kaşıkla tutsan, pışt yapıyor, böyle adamlar.

Dedim ki ceza Allah'ın cezası. Çünkü ıslah olmuyor. Nasihatten anlamıyor. Diyorum ki bak; Türkiye'yi kalkındıran, devlet planlama teşkilatında çalışan kişilerden bir heyet getireceğim size. Türkiye'nin bütün meselelerini çözümlen en yüksek insanları getireceğim. Profesörleri getireceğim, bakanlık yapmış insan getireceğim size diyorum ciddiye almıyorlar.

... Palavra atıyor sanıyorlar bizi. Gidiyorlar, görüyorlar, Türkiye de de söylüyorlar. Türkiye'ye gelenler diyorlar ki; bunlar Türkiye de hakikaten bu işleri başarmış, müesseseleri, fabrikaları olan insanlardır diye ama öbür tarafta iş yürümüyor. Anlamıyor.

Ne yapmak lazım?

Mahmut seninle konuşmamız lazım bu işleri. Anlamıyorum ben. Sen anlıyorsan bana anlat. Türkçe anlat ama İngilizce değil.

Evet. Bir tanesiyle bütün işlerinin ıslahına yeter bir mağfireti ilahiye. Yetmiş iki tanesi de cennette o kişiye derece olur. Yardıma koşmak lazım.

Peki, bunlara küsüp te bırakmak mı lazım?

Hayır. Bırakmamak lazım. Bırakmamak lazım ama benim de pilim, arada sırada şarj etmek istiyor, akü bitiyor benim. O cereyana bağlı olmayan şeyler gibi, tabanca vida tabancaları gibi, bir zaman sonra bitiyor aküm benim. Benim de şeyim lazım. Benim de param pulum çok değil. Yani götüreceksin oraya fabrikayı kuracaksın, çalıştıracaksın, onu da yapmıyor. Hiç ilgi de göstermiyor. Nasıl evireceksin, çevireceksin, bizim o aleti bizim bugün sıkıştırdığımız gibi, ne yapıp yapıp, bıçağı taktığımız gibi yerine, tırpan makinesine, efendim bulacaksın başka çaresi yok, bulacaksın zorla kalkındıracaksın herifleri.

Herif kuyudan çıkmak istemiyor. Burada rahatım ben diyor. Çekeceksin lan orda durulmaz, çık yukarı. Bak burada güneş var, çayır var, çimen var, otlar, ye iç filan. Aşağıya girmiş

kuyuya, kuyudan çıkmak istemiyor. Elini uzatıyorsun itiyor. Burası serin diyor gölge diyor. Kamçım ah. Türkiye’de kaldı. Dört metre boyunda aslan terbiyecilerinin, Rusya’dan gelmiş sirkin kamçısı. Vallah billah hakiki. Meşin. Var ama Türkiye’de kaldı. Bir buraya getirsem sizi bak sabah namazına uyku uyuyabilir misiniz evinizde alimallah camdan şaklatırım. Neyse.

## b. Allah Yolunda Hizmetin Önemi

Üçüncü hadîs-i şerîf.

مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى  
النَّارِ

*Men iğberrat kademâhü fî sebîlillâhi har-ramahullâhü ‘ale’n-nâri.*

İmam Ahmed b. Hanbel, İmam Buhârî, İmam Tirmizî, İmam Neseî, İmam İbn Hibbân, Ebû Abse’den; Tahâvî, Ahmed b. Hanbel, İbn Abdülber ve diğer kaynaklar Câbir *radiyallahu anhdan rahmetullahialehim ecmain*. Kısa bir hadîs-i şerîf nakletmişler. Bunun da manası şöyle;

*Men iğberra kademâhü fî sebîlillâhi.* Her kimin ki, ayakları, Allah yolunda tozlanırsa.

Ne demek?

Ayakları Allah yolunda tozlanırsa deyince, neyi kastetmiş oluyor Peygamber Efendimiz?

Allah yoluna giderse, yolda yürürken ayakları tozlanırsa, biraz yol alırsa, adım atarsa Allah yolunda.

Allah yolu nedir?

Allah yolu ilk hatıra gelen cihattır. Kim cihada giderse başka.

Başka Allah yolu nedir?

Hac ve umredir. Oda Allah yoludur. Kalkıp gidiyor yürüyerek gidiyor o da Allah yoludur.

Başka Allah yolu nedir?

Allah'ın dinine hizmet için yapılan yolculuklar, seyahatlerdir. Kalkıyor gidiyor adam İslam'ı anlatmaya efendim yamyamların arasında, bilmem kimlerin arasına.

Mesela yok ki öyle. Var mı Müslümanlardan öyle?

Yapan çok nadir. İslam'ı anlatıyor. Dağın başına gidiyor İslam'ı anlatıyor. Nerde? İmdat diyorlar, çağırıyorlar bize de biz daha Brookun hill'e bir imam gönderemedik değil mi? Brooken Hill'den, yoksa şeyden mi, daha yukarıda

ne var? Alice Springs. Alice Springs'den veya Brooken Hill'den bizden hoca istemişlerdi oradan eskiden Afganlıların yaptığı camide de vardı. Daha oraya imam gönderemedik biz. Bir kardeşimize oraya git diyecektik. Altmış bin liraya, yetmiş bin liraya iki parsel efendim dört beş yatak odalı, tuğladan efendim kocaman şekli bina bulduk. Altmış beş bin verseydik alacaktık değil mi?

Altmış beş bin veremedik. Ah kafa ah kafa ah. Ah kafa. Gene gidelim Brooken Hill mart ayında Broken Hill'de cami açmaya harcayalım bari. Ama önce imam bulmamız lazım. Brooken Hill'de görev yapacak imam? Kim gidecek fedakâr? Fedakâr insanlar lazım. Kızlardan var fedakârlar. Türkiye'den bana efendim hocam Afrika'ya tayin edersen Afrika'ya gideriz diyen kızlar vardı, babayiğit kızlar. Erkeklerden daha babayiğit. Afrika'ya göndersen gitmeye razıyız diye, anaokulu öğretmenliği mektebinden kızlar vardı. Nereye istersen samimi. Laf olsun diye değil. Nereye tayin edersen gideriz hocam. Mahrumiyet yeri de olsa diye söyleyen kızlar var. Erkeklerden yok. Erkekler para kazanacak, doktor olacak, mühendis olacak,

paşa olacak benim oğlum paşa olacak, ne yapacaksa?

Hiç benim oğlum İslam'a hizmet edecek mahrumiyet yerlerinde çalışacak da, insanları dine davet edecek, İslam'a hizmet edecek diyen görülüyor. Görülüyor da bizden görünmüyor. Allah ıslah etsin. İçimizi dışımızı kimin iki ayağı.

*Kademâhü. Kademeyn. Kademâhü kademâhü. İki ayağı efendim. Fî sebîlillâhi. Tozlanırsa. Harramahullâhü 'ale'n-nâri. O kişiyi Allah cehenneme haram kılar. O insan cehenneme gitmez. O insan cennete gider.*

Onun için fîsebilillâh yerlere gitmemiz lazım. Allah rızası için gidip orda şey yapmamız. Sadık efendi ne diyor? Ben gideceğim diyor. Malımı mülkümü satacağım. Alice Springs'e orada mektep açacağım. Aborijinlere hizmet edeceğim filan bir şeyler. Aferin be. Sonradan girdi ama öteki dervişlerin önüne geçti. Bu yola sonradan girdi. Daha önce bu yolda değildi. Yandan yandan yanaştı, rampa yaptı, koşmaya başladı, bizimkileri geçti. Oh ne güzel. Daha güzel fikirler ortaya atıyor. Ama gitti Melbourne'de güzel saray gibi bir ev aldı. Orda oturdu ayrı. Alice Springs dedi Melbourne gitti.



Mahrumiyet dedi. Güzel bir ev aldı. İki katlı şahane bir malikâne. Gene gider belki. Hayırlısı.

Bize Allah kendi dinine güzel hizmet etmeyi nasip eylesin. Çoluk çocuğumuza. Çocuklarımızı da, bizi de, sülalemizi de kıyamet kopuncaya kadar bizim neslimizden gelen herkesi, İslam'a en güzel hizmet eden insanlardan eylesin.

Bizim eski şeyhlerimiz Orta Asya'dan Anadolu fetholunuyor diye oraya göndermemiş mi müritlerini?

Onlar orda İslam'ı yaymamışlar mı?

Anadolu'dan balkanlara göndermemişler mi müritleri?

Onlar orda İslam'ı yaymamışlar mı?

Arnavutlar eskiden Müslüman mıydı?

Değildi.

Boşnaklar eskiden Müslüman mıydı?

Değildi.

Balkanlara taa Bavyera'ya kadar Müslüman eden kimler?

Böyle mübarek çalışan insanlar.

Allah bize de dini için böyle güzel çalışmalarını nasip etsin. Rızasını kazanmayı nasip etsin. Huzuruna sevdiği kul olarak varmayı

nasip etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eyesin.

Adamın birisi Őeye evlenmemeye niyetliymiŐ. Bu evlilikten ok dertler ıkıyor aman kadının arkasından ocuk bilmem ne filan. Ben vazifelerimi, ibadetimi ok yapamam filan diye dűŐnűyormuŐ. Evlenmeden, bekâr olarak Allah'ın dinine hizmet edeceėim. Tűm kendimi verebileceėim. Aile geim derdi filan baŐıma sarmayacak, serbest olacaėım diye bűyle karar vermiŐ.

Bekâr yaŐayacak ve hizmet edecek İslam'a. Belki cihat edecek. Belki Őűyle yapacak bűyle yapacak. Sonra rűya gűrműŐ bir gece. Rűyada mahŐer yerindelermiŐ, ok hararet basmıŐ, ok hararet bastırmıŐ, ondan sonra bakmıŐ kűűk ocuklar orda su daėıtıyorlar bűyle. DemiŐ ya yavrum gel birazda bir maŐrapa su ver ok hararet bastı. DemiŐler ki biz herkese su vermiyoruz. Biz kendi babalarımıza su veriyoruz. Sen evli deėilsin demiŐler. Biz senin ocuėun deėiliz. Sana veremeyiz demiŐler. O rűyadan anlamıŐ ki, evlenip oluk ocuk sahibi olmak iyi. Ondan sonra evlenmiŐ. Sahabeden birisi veba hastalıėına yakalanmıŐ, hanımı

da yakalanmış. Hanımı öbür odada yatıyor, kendisi bir odada yatıyor.

Veba hastalığı nasıl?

Kolera gibi. Yani öldürücü, ölecek. Kurtuluş yok. Yakalananın çaresi yok yani o devirde. Şimdi burada başına toplanmışlar işte dua ediyorlar filan konuşuyorlar, konuşabiliyor ama veba işini görüyor yani böyle yavaş yavaş gidecek yani. İçerden haber gelmiş hanım sizlere ömür vefat etti. Hanımın vefat ettiği *Innâ lillâhi ve innâ ileyhi râci'ûn* demiş. Allah rahmet eylesin iyi kadındı, mekânı cennet olsun.

Taundan vefat eden ne oluyor?

Şehit oluyor. Kurtuldu şehit olarak ahirete göçtü. Allah rahmet eylesin demiş. Aman demiş bana hemen bir hanım bulun beni evlendirin. Bak hanımı orda öldü Süleyman. Anla. İyi anla. Yanındaki kardeşin mi o senin?

O bekâr mı?

Bekâr mı o?

Ha o da iyi dinlesin. Tamam. İyice kulağını açsın. Hemen demiş beni hemen evlendirin. Demişler ki efendim işte şu anda hastasın, yani kalkamazsın, düğün dernek olamaz, gerdek olamaz, yani iyi ol, şifa şifayı bul, hemen seni

evlendirelim. Yok demiş hemen. Neydi senin adın?

Mahmud. Sen benim adaşımsın bak. Burada kaç tane Mahmud var? Sen Mahmud, ben Mahmud, bu Mahmud, müezzinlik yapan, başka şöyle bir göz atayım daha birde çocuklardan Mahmud var ama en aşağı üç tane Mahmud'uz biz.

Demiş hemen şimdi evlendireceksin. Hemen. Şu anda. Demişler ki efendim hastasın filan. Yahu demiş biliyorum. Bu hastalıktan kalkmayacağımı da biliyorum. Bu hastalığın öldürücü olduğunu da biliyorum. Öleceğim bunu da biliyorum. Ama rabbimizin huzuruna bekâr gitmeye utanıyorum demiş. Sen nesin? Bekârsın. Sen utanıyorsun. Hemen sana yarın bir kız bulalım. Arkadaki Abdullah onu da dedesi yok efendim dedesi varmış Türkiye de de Çankırı da, Çorumda. Nerede?

Yozgat ta mozgatta bilmem. Sorgunda morgunda. Ona soracakmış da bilmem neymiş de bilmem neymiş de. Olmaz böyle şey yahu. Evlenmesi lazım. Gelsin dedesi evlendirsın. Evlendirecekse. Evlendirmeyecekse, gelemiyorsa, vekâlet versin, biz evlendirelim, ne

oluyor yani. Dedesi bilmem şey yapacak da bilmem ne de bilmem ne.

Demiş ben rabbimin huzuruna bekâr gitmeye utanıyorum. Hâlbuki bizimkiler olsa hem evlenmeyi düşünmezler.

Neden?

Mallar hanıma da bölüşülür ben öldükten sonra derler, malı düşünürler. Çoluk çocuğu da evlendirmek istemez. Yine miras hikâyesinden. Yeni bir kadın alacak şimdi başınıza efendim kaçta kaç gidiyor?

Çoluk çocuğu olan bir insan ölürse mirasının kaçta kaç hanıma gider?

Sekizde biri. Çoluk çocuğu olan bir adam öldüğü zaman, malının sekizde biri hanıma gider. Çoluk çocuğu yoksa dörtte biri gider de, çoluk çocuğu varsa sekizde biri gider. Şimdi çoluk çocuk sekizde biri oraya gidecek diye, İslam'a göre böyle ama şeye göre medeni kanuna göre dörtte biri. Medeni kanun İslam'la, İslam bir şey diyor, medeni kanun bir şey diyor. İsviçre'den alınma medeni kanun başka şey diyor. Ondan sonra evlendirmezler. Hâlbuki ben öleceğimi biliyorum diyor ama gene de evlendirin diyor.

Neden?

Evlilik bir şereftir, bir rütbedir. Evli, evlenen bir insan dininin yarısını kurtarır. Öbür yarısına da gayret ediversin. Bekâr durmak doğru değildir.

*Şirâruküm ‘uzzabüküm*

*Ayın, ze, elif, be. ‘uzzâb ne demek?*

*‘âzib sözünün çoğulu. Kâfir küffâr, sâkin, sükkân, ‘âzib ‘uzzâb. Âzeb, bekâr demek.*

*Şirâruküm ‘uzzabüküm. Yani delikanlıların insanların en kötöleri kimlerdir?*

Bekârlardır.

Neden?

Delikanlıdır, bekârdır, evli değildir, yaramaz işler yapar. Bekâr deresine çengi götürürler oynattırırlar. Böyle olmuş. Köyde yapamadıklarını Bekâr deresinde yapmışlar, kadın oynatmışlar, içki içmişler filan. Bu günahları işlemiş. Ama evli oldu mu, çoluk çocuğuyla ciddileşir yani, dininin yarısı kurtulur.

Onun için efendim evlenmek lazım. E cihad mihad evlilikken de olur, evliyken de olur. Her zaman olur. Allah hayırlı evlatlar versin. O evlatlarımızı Müslüman olarak yetiştirelim. Ondan sonra İslam’a hizmet etsinler.

Ben şimdi Bosna harbi olunca ne dedim?

İlan ettim. Ey Bosnalılar! Dedim. Ey Müslümanlar!

Sırf Bosna harbi dolasıyla ölen Müslümanların nüfus eksiliğini telafi için her biriniz birer çocuk daha yapın dedim. Allah'ın izniyle. Allah'tan bir çocuk daha isteyin. Bir çocuğunuz daha olsun. Bosnalılara söyledim aslında. Aman ha gayret, birer ikişer çocuk daha yapın. Çünkü neden? Şu kadar Bosnalı şehit oldu. Onlar nüfusları kesmek istiyorlar. Koç Vakfına para veriyor Amerika. Sen diyor bu Türklere, bu doğum kontrol haplarını dağıt diyor. Bu Türklerin sayısı çoğalmasın diyor. Çocukları da evlenmemeye teşvik ediyor. Bende tam zıttı karşılarına çıkıyorum. Aman evlenin diyorum. Bir. Oradan bana kızıyorlar. Aman çoluk çocuk sahibi olun diyorum. İki. Oradan kızıyorlar. Aman doğum kontrolü yapmayın. Allah ne kadar evlat verdiyse alın diyorum. Oradan kızıyorlar. Yahu bu hoca da kim oluyor? Biz plan kuruyoruz. Hep bu her şeyin karşısına çıkıyor diyorlar. Tamamen başka başka şey söylüyor diyorlar. Ama doğrusu bu.

Benim dediğim yapılsaydı. Bosna harbi biteli kaç sene oldu?

Üç sene, beş sene, altı sene. O zamandan beri iki üç çocuk daha yapsalardı Bosna harbi hatırasına. Soyadını da Öçal filan koysalardı. Hınçal, Öçal, Unutma efendim filan diye soyadı koysalardı. O da yahu benim babam, benim adım niye Hınçal koydu? Niye Öçal koydu? Diye düşünecekti. Kimden öç alacağını bilecekti. Sırpkır filan bir şeyler koysalardı diye isimler. Bana sorsunlar ben isim bulurum. Çok böyle isim uydurmada bir taneyim. Antalya da mesela şey muayenehane açacak doktorlar sordular bana. Andeva dedim. Antalya deva... Manasında. Çok güzel böyle isimler uydururum ben.

Dinlemediler. Çocuk yetiştirmek zor geliyor millete. Hâlbuki sevap. Hâlbuki kadının cihadı çocuk yetiştirmek. Hiç doğum kontrolsüz, kaç tane çocuğu olursa olması lazım. Sekiz tane, on tane, on iki tane, on altı tane, bir kadından kaç tane olabiliyorsa olabildiğince, ne yapalım dört kadınla olmuyor. Medeni kanun yasaklamış. O zaman mecburen şey olacak.

Allah akıl fikir versin. Allah her yaptığımız işi kendi rızası için yapmaya muvaffak eylesin. Allah hepimizi hem dünyada hem ahirette aziz



bahtiyar eylesin. Sahabeden birisinin ismini Őu anda hatırlayamadım çok ocuĐu var. Abdullah İbn Mes'ūd. Öyle oluk ocuk vermiŐ ki Allah, öyle oĐalmıŐ ki, tabi mübarek insanlar, ocukları da mübarek, torunları da mübarek. Ne güzel olur. Aksakallı dedelere bir sürü Müslüman torun. Ne kadar yakıŐır.

*El Fâtiha.*

**Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŐAN**

[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

