

# KIYAMETİN VAKTİ, GİZLİLİĞİ VE ALAMETLERİ

*Bismillâhirrahmânirrahîm.*

*El-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîne.*

*Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidi'l-ev-velîne ve'l-âhirîn, Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmâin ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'd-dîn.*

*Emmâ ba'd:*

Az ve muhterem kardeşlerim.

Allahu Teâlâ hazretleri Kur'an-ı Kerîm'in 22 inci cüzünde Ahzâb suresinin sonunda buyuruyor ki;

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

*Yes'elüke'n-nâsü 'ani's-sâ'ati kul innemâ 'ilmuhâ 'indallâhi ve mâ yüdrîke le'alle's-sâ'ate tekûnü karîben. (33/Ahzâb 63)*

İnsanlar, sana kıyamet konusunda soruyorlar.

Ne zaman kopacak bu kıyamet diye?

Ey Resûlüm, onlara de ki;

*Kul innemâ 'ilmuhâ 'indallâh.*

O kıyametin ne zaman kopacağıının bilgisi?

Allah'ta. Allah'ın indinde. Kıyametin ne zaman kopacağını kimseye bildirmemiş Cenâb-ı Mevlâ.

Efendim ama

*Ve mâ yüdrîke le'alle's-sâ'ate tekûnü karîben.*

Belki kıyamet yakın olabilir.

Ne biliyorsun?

Belki kıyamet yakın olabilir. Kıyametin zamanını, Allahu Teâlâ hazretleri saklamıştır, gizlemiştir. Kıyametin ne zaman kopacağını Cebrâil aleyhisselam da bilmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de Allah bildirmemiş, bilmiyor, bilmediğini de ifade ediyor.

Efendim yalnız kıyametin işaretleri var, emareleri var, alametleri var. Yani kıyametin kopmasını yakın olduğunu gösteren alametler var. Kısaca söylemek gerekirse kıyametin kopmasının alametleri, ahlâkın tefessü etmesi, artık kokuşması. Efendim insanların iyice sapıtması, azıtması. Faziletli güzel şeylerin enayilik, aptallık, kötülük sanılması. Alçakça, çirkin ve rezil sayılan çirkin işlerin de işlenmesi, sokak ortasında, herkesin gözü önünde

kötülüklerin utanmadan, arlanmadan yapılabilmesi efendim.

Aşağı insanların, aşağı tabaka ve alçak insanların yönetimlere başa geçmesi, iyi insanların âlimlerin hor, hakir olması. Hatta sokaklarda köpeklerin öldürüldüğü gibi öldürülmesi. Kıyametin alametleri büyük ölçüde bunlar.

Allahu Teâlâ hazretleri saklamış.

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

*Lâ te'tîküm illâ bağteten. (7/A'râf 187)*

Ansızın gelecek.

Ansızın kıyamet gelecek. Öyle ansızın gelecek ki, adam çarşıda alışveriş yapmış olacak. Malı almış parasını ödüyorken gelecek. Adam tarlada çukuru kazmış, ağacı dikiyor olacak, öyle kopacak. Yani hayatın faaliyetleri devam edip dururken, millet ummadığı bir sırada *bağteten* demek Arapça da ansızın demek. Hiç umulmayan bir zamanda patta da kopuverecek kıyamet.

Onun için;

لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

*Le'alle's-sâ'ate tekûnü*

*karîben. (33/Ahzâb 63)*

Belki kıyamet yakın olabilir. Diye Allahu Teâlâ hazretleri bizim kıyametin kopması hakkında yakındır düşüncesine sahip olmamızı, yakındır belki kopuverir diye hazırlıklı olmamızı istiyor, işaret ediyor.

Kıyamete hazırlıklı olmamız lazım. Kıyamet ansızın kopabilir. Sabah işe gideriz. İşten dönmeyen kıyamet kopabilir. Bu kadar ansızın gelebilir.

Onun için insanın işlerini hemen bugün ölecekmiş gibi ayarlı yapması lazım. Hesaplarını ona göre yapması lazım.

Efendim tövbesini çabuk etmesi lazım. Günahlardan çabuk hemen dönmesi lazım.

Borçlarını ödemeye, ibadet ve taatlerini yapmaya hemen girişmesi lazım.

Çok yalvarıp yakarıp, çok ağlayıp gözyaşı dökmesi lazım. İşin doğrusu bu.

Bir de benim bütün arkadaşlara, mehdileri bekleyen arkadaşlara filan sözüm şu olmuştur.

Peygamber efendimizin bir hadîs-i şerîfi var. İnsan öldü mü insanın kıyameti kopmuş demektir.

Yani 50 yıl önce benim dedem ölmüşse, onun kıyameti o zaman koptu. Daha ben hala yaşıyorum ama onun kıyameti koptu. Öldü mü insan bitti. E ölüm de her zaman her zaman yanı başımızda olduğundan, tepemizin üstünde olduğundan, kıyameti bir anlık mesele olarak bilmek doğrudur.

Onun için günaha girmemek doğrudur. Onun için günahattan hemen tövbe etmek doğrudur. Onun için kıyamete, ahirete hazırlıklı olmak doğrudur.

Yani akıllıca olan iş budur.

Evliyâullah sabaha çıktıkları zaman; El-hamdûlillah sabah namazını kıldık. Güneş doğdu. Akşama çıkacaklarını ummazlarmış. Akşam gece bastıracağı zaman, sabaha ulaşacaklarını düşünmezler ve ummazlarmış. Bu gece ölebilirim derlermiş. Ona göre o mantıkla, o zihniyetle, o korkuyla ibadet ve taat ederlermiş.

Ölmem canım. Yaşarım yav.

Daha dur bakalım.

Daha önümde yıllar var. Daha ne kadar çok yaşayacağım diye ummak, ümit etmek, emel bağlamak efendim buna bu duyguya tûl-i emel diyorlar.

Tûl- i emel. Tûl uzunluk demek?

Tûl-i emel insanın umutlarının sıralanıp uzayıp uzak bir zamana kadar efendim gitmesi. Yani ne kadar yaşarsın kardeşim Sen?

Tahminen herhalde 40 yıl daha yaşarım. 50 yıl daha yaşarım. Çocuksa 70, 80 yıl daha yaşarım. Eh yani 70 yıl yaşamasam da herhalde en aşağı 10 yıl yaşarım. 10 yıl yaşamasam da hemen yarın ölecek değilim ya, biraz daha yaşarım. Biraz daha yaşarım diye ummak tûl-i emel oluyor.

Hemen öleceğini düşünmek makbul, tûl-i emel haram, yasak ve yanlış. Çünkü yaşayacağım diye ümit etmek insanı iyi işleri tehir etmeye yöneltiyor.

Nasıl olsa yaşayacağım. Nasıl olsa yaşarım. Canım bu günlük bu kadar işte yarın yaparız, öbür gün yaparız. Daha öteki gün yaparız. Hacca gidecek. Canım işte bu sene olmadı, işte bir gideriz ileride filan.

Hâlbuki bakalım ilerdeki seneye çıkacak mı, çıkmayacak mı?

Bak, bir arkadaşın çocuğunun kanser olduğuna dair haber geldi. Babası dururken oğlu ölecek.

Görüyor musun işin acayıplığına bak yani. Sırayla olmuyor.

Onun için kıyameti yakın bilmek ve kıyamete hazırlanmak hepimizin efendim vazifesi. Akıllıca olan hareket tarzı bu.

### a. Kafirlerin Pişmanlığı ve Ahiret Azabı

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

*Innallâhe le'ane'l-kâfirîne ve e'adde lehüm se'îran.* (33/Ahzâb 64)

Allahu Teâlâ hazretleri hiç şüphe yok ki kâfirlere lanet eylemiştir. Ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Şimdi kıyametten soru sorulduğu anlatılırken, kâfirlere lanet edilmesine niye işaret ediliyor?

Kâfirler inanmıyorlar ya ahirete. Efendim ama onlar ister inansın ister inanmasın, ahiret var. *Ve'l-ba'sü ba'de'l-mevti hakkun.* Ona inanmıyorlar ya işte o inanmadıkları için o kâfirlere Allah onların cezasını verecek. Lanet etmiştir Allah onlara.

Lanet etmek ne demek?

Lanet etmek, biz insanlar için bir kimsenin kötülüğünü temenni etmek demek. Yani.

Allah seni kahretsin, ettiğini bul efendim,

gözün çıksın, kafan kırılsın, gemin batsın neyse yani, kötü temenni. Beddua filan gibi. Ama Allahu Teâlâ hazretleri için bu temenni değildir.

Allah lanet etti mi, rahmetimden çıkartmış demektir. Yani o kişi rahmeti rahmandan mahrum. Allah rahmetinden kâfirleri çıkar- mıştır. Rahmeti kâfirlere yok. Allahu Teâlâ hazretleri onları cehennemde cezalandıracak.

Sair, ateşli, alevli, ateşlemek. Yani ateşin çeşitleri olabilir. Alev alev olan ateşe sair der- ler. Cehennem alev alev olduğundan alevleri böyle boylu boylu, böyle uzayıp uzayıp giden alevleri olduğundan sair diye isimlendirilmiş- tir. Cehennemın bir adı da sairdir.

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

*Hâlidîne fîhâ ebeden.* (33/Ahzâb 65)

Orada kâfirler sonsuz olarak ebediyen ka- lacaklardır.

*Hlud*, ebediyet demek. Sonsuz demek.

*Hâlidîne fîhâ*, orada sonu olmayan bir zaman, sonsuz bir zaman ebediyen orada ebedi olarak kalacak kâfirler. Çok büyük bir mahrumiyet, çok büyük bir ceza. Kâfirler çok pişman ola- caklar. Yani



Şu kadar milyar sene yanacaksınız da çıkacaksınız denilseydi kâfirlere sevinirlerdi ama öyle değil. Hiç çıkmayacaklar. Hiç çıkma şeyi yok. Yani ne kadar sene yanarlarsa yansın çıkmalarına dair bir müjde olsa cehennemde sevineceklerdi ama çıkmayacaklar.

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

*Hâlidîne fîhâ ebeden lâ yecidûne veliy-yen ve lâ nasîran.* (33/Ahzâb 65)

Kendilerine bir veli, yardımcı, orada bulamayacaklar. İşlerini görüverecek, kendilerine şefaath ediverecek, efendim azaptan kurtulmalarına yardım edecek bir imkân, bir kişi, bir varlık orada bulamayacaklar. Orada kimse onlara dost, yardımcı, destekçi, kurtarıcı olmayacak.

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

*Yevme tukallebü vücûhühüm fi'n-nâri.*  
(33/Ahzâb 66)

O gün de yüzleri cehennemde bir oraya bir oraya döndürölüp, döndürölüp yanacak. Yüzleri. Efendim. Döndürüle döndürüle bir orası bir orası yanacak şekilde döndürüle, döndürüle yanacak ve diyecekler ki:

يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ

*Yekûlûne yâ leytenâ eta'nallâhe ve eta'na'r-rasûlâ. (33/Ahzâb 66)*

O yanarken feryadı figanları arasında diyecekler ki:

Ahh. Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke Resûlullah'a itaat etseydik diyecekler dünyada. Zor bir şey değil bu itaat muhterem kardeşlerim. Yani Allah'a itaat etmek, korkunç bir şey, yapılmayacak bir şey, imkânsız bir şey, zor bir şey değil. Allah'a nice itaatli kulları var. Uslu uslu yaşıyorlar. Mutlu mutlu yaşıyorlar. Sakin sakin yaşıyorlar, kimseyi üzmüyorlar, herkes tarafından seviliyorlar, tatlı tatlı yaşıyorlar.

Yani ne var?

Yani Allah'a itaat niçin etmiyor insanlar?

Çok çok saçma. Çok büyük bir aldanma.

Ne oluyor yani Allah'a itaat etmeyip de?

Allah'a itaat etmiyorlar da kime itaat ediyorlar?

Şeytana.

Allah'a itaat etmiyorlar da kime itaat ediyorlar?

Kendi nefislerinin hevasına, arzusuna. Canım böyle istedi, böyle yaptım. Canım çekti böyle yaptım. İçimden şiddetli arzu ettim, böyle yaptım. İşte onları tutacak. Allah'a ve Resûlullah'a itaat edecek. Keşke Allah'a itaat etseydim. Keşke Resûle itaat etseydim diye yanarken feryatları arasında böyle pişmanlıklarında dile getirecekler.

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَّرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا

السَّبِيلَ

*Ve kâlû. Ve diyecekler ki orada:*

*Rabbenâ.*

Ey Rabb'imiz!

*Innâ eta'nâ. (33/Ahzâb 67)*

Biz önderlerimize, kavmin ileri gelen başkanlarına itaat ettik.

*Eta'nâ sâdetenâ.* Sâdetenâ demek, seyyidler, önderler demek. Bir kavmi yöneten yöneticiler. Ya Rabbi! Biz başkanlara, yöneticilere itaat ettik.

*Ve küberâenâ.* Bizim ulularımıza, büyüklerimize, babaydı, amcaydı efendim, kabile başkanıydı efendim ümmet, millet, efendim, grup grup. Neyse, büyüklerimize itaat ettik.

*Fe-edallûne's-sebîlâ.* Onlar da bizi yoldan çıkarttılar. Biz onlara tabi olduk. Onlar yanlış yola gittiği için biz onlarla beraber yanlış yola gittik Ya Rabbi diyecekler. Ve onlara beddua edecekler.

Diyecekler ki;

رَبَّنَا اتِّهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

*Rabbenâ âtihim dı'feyni mine'l-'azâbi ve'l-'anhüm la'nen kebîran.* (33/Ahzâb68)

Rabbenâ. Ey Rabbimiz!

*Âtihim dı'feyni mine'l-'azâbi.* Azabı onlara kat kat, çifte, katmerli ver. Çünkü bizi de onlar aldattı. Onlar olmasaydı azmayacaktık yoksa sapmayacaktık. Bizi de aldattıkları için onlara azabı çifte ver Ya Rabbi!

*Âtihim dı'feyni mine'l-'azâbi.* Azaptan çift çift ver.

*Ve'l-'anhüm.* Onlara. *Ve'l-'anhüm la'nen kebîran.* Onlara efendim çok büyük bir efendim, mahrumiyetle rahmetinden onları mahrum et. Büyük bir lanetle lanet eyle diye dua edecekler ahirette. Fakat. Allahu Teâlâ hazretleri cehennem ehlinin, efendim. Bu feryat figan arasında cayır cayır yanma arasındaki

sözlerine tabii itibar etmeyecek. Ve başka ayetlerden biliyoruz ki onlara buyuracak ki:

لِكُلِّ ضِعْفٍ

*Li-küllü dı'fün. (7/A'râf 38)*

Hepinize çifte çifte, katmerli azap. Hepinize katmerli yani sizin onlardan bir aşığı tarafınız, eksik tarafınız yok. Hepinize azap katmerli diyecek;

*Li-küllü dı'fün.* Hepinize çifte azap olacak diyecek. Burada devamında söylemiyor ama başka âyet-i kerîme'den biliyoruz. Buradan şunu anlıyoruz Muhterem kardeşlerim.

Birisi ötekisini aldattığı zaman, ötekisi alandı diye Allah onu mazur görmüyor. Demek ki insanoğlu aklını kullanacak ve aldanmayacak.

Demek ki; yöneticilerin, yol göstericilerin, kılavuzların, efendim bir kavmi tutup oraya buraya götüren insanların efendim bağırmasına, çağırmasına kapılmayacak. Şimdi televizyonda baktım Libyalılar günü vardı. Libyalılar konuşuyor. Libya'da kadınlar nasıl eğitiliyor, erkekler nasıl eğitiliyor? Tabanca atışları vesaire vesaire. Kaddafi çıkmış, bangır bangır bağırıyor efendim. Alkışlar efendim. Yaşalar

bilmem neler bağırdılar, şeyler devam ediyor.

Her kavimin böyle itibarlı başkanı var.

Var ama kavmi nereye götürüyor?

Saddam Irak'ı nereye götürüyor?

Kaddafi Libya'yı nereye götürüyor?

Mühim olan efendim, insanların onları nereye götürdüğü.

Her insan tek başına Cenâb-ı Hakk'ın karşısında bu dünyadaki hayatında neyi tercih etmişse, o tercihten hangi yola gitmişse o seçmesinden sorumlu olacak. Benim falanca aldattı demek mazeret olmayacak. Bilmiyorum demek de mazeret olmayacak. Bilmiyordum Ya Rabbim.

Bilmemek mazeret olmayacak. Allah bilme-yeni de iki kat azaplandırarak. Bir. İşlediği kusurağın dolayısı. İki niye öğrenmedi diye.

Niye öğrenmedin?

Her şeyi öğrendin de.

Yine televizyonda baktım, şişmanca yaşlı bir adam. Bir dans kıvırtıyor. Nasıl öğrenmiş?

Herkesle alkışladılar yani bak o kadar yaşlı, çok da güzel figürlerini, dans figürlerini böyle su gibi kıvırttırıyor yani çok güzel yapıyor.

Bayrağın dalgalanışı gibi efendim dansının şeyini yapıyor.

Allah'ın istemediđi şeyleri nasıl öğreniyorlar, her şeyleri nasıl öğreniyorlar. Bunu bilmiyorum. Öğren.

Hayatın en mühim meselesi nedir?

Şu dünyaya geldik, yaşıyoruz.

En büyük meselen nedir kardeşim?

En büyük mesele Allahu Teâlâ hazretlerine iman meselesidir, din meselesidir.

Ben dinle pek ilgilenmiyorum, ilgilenmiyorsan belanı bulursun. Yalvaracak değil ya Allah sana. Allah yalvarmayacak. Allah peygamber gönderiyor. Peygamber göndermesi bir lütuf.

Rahmetinden, merhametinden peygamber gönderiyor. Bir de kitap indirmiş. İşte kitap. İşte tercümesi.

Bilmiyorum ne demek?

Okuma yazmayı bilmiyor musun?

Biliyorsun. İngilizce bilmiyor musun?

Biliyorsun Türkçe bilmiyor musun?

Biliyorsun. Bunları okusan anlamaz mısınız?

Anlarsın. Efendim anlayamıyorum. Birisi anlatsa daha iyi. O zaman anlayan insanı tut. Mektebine git.

Herhangi bir mesleđi edinmek ve uygulamak için burada diploma gerekmiyor mu? Gerekıyor. Muslukçu, elektrikçi, oto tamircisi, boyacı vesaire hepsinin mektebi var. Bak her şeyi öğretmek için neler yapıyorlar? Her şeyi öğretmek için bütün tedbirleri alıyorlar.

Peki, hayatın en mühim meselesi Allah'a iman, doğru bir din tutmak ve doğru bir din üzeri yaşamak olduğuna göre niye bununla ilgilenmiyor?

Elbette cezası iki kat olacak.

Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim; bir kendimiz dinin önemine vakıf insanlar olarak dinimizi iyi öğrenmeye çalışalım. Bu önemli. Yani bu dini bilgileri öğrenmek, şöyle akşamları yarım saat efendim, eğlenceli bir konuşma dinlemek meselesi değil. Önemli bir mesele.

Çok önemli bir mesele. Dinimizi doğru olarak öğrenmek en mühim meselemiz.

Bunu her şeyi ikinci tarafa kenara itip, ikinci plana bırakıp önce bunu öğrenmeliyiz. Öğrendiğimizi de uygulamalıyız. Önce dinimizi öğreneceğiz. Ondan sonra dinimize göre yaşayacağız. Öğrendiğimizi uygulayarak, iyi insan



olarak yaşayacağız. Allah'ı bilen, insan olarak, Resûlullah'a itaat eden insan. Efendim Ben işte Resûlullah'a itaat etmiyorum da falanca partidenim, o partinin başkanına efendim bağılıyım filan. Olmaz.

Allah sana parti başkanına bağlan mı dedi?

Kulüp başkanına bağlan mı dedi?

Ne bileyim bağlandığın ne varsa onlara bağlan mı dedi?

Yoksa Resûlullaha mı bağlan dedi?

Allah'ın Resûlüne bağlanacaksın. Bak kâfirler orada nasıl feryad-ı figan edecekler. Ah vah.

Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke Resûlullah itaat etseydik diyecekler. Cahil de keşke öğrenseydin diyecek.

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ

السَّعِيرِ

*Ve kâlû lev künnâ nesme'u ev na'kîlü.*

(67/Mülk 10)

Keşke duysaydık lafları, keşke akletseydik söylenenleri. Pişmanlık pişmanlık.

Ama ne zaman?

Yarın ahirette iş işten geçtikten sonra.  
Azaba uğratıldığı, çarpıtıldığı zaman.

Şimdi ben bizim evde tavandan örümcek  
aşağı sarkmaya başladı. Bizim hacı hanım  
örümceklerden çok korkuyor. Efendim hemen.  
Spreyi getirdi pıst. Biraz böyle spreyden biraz  
ilaç gitti örümceğin üstüne. Şimdi bir taraftan  
üzülüyor insan. Hadîs-i şerîfte var. Her zararlı  
mahlûk öldürülür. Çünkü böcek insanı soktu  
mu öldürüyor. Zararlı mahlûk öldürülür.

*Küllü mudırrin.* Her zararlı mahlûk. *Yuk-  
telü.* Öldürülür. Hatta ihramlıyken akrep  
geldi. Ne yapacan?

Pat diye ölsün. Yani zararlı öldürülür.  
Şimdi öldürdüm ama örümceğini yerine ben  
kendimi koydum. Dedim şimdi şu, örümceğin  
hissiyatını anlamaya çalışayım dedim. Düşün-  
düm, onun yerine. Bir şey geldi, zerrecikler,  
ilacın zerrecikleri gözüne hayvanın vücuduna,  
orasına, burasına yapıştı mı?

Ve bu doğrudan doğruya böyle yapıştığı zaman  
bu ilaç ne yapıyor sonuç ne?

Sonuç kesin. Hayvan ölecek yani. Ondan son-  
raki çırpınıştta bir şeyleri filan hastaneye mi  
kaldıracaksınız?

Serum mu takacaksın?

Bitti yani gitti artık. İş işten geçti. O ilacı yedikten sonra onun bir şeyi bitti, buruşturdu ayaklarını, kendisini askıya aldı. Efendim buruşup yakından da gittim. Sonra sandalyeye çıktım izledim vaziyeti efendim öyle. Bu taraftan efendim. Hava üfürücü pervane ortalığı karıştırırken orda sallanıyor ama böyle toparlanmış gitti yani.

Şimdi o ilacı yedikten sonra yapılacak bir şey kalmıyor.

Ahirette cezaya çarpıldıktan sonra yapılacak bir şey kalmıyor. Asıl. Bu sözler çok mühim.

Şu benim anlattığım âyetleri okuyor, okuyoruz, anlamadan geçiyoruz. Hoca efendi âyet okudu. Hangi âyetleri okudu? Valla bilmem. Birinci rekâta *Lem yekünillezî*<sup>1</sup> okudu, ikinci rekatta *Izâ zülzile*'yi<sup>2</sup> okudu. Bazen onu da bilmez, arkadaki sorsan bilmez.

E peki *Lem yekünillezî*'de ne deniliyor?  
*Izâ zülzile*'de ne deniliyor?

---

<sup>1</sup> 98/Beyyine 1-8.

<sup>2</sup> 99/Zilzâl 1-8.

Onu da bilmez. Hoca efendi ayetleri okudu. Hafız Mustafa'nın sesi çok güzel. Allah razı olsun, Kur'an-ı Kerîm okudu. Olmaz bunlar bize emir. Bunlar bir şeyler söylüyor, bak bilgi veriyor, ahiretle ilgili cehennem de kâfirlerin ne diyeceğini anlatıyor. Kâfirlerin bunu bilmesi lazım. Kâfirlikten vazgeçmesi lazım. Şimdiden Allah'a ve Resûlullah'a itaat etmesi lazım. Bizim de itaat etmemiz lazım.

Bunu dinleyip, bizim de itaatsizliğimiz varsa kendimizi düzene sokmamız lazım. Taburun içinde yamuk ayakla yürüyorsak kendimizi düzeltmemiz lazım.

Allahu Teâlâ hazretleri, gerçekleri görüp, zamanında hatasını düzeltip, iyi kul olmayı bizlere nasip etsin. Çok çok aldaniyoruz. Çok gevşek davranıyoruz. İşin vahametinden çok habersiziz. Kıyamet birden kopuverecek, hiç haberimiz yok veya bizim kendi özel kıyametimiz ölüm geliverecek. Hiç haberimiz yok. Hiç hazırlığımız yok. Çok yanlış.

Böyle olmaması lazım.

Her işimizi Allah'ın rızasına uygun yapacak bir zihniyeti takınmamız lazım. Allah bize yardım

eylesin. Tevfîkini refîk eylesin. Güzel kul olmayı nasip eylesin.

*Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke ente'l-alîmü'l-hakîm. Sübhâne rabbike rabbi'l-ızzeti ammâ yasifûn ve selâmün ale'l-mürselin ve'l-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn.*

*El-Fâtiha.*

**Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN**

[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

