

İSRAİLOĞULLARI'NA PEYGAMBERLİK MESAJI

Allahu Teâlâ hazretleri buyuruyor ki;

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُوذُونََنِي وَقَدْ
تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

*Ve iz kâle mûsâ li-kavmihî yâ kavmi li-me
tü'zûnenî ve kad ta'lemûne ennî resûlullâhi
ileyküm, fe-lemmâ zâğû ezâğallâhu kulûbe-
hüm, vallâhu lâ yehdi'l-kavme'l-fâsikîne.
(61/Saff Suresi 5. Ayet Meali)*

Sadakallâhü'l-azîm.

Ve iz kâle. İz, arapça da, bir edat-ı tezkîr hatırlatma edatıdır. Hani hatırla o günleri ki, neydi o zamanlar, bir zamanlar tarihte şöyle olmuştu ya, hatırla o günleri manasında bir kelimedir.

Ve iz kâle mûsâ. Hani kavmine demişti ki, Yahudilere, Benî İsrâil'e demişti ki;

Ya Benî İsrail!

Ey İsrâil'in evlatları!

İsrâil sıfattır. İbrahim aleyhisselmın torununun torunu, Peygamber olan, efendim İshâk aleyhisselamın sıfatıdır, lakabıdır yani diyelim yahut. Onun evlatlarına, ondan gelişen nesillere İsrâil in oğulları, yani İshâk aleyhisselamın evlatları denmiş oluyor. İshâk aleyhisselamın oğlu Yakup aleyhisselamdır. Yakup aleyhisselamın oğlu Yusuf aleyhisselamdır. Yakup aleyhisselamı biliyorsunuz. Yusuf aleyhisselamı biliyorsunuz. Nasıl efendim kardeşleri neler etmişler, zindana atılmış, esirliğe satılmış falan. İşte yani Yusuf aleyhisselamın dedesinin lakabı olmuş oluyor yani. Sonuç itibariyle, İbrahim aleyhisselamın oğlunun lakabı olmuş oluyor.

Ey İsrâil'in oğulları!

Ey İshâk aleyhisselamın neslinden gelen kavmim!

Ey akrabalarım, dostlarım, efendim ırktaşlarım!

Ennî resûlullâhi ileykum. Ben size Allah'ın gönderdiği elçiyim, Peygamberim. Allah'ın size gönderdiği Peygamberim ben.

Ve-iz kâle 'îsâ-bnu meryeme yâ benî isrâ-île innî rasûluallâhi ileykum. Saff Suresi 6. Ayet.

Bu şeyi daha aşağıdaki âyet-i kerîmeye gitti. Atlamayalım önündeki âyet-i kerîmeyi.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَتُذُنُونِي وَقَدْ
تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Ve-iz kâle mûsâ likavmihi yâ kavmi lime tu'zûnenî ve kad ta'lemûne ennî rasûluallâhi ileykum(s) felemmâ zâgû ezâgallâhu kulûbehum(c) vaallâhu lâ yehdî-l kavme-l fâsikîn. Saff Suresi 5. Ayet

Yâ kavmi. Ey kavmim!

Dedi. Musa aleyhisselam.

Yâ kavmi lime tû'zûnenî?

Niye beni üzüyorsunuz yahu?

Ve kad ta'lemûne ennî resûlullâhi ileykum. Bilipte duruyorsunuz, benim Allah'ın size gönderdiği hâk Peygamber olduğumu, bildiğiniz halde, niye beni böyle üzer durursunuz siz yahu?

Çünkü Benî İsrâil, Musa aleyhisselam kendilerini imana davet ettiği zaman, çok çekimselikler gösterdiler, çok üzücü itirazlarda

bulundular, efendim madem seninle Cenâb-ı Hak vahiy yoluyla konuşuyormuş, bizimle de konuşsun dediler.

Efendim.

حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً

Hattâ nerallâhe cehraten. (2/Bakara 55)

Allah'ı bize apaçık şekilde göster de görelim dediler. Bir sürü şartlar, bir sürü nazlanmalar. Hem de Allah'ın Peygamberi olduğunu mucizelerden de görüyorlardı, görüp dururken. Ve görmüşlerdi. Firavunun şerrinden nasıl kurtuldular, denizi nasıl geçtiler, firavunun ordusu nasıl boğuldu. Ama yine de çeşit çeşit nazlar, efendim itirazlar, efendim haylazlıklar.

Lime tû' zûnenî?

Niye beni böyle üzüyorsunuz?

Dedikodu ediyorlardı. Hatta efendim hayâ ve edebinden dolayı, tesettürünü yanlış yorumluyorlardı. Onun burası noksan şurası noksan gibi laflar söylüyorlardı. Hep bunlar dedikodu yani. Hâlbuki Allah'ın Peygamberi ülül'azm Peygamberlerden, muazzam bir insan.

Hem Peygamber olduğunu sezinliyorlardı, hem görmüşlerdi, bilip duruyorlardı, hem de onu üzüyorlardı.

O da diyor ki;

Lime tû'zûnenî ve kad ta'lemûne ennî resûlullâhi ileykum. Bilip te duruyorsunuz, bilip dururken. *Ve kad ta'lemûne*, hal cümlesidir.

Bilip dururken beni niye üzüyorsunuz?

Hem Allah'ın hâk Peygamberi olduğumu biliyorsunuz. Çünkü Cenâb-ı Hak, Peygamberlerinin kızması ile kızdığı kimseleri gazap eder. Sevmesi için dua ettiği kimselere de rahmetle mahzar eder.

Peygamberler şakaya gelmez. İtiraza gelmez. Peygamberlere de öyle, kimlere de öyleydi seyhan?

Hadîs-i şerîfte okumuştuk. Gazileri, mücahitleri de üzmeysin diyor Cenâb-ı Hak. Çünkü Peygamberlere muamelesi gibi gazileri de Allah sever. Onlara da mücahitlere öyle şey yapar. Öyle muamele eder. Mücahitlerin kızdığına gazap eder, sevdiğini sever, sevdiğini

rahmetine erdirir. Âlimler mücahitlerin en yükseği zaten.

Bilip duruyorlar. İtiraz ettikleri zaman bela geleceğini de biliyorlar. Öyle acayıplikler yaptılar ki. Mesela firavundan kurtuldular. Firavunun gark olduğunu gördüler. Fih sahrasında, çölde, Allah'ın kendilerine gönderdiği bıldırcın etleri ile beslendiler, kudret helvasını yediler. Bulutlarla gölgelendiler, sıcaktan kavrulmadılar, açlıktan kırılmadılar. Bütün bu mucizelere gördükleri halde, puta tapan bir kavmin yanından geçerlerken dediler ki;

قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

Kâlu Yâ mûsâ ic'al lenâ ilâhen kemâ lehüm âlihetün. (A'râf Sûresi(7) 138. Ayet)

Bunların bak işte görünen putları var, tapındıkları mabudları var. Sende bize bir mabud yapsana dediler. Bre insafsızlar. Yani Musa aleyhisselam putlardan kurtarmaya geldi sizi. Puta taptırmaya gelmedi ki. Hâsılı yani Benî İsrâil'in, Musa aleyhisselamı üzmesi çok çeşitli yönlerden oldu. Kur'an-ı Kerîm de çeşitli surelerde beyan ediliyor.

Şahsi vücut yapısı ile ilgili dedikodular yaptılar.

فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا

Fe-berraehuallâhu mimmâ kâlû.

(33/Ahzâb 69)

Yaptılar, Allah öyle kusuru olmadığını gösterdi. Bilmem imanda kusurlar işlediler. Allah'ın yoluna davet edildiği zaman, tam böyle ihlâsa koşup gelmediler, üzdüler. Hatta Allah kâfir kavim ile savaşmayı emrettiği zaman.

Dedikler ki;

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ

Fe-zheb ente ve rabbüke fe-kâtilâ innâ hâhünâ kâ'idûne. (5/Mâide 24)

Sen git rabbinle, o kâfirlerle çarpış, biz burada oturacağız dediler.

Fe-zheb ente. Sen git.

Rabbinle *verabbuke.*

Fekâtilâ. İkiniz çarpışın kâfirlerle, yenin onları.

Innâ hâhunâ kâ'idûn. Biz burada oturuyoruz, gelmeyeceğiz dediler.

Hâsılı cahillikleri çok. Hatta Musa aleyhisselam, Tûr-i Sîna'ya çıktığı zaman, kavmin ziyaret eşyalarını toplayıp, Samiri ismindeki putçu, onlara bir altından buzağı heykeli yapıverdi.

عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ

'ıclen ceseden lehû huvârun. (20/Tâ-Hâ 88)

Hem de bööö diye böğüren, ses çıkartan bir buzağı heykeli yaptı. İçini oyuk yapmıştı. Rüzgâra karşı konulduğu zaman, içinde vuuu diye rüzgâr geçerken ses yapıyordu. Sanatkâr. Ama altından. Harun aleyhisselam; yapmayın, şeytana uymayın, Allah'ın gazabını çekmeyin dediyse de, o buzağıya, Musa aleyhisselam Tur dağından gelinceye kadar bazıları ibadet etti. İşte yalan, yalanlarla, dolanlarla kavmini böyle aldattı. Kavminden bir kısmı da aldandı.

Hâsılı her türlü itirazı, her türlü dedikodu, her türlü inançsızlığı, her türlü gevşekliği yaptıklarına dair şeyler var, misaller var. Ondandır lanete uğradılar.

Musa aleyhisselam böyle üzülünce.

Onlara dedi ki;

Ya kavmim niye böyle yapıyorsunuz?

Niye beni üzüyorsunuz?

Niye beni ezalandırıyorsunuz?

Ve kad ta'lemûne ennî resûlullâhi iley-kum. Ben Allah'ın Resûlüyüm. Bunu bildiğiniz halde niye beni üzüyorsunuz?

Yav dedi.

Fe lemmâ zâgû ezâgallâhu kulûbehum. Dinlemediler. Yoldan saptılar, sapıttılar, kıvırttılar, kıvrıldılar. Allah da onların kalplerini döndürdü.

Vallâhu lâ yehdi'l-kavme'l-fâsikîne.

Allah fâsık, fısk u fücur sıfatlı insanları, kavimleri doğru yola sevk etmez, doğru yola sevk etmez, hidayet vermez, onlara hidayetini nasip etmez, onlarda sapıtıp kalırlar.

Yani fâsıklık sıfatları ile sıfatlamış.

Kavmel fâsikîn. Fâsık kavimler. Fısk u fücurla vakit geçiren kavimler.

Bu âyet-i kerîme'den tabi bizim çıkaracağımız çok ibretler var. Çünkü âyetler ibret alınsın diye iniyor, okunsun, ibret alınsın diye. Demek ki Peygamberler üzülmecek. Demek ki Peygamberlerin emirleri dinlenecek.

Peki, ben Peygamber efendimizin emrini nasıl dinleyeceğim?

Sünnetini okuyacaksınız. Sünnetini öğreneceksiniz. Sünnetini uygulayacaksınız. Peygamber efendimizin sevmediği, yapmayın dediği işleri yapmaktan sakınacaksınız. Resûllullah bunu görse, görüyor, bilse biliyor, hoşlanmaz dediği işleri, anladığın işleri yapmayacaksınız.

Şimdi sünneti öğrenmek onun için son derece önemli oluyor.

Bakalım Resûllullah bize ne buyurmuş?

Bakalım Resûllullah tarafından sevilmenin yolları neymiş?

Diye çare sünnet kitaplarında. Hadîs kitaplarında. Onları çok güzel okumak ve uygulamak lazım. Hacı kardeşim!

Sen niye sakal bırakmışsın?

Sen niye sakal bırakmışsın?

Sen niye sakal bırakmışsın?

Herkes tıraş olurken, sen niye sakal bırakmışsın?

Çünkü Peygamber efendimiz sakal bırakmayı tavsiye etmiş. Sakal kazıtmak haram İslam da onun için.

Peki, niye dişlerini misvaklıyorsun?

Sünnet olduğundan.

Niye namaz evvelinde dört rekât namaz kıldın?

Sünnet olduğundan.

Niye şunu şöyle yaptın?

Sünnet olduğundan.

Yani her yaptığımız işi efendimizin hadîs-i şerîflerine uygun olarak, sünnetine uygun olarak yapacağız. Efendimizin yasakladığı işleri de yapmaktan uzak duracağız.

Çünkü Allah'ın Resûlü mü?

Amenna ve saddockna. Elbette Hâtemü'n-Nebiyîn. Elbette Allah'ın Resûlu.

Onu üzecek işler yapmaktan sakınacağız.

Peygamber efendimizin üzüleceği işlerden birisi de, hadîs-i şerîflerde ashabına dil uzatmak. Onun için ashabına dilde uzatmayacağız. Resûllulah'ın sevdiği insanları dedikodu mevzu yapmayacak hiçbir Müslüman, itham etmeyecek, onlar hakkında ileri geri konuşmayacak, edebi muhafaza edecek.

İşte Efendimiz Kur'an'ı nasıl okuyun diyorsa, öyle okunacak. Nasıl yaşayın diyorsa, öyle yaşanacak. Nasıl temizlenin diyorsa, öyle temizlenilecek. Nasıl düğün yapın diyorsa, öyle düğün yapılacaktır.

Ne aşırı gidecek, ne geri kalınacak. Efendimizin sünnetine uyacak. Bazıları aşırı gitmek istediler ibadette. Onları da yasakladı peygamber efendimiz. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Böyle aşırı gitmeye lüzum yok. Benim sünnetime uyan, benimle beraberdir. Benim sünnetime uymayan, benden değildir dedi.

Kimisi çünkü evlenmemeye meyil etmek istediler. Kendimi hadım ettireceğim. Ne başımıza geliyorsa bu nefisten geliyor, evlenmeyeceğim kadınlarla hiç ilişkim olmayacak, vaktimi ibadetle geçireceğim. Yok, öyle şey yok.

Neden?

Herkes evlenmez ise, insan nesli biter.

Olur mu?

Evlenecek. Evlat yetiştirecek. Hayırlı evlat yetiştirecek.

Bosna harbi oldu. İki milyon, üç milyon Bosnalı öldü. Öldürmeye çalışıyorlar düşmanlar zaten. Ondan sonra da Vehbi Koç, doğum kontrol vakfı kurdu Türkiye de, nüfusu azaltmak için. O da öldürmek gibi. Ötekiler kalabalık çok diye harp ederek öldürüyor. Berikiler doğum kontrol yoluyla nüfusu kısıyor. Çinliler bir aileye, bir çocuk yapma müsaadesi veriyorlarmış. İkinci çocuk olursa otuz bin dolar ceza veriyorlarmış, çocuk yaptırtmıyorlarmış.

Bu ne demek?

Anne baba belki memnun olur. Oh bir çocuk var, rahat bakıyorum, bilmem ne, kavga yok, gürültü yok, hoplama yok, gürültü yok, patırtı yok der.

Ama ne demek? İki kişinin evlenip bir çocuğu olursa, bir nesil sonra azalıyor demek.

Bu ondan sonra aşağıdaki, onun çocuğunun da bir çocuğu olursa ikinci nesilde daha da

azalıyor demek. Bak, yok etmenin usulü, doğumu tahtit ediyor, fazla doğum yapma diyor.

O halde gün gibi aşikâr olan şey nedir?

Müslümanlar evlat yetiştirecek. Çok çocuğu olacak. Ve evlatlarını da tam Müslüman yetiştirecek. Hâfız yetiştirecek. Kuvvetli Müslüman yetiştirecek. İhlâslı yetiştirecek. İmanlı yetiştirecek. Vazife. Yani önemli evlat yetiştirmek.

Efenim işte olmuyor da bilmem ne de, haa mevcutları hiç olmazsa Müslüman yetiştir. Kendi mekteplerimiz yok. Sidney de bana arkadaş telefon ediyor. Çocuğumu katolik mektebine vereyim mi?

Nasıl söylersin bunu dedim.

Olur mu?

Katolik mektebine verirsen, onlar onu papaz gibi yetiştirirler. Tefik Fikret oğlunu protestanların kolejine verdi. Çocuk papaz oldu sonra. Haluk dediği çocuk, papaz oldu sonra, Hristiyan oldu, papaz oldu, irtidat etti, dinden çıktı.

Diyor ki oradaki eğitim daha sağlam, daha ciddi.

Demek ki evlatlarımızı iyi Müslüman yetiştirmek için mekteplerimizi kuracağız. Bu akşam kurduk şirketi. Saliha ismini yazdırdık, İhsan. Edication end Training Corparation.

Öyle mi?

Tamam, bir şirket kurduk. Herkes karınca kararınca üye olacak. Çocuğunu oraya verecek. Çocuğumuzu Müslüman, mütedeyyin, namazlı niyazlı, imanlı, irfânlı yetiştireceğiz.

Peygamber sallallahu aleyhi vessellem efendimizin sünnetini diriltmeye, canlandırmaya çalışacağız. Yahudiler uğraşarak Filistin'e yerleştiler. Yahudi devletini kurdular, resmi dil olarak İbraniceyi seçtiler kendilerine. Hâlbuki İbranice tarihe gömülmüş, ölü, tarihi dillerden bir dil idi. Artık konuşanı kalmamıştı. Devlet olarak onu resmi dil ilan ettiler, canlandırdılar, dirilttiler. İbraniceyi konuşuyorlar şu anda. Hâlbuki İngilizce biliyorlar, Fransızca biliyorlar, Almanca biliyorlar, Türkçe biliyorlar. Geldikleri hangi yerden gelmişlerse oranın dilini biliyorlar. Çocuklarını okutuyorlar. İbraniceyi çocuklarına öğretiyorlar.

Biz niye Kur'an dilini öğretmiyoruz çocuklarımıza?

Niye Arapçayı öğretmiyoruz?

Okuduğu zaman Arapçayı anlayacak. Peygamber efendimizin hadîs-i şerîflerini anlayacak. Bak ölü bir dili devlet gücüyle dirilttiler, çölleri devlet gücüyle yeşerttiler, orman haline getirdiler, ağaçlık hale getirdiler, mal meyve ihraç ediyorlar, yetiştirdikleri meyveleri İsrail'de üretilmiştir diye damga vuruyorlar.

Bizde sünnet-i seniye'yi nebevîyeyi ihyâ edeceğiz, dirilteceğiz.

Neden?

Sünneti uygulayan kalmadı ki, kaç kişi kaldı. Peygamber efendimiz böyle mi giyiniyordu. Peygamber efendimizin hanımları böyle mi giyiniyorlardı.

Peygamber efendimizin ashâb-ı kirâmı böyle mi hareket ediyordu?

Bizim hareketlerimiz onların hareketlerine uygun mu?

Bizim zihniyetimiz onların zihniyetine uygun mu?

Hayır. Biz derece derece, kademe kademe sünnetten uzaklaşmış Müslüman evlatlarıyız. Öyle Müslüman evlatları var ki, gavurlara benzemiş, gâvurlara yaklaşmış, gavurlukla arasında ince bir bıçak sırtı kadar bir şey kalmış. Az sonra şey yapacak. Plaja gider, hanımı bikini giyer, meyhaneye gider, içki içerler, hanımlı beyli toplantı yaparlar, dans ederler, birbirlerinin bellerine sarılırlar, karşılaştıkları zaman erkek kadın sarılıyor, birbirlerini öpüyor. Selamlaşma. Hacı efendi hem de hiç akrabası değil. Hem de Mısırlılarda harem-i şerîfte bile gördüm Mekke de. Buradan 8-10 kişilik bir aile gurubu geliyor Mekke'ye, buradan aile gurubu geliyor kadınlı erkekli hatta harem-i şerifte, Kâbe-i müşerrefe şurada bunlar burada müezzin vahyinin önünde ooo selâmun aleyküm, aleyküm selam. *Keyfe hâlûke yâ ahî*, bilmem ne falan. Tamam, yani arkadaşdır, ahbaptırlar, sarıldılar, kadınlar erkeklerle sarıldı öpüştüler.

Neden?

Sünet-i seniyyeyi unuttular. Kadınlar erkeklerle sarılmaz, öpüşmez diye bilmiyorlar,

unutmuş. Bosna da, Bosna'ya gittik. İmam tıraşlı, ne sakal var, ne bıyık. Traşlı.

Dedik ki; ya iyi güzel kıraati da güzel, işte bir yerlerde yetişmiş, Mısırda falan okumuş. Orada Gazi Hüsrev caminde imam. Güzel mesele. Arkada da medrese falan var, orada da hoca.

Bu ne böyle dedik ya, sakal, bıyık falan tıraşlanmış, yani bize kabak gibi geliyor ve tabak gibi. Bize uygun gelmiyor yani. Dediler ki; bizde dediler böyledir. Bizde sakal, bıyık yoktur. Bizde Sırlar sakal bırakıyor dediler sakalı bıyığı. Duydun mu hacı. Sırlar bırakıyor dediler. Biz sakal bırakırsak, Siz Sırp mı oldunuz, Sırp mısınız diyorlar bize. Bak nasıl tepetaklak dönmüş işler. Bosna da.

Bosna da ki bir adamı anlattılar. Karısını başını örtüyor diye harpten önce hırpalıyormuş. Baş örtmek, Allah'ın emri Kur'an-ı Kerîmde.

Neden?

Unutmuş.

Arnavutluk'a cumhuriyet gazetesinin yazarı, mülakat yapmaya, röportaj yapmaya.

Yani orada bir tekkeye uğramış, Bektaşî tekkesine. Bektaşî şeyhi, babası, halîs tekkede yapılma rakı ikram etmiş Ona. Şaşırdınız. Ama onlar hiç şaşırmıyorlar. Gayet tabii görüyorlar. Hem de bir de methediyor.

Ben de Özbekistan'a gittim arkadaşlarla, yetmiş kişilik bir kafile halinde. Özbekistan'a Buhara'ya, Semerkand'a, İmam Buhârî'nin kabrini ziyaret ettik. Semerkand'ı ziyaret ettik vs vs.tüylerimiz diken diken oluyor.

Bahâeddin Nakşibendî efendimizin, Abdulhalık-ı Gücdevânî efendimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz falan, camiler. Arkadaşlar kesenin ağzını açtılar, para yardımları yaptılar filan. Dedim ki ben, halkla tanışalım, halktan birileri ile tanışın, ahbaplık kurun dedim. Ahbaplık kurmuşlar gündüz. Akşam dediler ki; bizi davet ettiler gelip alacaklar, iyi dedik, atladık arabaya gittik, bir bahçede, ama bir bahçe ki, belki beş dönüm, büyük bir bahçede, her taraf elektiriklerle donatılmış, belki 30 tane belki 40 uzun tane masa kurulmuş, masaların üstü de türlü türlü nimetlerle, meyvelerle, yiyeceklerle doldurulmuş. Böyle dışardan bahçenin avlu kapısından içeri girerken

ıřıl ıřıl byle, girdik, baktık ieriye. Semerkand da ya da Buhara da. Belki de Buhara da. İeri girdik, baktık algı alıyor ve masaların arasında bir engi yani dansz kadın oynuyor, gezerek oynuyor, her masaya, o masanın hatırı iin gbek atarak oynuyor, řařırdık. nk toplantı řey, Japon denizinde bir Rus denizaltısı batmıř, kazaya uęramıř beř kiři kurtulmuř, bu denizaltıdan, oradaki subaylardan bir tanesi bu ev sahibinin oęluymuř, Mslman Trk. O lmedim kurtuldum diye o toplantıyı ondan yapıyor yani. ok řkr Ya Rabbi kurtuldum diye toplantı yapıyor. Biz ieri girdik, masaların arasında kadın engi oynuyor. Haram. İslam da yok byle bir řey. O hoř geldiniz. Misafirlerimiz Trliye'den. Bizi aldılar en bařtaki, en itibarlı, byk masaya gtrdler. Her masanın boyu bu duvardan o duvara kadar, st meyve dolu, fındık fıstık dolu, trl trl yiyecek, iecek dolu, birde řiře dolu. Aaaa řiřelere baktık, votkalar, rakılar, haram ikiler.

Bunlar ne dedik?

Bunlar dediler iki. Dedik haram bunlar. Siz ocuęunuz lmden kurtuldu diye merasim yapıyorsunuz. Kur'an okur insan, insan hatim

indirir falan. Burada siz rakı ikram ediyorsunuz. Hemen topladılar topladılar. Yok, ettiler bizim masadan, yok ettiler şeyleri. Bizimde iyice keyfimiz kaçtı, kalkıp gideceğiz, gidemiyoruz da, fırsat arıyoruz.

Arkama birisi geldi. Hoca efendi dedi.

Efendim dedim.

Dedi siz hocasınız anlaşılın. İçmiyorsunuz. Sakalınız makalınız var. Müsaade edinde şu gençlere sunalım içkileri. Yani bizim kafilede gençler mi var. Ben yaşlıyım, sakallıyım. Hiç olmazsa siz hocasınız içmiyorsunuz. Bari gençlere sunalım. Yani bak İslam'ı ne kadar unutmuşlar.

Dedim ki, bu içki gence de, yaşlıya da haram. Herkese de haram. Onlarda içmesinler. Ben iç desem bile zaten içmezler yani. Ama olmaz yani. Dini bakımdan falan dedik. Çok üzüldüm. Yani imanını unutmuş millet. Hem hem Kafkaslarda, hem Orta Asya da, hem Balkanlarda, hem de Türkiye de bile, hem de Mısırda bile unutmuş. Çünkü yapılanları görüyoruz. Misallerden görülüyor. Söz verir, sözünde durmaz efendim vs vs. onlar ayrı. Hepsi ayrı. Cenazeleri ölüyormuş, namaz kıldırmasını

bilmiyorlarmış, Dağıstan da. Dağıstan Şeyh Şamillerin yetiştiği memleket. Büyük evliyâullahın diyarı. Namazı kıldırarak adam bulamıyorlarmış. Biz Müslümanız diyorlarmış ama İslam'dan hiç bir bilgileri yok imiş. Yani İslam tarihe gömülmüş, iman unutulmuş. İslamî bilgiler, Peygamber efendimizin sünneti uygulanmıyor.

Ne yapacağız?

Sünnet-i seniyyeyi ihyâ edeceğiz.

a. Sünneti İhya Etmenin Önemi

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ

Men ahyâ [temesseke] bi-sünnetî 'inde fesâdi ümmetî fe-lehû ecrü mietü şehidün.

Benim ümmetimin bozulduğu zaman, benim sünnetimi ihyâ eden, uygulayan, tatbik eden öğrenen, öğreten, yüz şehit sevabı alır. Çok sevap. Çoluk çocuğumuzu öyle yetiştireceğiz. Kendimiz yetiştireceğiz. Öyle giyineceğiz. Öyle oturacağız. Öyle kalkacağız. Her şeyimiz Peygamber efendimizin sünnetine uygun olacak.

Allahu Teâlâ hazretleri bizi bu söylediklerimizi rızasına uygun şekilde yapmaya muvafak eylesin. Şu yabancı diyarlarda, İslam'ı çok güzel uygulayıp, tatbik edip Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı, bu diyarlara İslamî yerleştirmeyi, yaymayı, evlatlarımızı iyi Müslüman yetiştirdiğimiz gibi nice insanlarında imanını, İslam'ı öğrenip de İslam'a gelmesini sağlamayı vesile olmayı nasip eylesin.

El Fâtiha.

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

