

# MÜ'MİNİN MÜ'MİNE KARŞI GÖREVİ

*Bismillâhirrahmânirrahîm.*

*El-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn. Hamden kesîran tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidi'l-evvelîne ve'l-âhirîne Muhammedini'l-Mustafâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ.*

*Emmâ ba'dü;*

*Fe-kâle'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem:*

لَا بِرَّ أَفْضَلَ مِنْ بِرِّ الْقُبُورِ وَلَا يَصِلُ أَهْلُ الْقُبُورِ إِلَّا  
مُؤْمِنٌ

*Lâ birra efdale min birri'l-kubûri ve lâ ye-silü ehle'l kubûri illâ mü'minün.*

*Sadaka Resûlüllâh, fî mâ kâl, ev kemâ kâl.*

*Aziz ve muhterem kardeşlerim!*

Bu okuduğum hadîs-i şerifi, Deylemî Müs-nedü'l-Firdevs kitabında Câbir radiyallahu anh'tan rivayet etmiş.

*Peygamber efendimizi buyuruyor ki;*

*Lâ birra efdale min birri'l-kubûri.* İyilik yapmaya birr deniliyor. İyi olmaya. Anne babaya iyi evlatlık yapmaya birr'ül valideyün deniliyor. İyilik yapıp günahlardan sakınmaya da birr'ü takvâ deniliyor. La birr'e böyle iyilik yapma yoktur.

*Efdale min birri'l-kubûri.* Kabir ehline iyilik yapmaktan daha iyi bir iyilik yapmak yoktur. Kabir ehline yani insan annesine babasına iyi evlatlık yapması güzel ya. Onun gibi kabir ehline iyilik yapmak kadar güzel bir iyilik yoktur.

*Ve lâ yesilü ehle'l kubûri illâ mü'minün.* Kabir ehline ancak mümin insanlar düşünür, ziyaret eder, onlara dua eder. Şimdi insan öldüğü zaman sadece bu dünyadan, dünya hayatından bedeni ayrılmış oluyor ama ruhu baki. Bu ölen insan bir umman da denize düşmüş, büyük bir denizde denize düşmüş bir insan gibidir. Yani nereye tutacağını bilemez. Tahta bulsa tahtaya tutunur, bidon bulsa bidona tutunur, simit atsalar çok memnun olur, kayık indirseler çok memnun olur, kurtarsalar çok sevinir. Ölen insan öyledir. Onun için onun o halini bilip, dalgalar arasında çırpınan bir

insan gibi olduğunu bilip, ona yardımcı olmak lazım. En iyi iyiliklerden birisi onlara karşı yapılan iyiliktir.

Ve kabir ehline yapılan dualar onlara fayda verir. Onlar ondan istifade ederler, sevinirler, faydalanırlar. Onun için kabir ehlini de ziyaret etmek lazım. Yani vefat etmiş kimselere dualar edip, Yasinler okuyup, Fâtihalar okuyup, sureler okuyup, hatimler okuyup göndermesi. Tabi Allah ulaştırır. Ama kabirde kendisini ziyaretin de çok faydası vardır. Kabiri ancak mümini kâmiller ziyaret eder. Yani kabre ziyaret etmenin önemli olduğunu, güzel olduğunu bilir ve onlar ziyaret ederler. İmanı çok kuvvetli olmayan insanlar canım ne olacak derler, kabir ehline acımazlar, kabristanları ziyaret etmezler. Ayrıca insanın manevi bakımından gafletten uyanmasına da ölümü düşünmesine de faydası olduğunu, ziyaret edinin kendisine de faydası olduğunu, ziyaret edilene de faydası olduğunu hadîs-i şerîfte bildirilmiştir.

O halde kabir ziyaretlerini yapılmalı. Kabrin ziyaretinin güzel günlerden birisi Cuma günüdür. Bir insan hem Cuma günü hem oruçlu olursa, hem sadaka verirse, hem cenaze

namazı kılsa, hem kabir ziyareti yaparsa, hem hasta ziyaret ederse cenneti bulacağına dair müjdelere vardır. Bu iyilileri bir günde toplayan cennetlik olur diye hadîs-i şerîflerde bildirilmiştir. Cuma gününde başka günler de kendisinin başka günlerde de kendisinin münaşip zamanlarında da ziyaret eder kabri. O kimseye dualar okur. Kabir ziyaret edildiği zaman, kible tarafına doğru gelir. Çünkü yatan kibleye doğru yüzü döndürülüp yatırılmıştır. O bakımdan kible tarafından doğru gelir. Selâm verilir. On bir ihlâs-ı şerîf, Kulhuvallah okunur. Onun için dua edilir. salât ü selâm verilir. *Esselamü aleyke* ya filan diye. O da o selâmı alır.

Çünkü Peygamber efendimiz onların, cevap verdiklerini, yalnız canlıların onların cevaplarını anlayamadıklarını, ehli hal olursa, evliyâ olursa anlarda, ötekiler duyamıyorlar, ama bu selâmı alırlar istifade ederler.

Demek ki kabir ziyareti yapmalıyız.

Peki, burada bizim yapacağımız kabir ziyareti ne var? Buralarda Türk kabristanı var mı?

Vefat etmiş kardeşlerimiz var mı?

Düşünürüz. Mesela Sydney de var ama burada ben bilmiyorum.

Türk kabristanı var mı?

Bildiğimiz, tanıdığımız bir kimse var mı?

Ulaşamıyorsak, ulaşamadığımız yerden ruhlarına yasinler dualar gönderelim

## a. Ziyaretlerde Adab

İkinci hadîs-i şerîf.

لَا تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَلَكِنْ ائْتَوْهَا مِنْ  
جَوَانِبِهَا فَاسْتَأْذِنُوا فَإِنْ أَذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا وَإِلَّا  
فَارْجِعُوا

*Lâ te'tü'l-büyûte min ebvâbihâ velâkin  
îtûhâ min cevânibihâ fe's-te'zinû fe-in üzine  
le-küm fe'd-hulû ve illâ fe'r-ci'û.*

Bir usul öğretiyor Peygamber efendimiz. Evlere dikine gitmeyiniz. Doğrudan doğruya içerisini görebilecek gibi, yandan giriniz ki, çıkan bir kimse açıksa, açık bile olsa, içerden bir kadın farkında olmadan, kim o diye farkına varmadan açık bile çıksa, siz görmeyesiniz diye. Yani doğrudan doğruya görecektarızda gitmeyip, eğer mecburen önüne gitmişseniz

kapının önüne, o zaman kapıya arkanız veya yanınız dönük çalacaksınız. Kapı açıldığı zaman o sizi görecek ama siz onu görmeyeceksiniz. Böyle gidiniz evlere. Ve izin isteyiniz. Kapıyı çaldınız. Kapıya şöyle yanınızı arkanızı döndünüz, birisi çıktı, buyurun efendim.

Kimi istiyorsunuz? Ahmet Bey evde mi? Ali Bey evde mi?

Ben ziyaret etmek istemiştim.

Acaba müsait mi?

Müsait derse, izin verirse gireceksiniz. İzin vermezse döneceksiniz. Ya ben buraya kadar geldim. Ne olur çıkıversin bilmem ne falan, öyle şey yok yani. İzin verilirse girilir. İzin verilmezse dönülür. Fazla ısrar edilmez. Yani ısrar etmek uygun olmaz. Yok derse dur bakalım hakikaten var mı yok mu diye pusuya yatıp, evi gözlemek gibi şeylere lüzum yok.

## b. Felâketler ve Sebepleri

Sonuncu hadîs-i şerîf.

لَا بُدَّ مِنْ خَسْفٍ وَمَسْخٍ وَرَجْفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ  
فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا اتَّخَذُوا الْقَيْنَانَ

وَاسْتَحَلُّوا الزِّنَا وَأَكَلُوا الرِّبَا وَاسْتَحَلُّوا الصَّيْدَ فِي  
الْحَرَمِ وَلُبَسَ الْحَرِيرِ وَكَتَفَى الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ  
وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ

*Lâ büdde min hasfin ve meshin ve recfin.  
Kâlû yâ resulallâhi fî hâzihi'l-ümmeti kâle  
ne'am. İze't-tehazü'l-kaynâni ve's-tehallü'z-  
zinâ ve ekelü'r-ribâ ve's-tehallü's-sayde fi'l-  
harami ve Lübse'l-harîri ve'k-tefe'r-ricâlü  
bi'r-ricâli ve'n-nisâü bi'n-nisâi.*

İbn Ömer radiyallahu anhümâ'dan bu so-  
nuncu hadîs-i şerîf.

Muhakkak ki bu ümmete muhakkak ki yere  
batmak olacak. Lût kavminin yere batması gibi  
yere batma olacak. Mesh, yani suretlerin hay-  
van suretine dönmesi gibi, şekillerin insan ol-  
masına rağmen hayvana döndürülmesi, insan-  
ların hayvan suretine döndürmesi olacak. Ve  
zelzele de olacak.

Dediler ki; Ya Resûlullah!

Ya Müslüman, bu Ümmet-i Muhammed'e  
de mi olacak?

Hani eski ümmetlere olmuş. Lût kavmine olmuş. Çünkü Lûtilik yapıyorlarmış. Bilmem Ad kavmine, Semûd kavmine olmuş. Helâk etmiş Allah onları günahlarından dolayı.

Bu ümmete de mi azap olacak?

Evet. Bu ümmete de mi olacak buyurdu?

Evet dedi peygamber efendimiz.

Ne zaman?

Neam. Evet.

*İze't-tehazü'l-kaynâni.* Kaynât, şarkıcı kadınlar demek. Şarkıcı kadınlar edindikleri zaman. Yok, Muazzez Abacı, yok bilmem falanca filanca adları meşhur, yıldızlı şeylerde yazılı mazılı.

Kadın şarkıcılar var mı?

Yok, İslam da. Dinlemek de yok. Bir kadının öyle sesini de dinlettirmesi de, şarkı söylemesi de yok. Söyleyen bir yer varsa oraya gitmek de yok İslam da. Yasak. Bunu edindikleri zaman.

*Ve's-tehallü'z-zinâ.* Zinayı da olabilir diye gördükleri zaman, aldırmadıkları zaman.

*Ve ekelü'r-ribâ.* Faizi de yedikleri zaman.



*Ve's-tehallü's-sayde fi'l-harami.* Harem-i şerîfte avlanmaya da mahzur görmedikleri zaman. Hâlbuki Allah yasak kılmış, Mekke'yi Mükerreremin haremindedir de otlar kopartılmaz, av avlanılmaz, usulü var, orası kutsal bölge.

*Ve lübse'l-harîri.* İpekli giyimlerde de mahzur görmedikleri zaman erkekler. Hâlbuki erkekler saf ipek giymezler. O haram. Altın yüzük, süs eşyası kullanamaz. Halis ipek giyemez. Onları helal saydıkları zaman. Yani dine aldırıyorlar, ohoo harem-i şerifte avlanmaktan korkmuyorlar, harem mıntıkası, harem-i şerif yani Mekke ve civar demek, kutsal mıntıka demek, ipekli giyinmekten çekinmiyorlar, faiz yemekten çekinmiyorlar. Bunlar büyük günahlar. Zinadan kaçınmıyorlar, şarkıcı kadınlar ediniyorlar, tutuyorlar veya onların şarkı yerine gidiyorlar falan, dinliyorlar.

*Ve'k-tefe'r-ricâlü bi'r-ricâli ve'n-nisâü bi'n-nisâi.* Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla cinsel ilişki kurdukları zaman yere batma yapacak Allah bu ümmete. Yüzleri, suretleri hayvana da dönecek, zelzele de olacak, felaketler olacak diye bildiriyor Peygamber efendimiz ta o asırdan.

Allahu Teâlâ hazretleri bizi, Allah'ın emirlerine saygı gösteren, emirlerini tutan, yasaklarından kaçan, iyi, itaatli, halîs mümin olanlardan eylesin. Günahlardan uzak eylesin. Rızasına vasıl eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin.

El Fâtiha.

**Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN**

[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

