

SALAVATIN ŞEFAATİ

El-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîne hamden kesîran tayyiben müberaken fîh. Alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ sey-yidinil evveline ve ahirin. Ve şefî'l-müznibîn ve imamül müttekın. Muhammedinil Mustafa ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi ihsânin ecma'îne't-tayyibîne't-tâhirîn.

Emma ba'dü

Fe-kâle Resûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem;

إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ أَكْثَرُكُمْ
عَلَى صَلَاةٍ فِي الدُّنْيَا مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ قَضَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ: سَبْعِينَ مِنْ
حَوَائِجِ الْآخِرَةِ وَثَلَاثِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا ثُمَّ يُوَكَّلُ
اللَّهُ بِذَلِكَ مَلَكًا يُدْخِلُهُ فِي قَبْرِى كَمَا يُدْخِلُ عَلَيْكُمْ
الْهُدَايَا يُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَى
عَشِيرَتِهِ فَأُثْبِتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ

*Inne akrabekün minnî yevme'l-kıyâmeti
fî külli mevtının ekserüküm aleyye salâten*

fi'd-dünyâ. Men sallâ aleyye fî yevmi'l-cumu'ati ve leyleti'l-cumu'ati kadallâhu lehû miete hâcetin: seb'îne min havâyici'l-âhirati ve selâsîne min havâyici'd-dünyâ sümme yüvekkilüllâhu bi-zâlike meleken yüdhilühû fî kabrî ke-mâ yüdhilü aleykümü'l-hedâyâ yuhbirunî men sallâ aleyye bi-ismihî ve nesebihî ilâ aşîratihî fe-üsbitühû ındî fî sahîfetin beydâe.

İbn Asâkir ve diğer kaynaklar Enes radiyallahu anh rivayet eylemiş ki.

Peygamber sallallahu aleyhi vessellem hazretleri şöyle buyurmuşlar;

Inne akrabekün minnî yevme'l-kıyâmeti fî külli mevtının. Kıyamet gününde, her yerde, her zaman, bana en yakın olanınız, hiç şüphe yok ki.

Ekserüküm aleyye salâten fi'd-dünyâ. Dünyadayken bana en çok salavât getireninizdir. Veya daha çok, daha yakınınız bana daha çok salavât getirendir. Veya en yakınınız bana en çok salavât getirendir. İki de aynı kapıya çıkar. Arapçada çünkü ism-i tafdîller hem daha manasına gelir hem en manasına gelir. İki de mümkün.

Men sallâ aleyye fî yevmi'l-cumu'ati ve leyleti'l-cumu'ati. Kaçırdık. Kim Cuma gününde ve cuma gecesinde bana salât getirirse, geceyi kaçırdık, kaldı gündüzü.

Kadallâhu lehû miete hâcetin. Yüz ihtiyacını görür Allah onun. Yüz ihtiyacını görür.

Seb'îne min havâyici'l-âhirati. Yetmiş tanesi ahiret ihtiyacı, ahirette karşısına çıkacak olan ihtiyaç onu karşılar Allah.

Ve selâsîne min havâyici'd-dünyâ. Otuz tanesi de dünyadaki ihtiyaçları karşılar. Borcu var, harcı var, ev alacak, çocuğunun bilmemesi var, ev alacak vs vs dünya ihtiyacı otuz tane. Ahiret ihtiyaçları yetmiş tane. Bunları görür, hallediverir, ihsan eder, bahşeder Allah.

Sümme yüvekkilüllâhu bi-zâlike meleken. Sonra onun bu salât u selâm getirmesi üzerine Allahu Teâlâ hazretleri bir melek görevlendirir.

Yüdhilühû fî kabrihi. Melek bu salât u selâmı benim kabrime sokar, getirir. Ya da bir melek vazifelendirir. O meleği benim kabrime gönderir, sokar Allah. Ya salât u selâmı melek sokar ya da Allahu Teâlâ hazretleri meleği efendimizin kabrine gönderir.

Ke-mâ yüdhilü aleykümü'l-hedâyâ. Size hediyelerin getirildiği gibi veyahut *ke-mâ yüdhilü aleykümü'l-hedâyâ* size hediyeler ihsan ettiği gibi bana da kabrime o salât u selâmı getirir.

Bundan iki mana çıkıyor. Bir. Salavât getirene de hediyeler gönderecek Allah. Salât u selâmı da peygamber efendimizin kabrine gönderecek bir mana bu. Zaten biliyoruz ki otuz tane dünya ihtiyacı görülecek bu mana olabilir. İkinci mana da, nasıl size birileri hediye getirir bir adamla, bilmem falanca devletten, Mısır hükümdarından peygamber efendimize bir heyet gelmiş, hediyeler getirmiş efendimize, bir heyet gelmiş hediyeler getirmiş. Bilmem mesela Mâriye radiyallahu anha, zevcesi, Mısır'dan gönderilen hediye hanımlardan.

Onun için Mâriye el-*kıbtîyye* deniliyor. Mariya yani Meryem o diyardaki şeye göre. Kıbtî demek, çingene demek değil. Hâşa sümme hâşa Mısırlı demek. Çünkü Mısır'ın adı İngilizcede Egypttir. Arapçada kıbt, kıbt milleti yani Egypt milleti demektir. İkisi ayın kökten geliyor ama Avrupa ya gidince Egypt olmuş. Burada kıbt olmuş. Kıbtî demek Mısırlı

demek. Bizde çingeneler de biraz esrar gördüklerinden kıbti demişler. Hâlbuki çingenele-
rin kökeni Mısırlı değildir. Çingenele-
rin kökeni Hindistan deniliyor. Hindistan'dan yayılmış
deniliyor ama mesela bütün esmer insanlara
Arap dediğimiz gibi. Hâlbuki Afrika'dan gel-
miştir Arap. Arap bir adam geldi yani Arap mil-
letinden demek değil rengi şey. Hatta köpeğin
rengi siyahsa Arap adını koyarlar, çok fena.
Arap Arap Arap Arap gel gel gel eh al...

Libya'da bir uluslararası toplantıya git-
miştim. Lübnanlıydı galiba birisi geldi siz Türk-
ler Arapları sevmezsiniz dedi. Nasıl söz o öyle
olur mu hiç biz çok severiz. Çünkü peygamber
efendimizi Arap milletinden. Kur'an-ı Kerîm
Arapça severiz dedim yani.

Müslüman kardeşimizi niye sevmeyelim?

Yok dedi. Ben dedi İstanbul'da yaşadım
dedi. Yeni caminin orda mısır çarşısında alış-
veriş yapıyordum dedi. Satıcı köpeğe Arap
Arap gel dedi. Hay Allah dedim. Yani alınmış
oradan üzülmüş köpeğe Arap Arap denmesin-
den. Hâlbuki o satıcı hiç de Arabı kötülemeyi
düşünmemiştir. Köpeğin rengi siyahtır ondan.

Dedim ki Türkçede Arap sözü iki manaya
gelir. Bir manası siyah demektir. Yani köpek

siyahtır da ondan demiştir falan dedim. Dedi hem dedi sizin camileriniz filan az dedi. Neresi az ya! İstanbul'da binlerce cami var. Yok dedi ben bir cuma günü cami aradım aradım aradım aradım bulamadım dedi.

Nerede kalmıştın?

Bakırköy Ataköy. Tabi yani yerine göre. Adamlar Ankara'da da mabetsiz şehir yaptık diye bir ara övünmüşler. Yeni şehir tarafı mabetsiz diye ama ondan sonra gene Müslümanlar Çankaya da da, Ayrancıda da, Maltepe'de de, bilmem Kocatepe'de de camiler yaptılar yani Müslümanlar.

Neyse böyle hediyeler geldiği gibi, benim de kabrime bu salât u selâmlar melek tarafından hediye olarak getirilir. Arz olunur.

Yuhbirunî men sallâ aleyye. Kim bana salât u selâmı getirmişse, o melek ismini, o salât u selâm getirenin ismini bana bildirir. Bildiren bir melek gönderir kabrime Allah. Türbeme gönderir.

Bi-ismihî ve nesebihî ilâ aşîratihî. Salât u selâm getirenin ismiyle, mezhebiyle, hangi aşirete kabileyeye mensup olduğuyula bildiren bir melek salât u selâmı bana getirir.

fe-üsbitühû Ben de onun ismini kaydedirim. *Indî*. Yanımda. *Fî sahîfetin beydâe*. Yanımda bulunan bembeyaz bir sayfaya onun ismini kaydedirim.

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi ihsânin ecma'în.

Şimdi Resûlullah efendimiz yazdı. Ömer Yaprak Birisbane'den. Kayserili. Kayseri'nin bilmem ne ailesinden gibi.

Allahu Teâlâ hazretleri bize akıl fikir versin de, boş boş şeylerle, şarkı, türkü tutturup gevezelik edeceğine millet salât u selâmı çok eylesin. Çünkü çok söyleyen çok yakın olacak. Daha çok söyleyen daha yakın olacak. Her yerde *fî külli mevtının*. Her mekân ve her zamanda Resûlullah'a yakın olacak. Çok önemli.

Hocamız rahmetullahi aleyh bana cuma günü Hâlid el-Bağdâdî efendimizin okuduğu salavât diye *Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî vesellem* diye bunu bin tane çek diye tavsiye buyurmuştu. Makamını Allah âla eylesin. Sevap kazanalım diye yani.

Ne güzel hadîs-i şerîf.

Ne mutlu buna göre hareket eden kimseye!

a. Amellerin En Hayırlısı: Cihat

İkinci hadîs-i şerîf.

إِنَّ أَفْضَلَ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Inne efdali ameli'l-mü'mini el-cihâdü fî sebîllâhi.

Müminin işlediği ibadetlerin, işlerin en hayırlısı, Allah yolunda cihad eylemektir. Şimdi bu Allah yolunda cihad hiç bir zaman geri kalmamıştır. Her zaman, her yerde, her devirde mevcut olmuştur.

İşte görüyorsunuz Sırplarla balkanlarda Müslümanlar çarpıştılar. Bosnalılar çarpıştılar. Ne kadar şehit verdiler. Ne kadar zulümler gördüler. Ne kadar zayiata uğradılar. İşte görüyorsunuz Çeçenliler şehirleri yıkıldı. Kış günlerinde aç açık, yaralı, hasta, neler neler çektiler. Bu kâfirler çok gaddar çok insafsız oluyor. Onun için cihad her zaman canlı ve mevcut bir görev.

Müslüman'ın cihadın önemini bilip o hususta alet edevatını hazırlayıp gerekirse cihad etmesi lazım. Alet edevatı hazırlamak çok önemli. Eğer bizim nükleer gücümüz olsa, atom bombamız olsa, silah bakımından üstün olsak başımız daha dik olur, sözümüz daha

geçerli olur. Kimsede bize sağdan soldan saldıramaz. Müslümanlığı da dahi himaye ederiz.

Hıristiyanlar papalık diye bir teşkilat kurmuşlar. Papazlar papaya bağlı. Kiliseler papazların elinde. Ahali kilisede ibadet ediyor. Üzüm salkımı gibi tüm dünyaya bu teşkilatlarını yaymışlar. Her yerdeki yandaşlarını, dindaşlarını korumak kurtarmak için çalışıyorlar.

İşte Doğu Timur'u, Doğu Timur adasını Katolik adam bayrak açtı. Bütün Katolikler destekledi. Bütün Hıristiyanlar destekledi. Siyasi şeylerini sağladılar. Endonezya'nın öbür taraflarında gürültü çıkartmaya başladılar bu sefer. On binlerce insan öldü yani bize pek intikal etmiyor ama bir adalarda boyuna çatışma oluyor, boyuna insan ölüyor.

Sonra Avrupalılar birleşti. Hristiyan birliği, Katolik birliği o da. Yani derlenelim, toparlanalım, eziliyoruz, büzülüyoruz, haklarımız mağdur ediliyor, alınıyor falan diye. Kocaman bir güç oldular dünya üzerinde. Almanlar Ruslara attılar. Rusya'daki ırkdaşlarını kurtardılar. Polonyalıları kurtardılar. Balkanlardaki peyk uydu devletleri kurtardılar. Yani kuvvetli oldu mu neler oluyor.

Onun için Müslüman'ın kuvvetli olması lazım. Hazırlıklı olması lazım. Onun için Müslümanın belinde kılıcıyla kıldığı namaz, kılıcsız namazdan yedi yüz kat daha fazla sevap alıyor. Kılıcın ötesinde daha ileri, daha ileri, en ileri, en son, en müessir, en korkunç silahlara sahip olması lazım. Ondan sonra masaya elini vurup, hakkı kabul ettirmesi lazım. Olmaz böyle şey, yapamazsın böyle şey, yapma şunu diyebilmek lazım.

Bugün İslam ülkeleri sömürülüyor. Hatta Doğu Timor adalarındaki bu oyunların arkasında, Doğu Timor denizindeki çok fazla miktarda petrol olması asıl gaye olduğu söyleniyor. Yeni gürültü patırtı olduğu söylenen yerde, çok fazla miktarda altın varmış, altının bol olduğu yerlermiş. Yani nerde para pul, iktisadi bakımdan menfaat varsa orada bir karışıklık çıkartıp, bir şeyler yapıyorlar. Yani haksızlık yapıyorlar. Yani haksızlık yapıyorlar. Bizde hakkımızı koruyamıyoruz. Perişan. Bizi birbirimize vurdurtuyorlar, kırdırtıyorlar. Mecliste topluyorsun Türkiye'de. DYP sağcıyım diyor. ANAP sağcıyım diyor. Fazilet sağcıyım diyor. MHP sağcıyım diyor. Bir DSP var, solcu parti. İktidar DSP'nin elinde. Başbakan

DSP'den. Reisi cumhuru DSP'den seçti. Çalışıyorlar demokrat sol diye. Gel de sen bu işi aritmetik, matematik bakımdan anlayabilirsen anla, yorumlayabilirsen yorumla, izah edebilirsen izah et. İki kere iki dört etmiyor. İki kere iki bir ediyor. Bir kere bir beş ediyor. Böyle matematik dünyanın neresinde görülmüş?

Türkiye'de. Hatta dünyanın başka yerlerinde de öyle. Haklılar mazlum, mağdur. Haksızlar haklı.

Menderes çıkmış demiş ki, anayasa mahkemesi başkanı görevindeyken reisi cumhur seçimine giremez. İstifa etmesi lazım anayasa mahkemesi başkanın. Çünkü seçimlerde milletvekili olacaklar görevlerinden istifa ediyorlar. Hukuku bir mesele tabi meclis kabul etmemiş ama hukuka uygun mu kabul etmemesi? Aykırı mı? Görevi durup dururken, anayasa mahkemesi başkanı, yani isterse parti kapanma kararını o veriyor, onlar veriyor. O makamda dururken olur mu? Bu bana mim koyar, kin bağlar, bu benim işimi engeller diye korkar. Korku olduğu zaman da seçim olmaz. Meclise baskı olur. Görevinden istifa etmesi lazım.

Ben doçentlik imtihanına yedek subay olarak gittim. Sakal bıyık dümdüz. Buldozerle.

Sakal yok, bıyık yok. Ama doçentlik lisan imtihanına sakal bıyıkla gitmiştim. O zaman anlamışlardı bizi vermemişlerdi. Başaramadın demişlerdi. İtiraz etmiştim. İtirazı bir sene cevaplandırmamışlardı. İngilizceden Türkçeye tercüme on kendileri de söylüyor. Türkçeden İngilizceye iyi yapamadın bıraktık. Yani beş olsa yaptım da beş olsa on beş eder, ikiye bölersen yine geçersin, sekiz alırsın yani, itirazı çok düşündük, ne yapalım ne edelim diye, bıraktık. Neden? Sakalım vardı. Yani kendi yandaşları oldu mu her şey oluyor. Gelip koca profesöre kopya veriyorlar Mehmet Ali. Bizim fakültede profesörlük imtihanına girmiş adama gidip profesör nezaretçiler kopya veriyorlar. Talebeye kopya çekme derler. Ondan sonra kopya çekme, kopya çekti, disiplin cezası bilmem ne. İsim söylesem söylerim. Kim kopya çekti. Utanmadan profesörlük imtihanında kopya çektiler, hak etmediler profesörlüğü. Ondan sonra da gittiler oralara buralar dekan yapıldılar. Kâğıdını alır, masaya oturur, ders verir, talebe uyur arkada. Bu kadar kâğıt okuyor tamam öyle şey mi olur. Hoca dediğin öyle olmaz bence.

Evet, cihad en önemli ibadet.

b. İftiranın Korkunç Yüzü

Üçüncü hadîs-i şerîf

إِنَّ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ قَوْلِنِي مَا لَمْ أَقُلْ وَمَنْ أَرَى
عَيْنِيهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرِيَا وَمَنْ ادَّعَى إِلَيَّ غَيْرِ
أَبِيهِ

RE 1564

Inne efra'l-firâ men kavvelenî mâ lem ekul ve men erâ ayneyhi fi'l-menâmi mâ lem terayâ ve meni'd-de'â ilâ ğayri ebîhi.

İmam Şâfiî rivayet etmiş bu hadîs-i şerifi. Beyhakî rivayet etmiş Vasîle radiyallahu anh'den. Efendimizi sallallahu aleyhi vessellem buyurmuş ki;

Inne efra'l-firâ. İftiraların en korkuncu, en pis, en berbat, en koyu iftira.

Men kavvelenî mâ lem ekul. Bana benim demediğimi dedi diyen, demediğimi söylemişim diye iddia edendir. İftira. Resûlullah böyle söyledi. Çünkü bazı bozguncular Resûlullah efendimizin hadîsi diye yalanları ortaya koydular, hadîs uydurdular, hadîstir bu dediler. Hadîs değil de.

Ne sebepten?

Kendi batıl mezhebini desteklemek maksadıyla vs vs sebeplerle hadîs uydurdular. Hadîs âlimleri onun için didik didik hadîsleri inceliyorlar, hangi âlim rivayet etmiş, kimden geliyor bu, o adamdan mı, o adamdan mı, o adam yalancıdır, hadîs uydurur, ondan hadîs almak doğru değil diye ayırmışlar. Koca koca kitaplar yazmışlar.

İftiraların en korkuncu Resûlullah'ın söylemediğini söyledi diye iftira etmektir. Bir.

İkincisi. *Ve men erâ ayneyhi fi'l-menâmi mâ lem terayâ.*

Gözlerine rüyada görmediği şeyi gördüm demektir. Yani rüyamda şöyle gördüm diye yalan söylemektir. Rüyamda şöyle gördüm ki efendim ben sizin kızınızla evleniyordum. Nur içinde gördüm ikimizi yürüyorduk. Yalan. Kızı almak için söylüyor, uyduruyor. En büyük iftiralarından birisi de budur.

Üçüncüsü. *Ve meni'd-de'â ilâ ğayri ebîhi.* Babasından gayrisine, benim babam aslında buydu diye iftira atandır. Tabi bir çocuğun anası babası belliyse, nikâhlı, mâ'ruf, düğünlü, dernekli onda bir şey yok. Ama bazen de hafif meşrep kadından çocuk doğuyor. Bu çocuk kimin? Bu kadın evli değil. Kimden bu

çocuk? Çocuk büyüyor ben falancanın çocuğuy-
muşum anam öyle söyledi veya benim asıl ba-
bam filancadır diyor bu da iftiranın en büyüğü.

Peygamber sallallahu aleyhi vessellem
buyuruyor ki bir hadîs-i şerifinde;

Üç kişi beşikteyken konuştu. Birisi İsa
aleyhisselâm.

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

*Kâle innî abdullâhi âtâniye'l-kitâbe ve
ce'alenî nebiyyen. (19/Meryem, 30.)*

Nedir ya Meryem bu çocuğu nerden getir-
din? Dedikleri zaman, o beşikteyken, annesi-
nin mübarek, masum, sâliha bir hatun oldu-
ğunu kendisinin Allah'ın kulu olduğunu;

Kâle innî abdullâhi. Ben Allah'ın kuluyum
yarattığı kuluyum, *âtâniye'l-kitâbe*, bana ki-
tap verecek, İncil'i ihsan edecek. *Ve ce'alenî
nebiyyen.* Peygamber edecek. Ezelde bu
böyle. İsa aleyhisselâm konuştu beşikteyken,
bir İsa aleyhisselam.

İki. Bir zalim hükümdar, Müslüman imana
gelenleri kendi kavminden öldürüyordu, ateş
hendekler açtırmıştı, hendeklerin içine ateşler
yaktırmıştı, cazır cazır cazır dalları atmış alev-
ler göklere çıkıyor, inananları hendeğin yanına

götürüyorlar eli kolu bağlı, itip ateşin içinde yakıyorlar. Kenarda soruyorlar.

Dönecek misin inancından dönmeyecek misin?

Bizim putperestliğimize gelecek misin? Müşriklliğimize gelecek misin?

Gelmeyeceğim. Ben müminim. İtiyorlardı öldürüyorlardı. Bu arada kucağında çocuk bir mümin hatunu da getirdiler ateşin kenarına atmak için.

Dönüyor musun inancından, dönmüyor musun?

Kadıncağız ateşlerin yanında, hendeğin kenarında, kucağında çocuğu, dedi ki; ben mümin olarak ölürsem öleyim, Allah yolunda, imanımdan dolayı, ama bu çocukcağız hiçbir şeyden haberi yok kucağımda, bu da ölecek, zavallıcık, acaba sorumlu olur muyum anne olarak, döndüm deyivereyim mi acaba diye aklından geçirdi. Peygamber efendimiz diyor ki; o zaman çocuğu aman anneciğim sakın ha imanından dönme dedi diyor. İkinci çocuk bu. Bebekken, bebek olduğu halde, konuşacak çağda olmadığı halde konuşan ikinci çocuk bu.

Bir de kötü bir kadın, bir âbide, ibadet eden salîh bir kimseye eski kavimlerden iftira

etti, dođan ocuđu iin. Bu ocuk o rahibin ocuđu-
dur, onunla ben bir arada bulundum da,
bu ocuk ondan oldu dedi. Rahip masum, âbid,
yani ibadetinde Allah'ın iyi bir kulu. Kadın da
bundan oldu diye iftira ediyor. Onun üzerine
bebek konuđu. Ben dedi filanca obanın ocu-
đuyum dedi. Bylece o rahip kurtuldu.

Ü Őey.

Demek ki bazıları, bazı kadınlar, ocu-
đum falancadandır diye iftira ediyorlar. Bazen
de dođan ocuk, o da benim babam falancay-
mıđu diye iftira ediyor. Tabi ok byk iftira
oluyor. nk o adamı zinayla suçlamıđu olu-
yor. Ondan artık ne menfaat olacaksa, mira-
sından pay mı istiyor. Bazı o devirde demek
nfus sayımı vs. ok sađlam olmayınca, ıkıp
birisi benim babam budur diyor, gelip bađu-
na musallat olup byle lekelemeye alıđu-
yor demek ki.

Allahu Teâlâ hazretleri bizi her trl k-
tlkten ve her trl kt Őerli insanın boya-
masından, batırmaya alıđu-
masından korusun. Hem dnyada hem ahirette aziz ve bahtiyar
eylesin. Cennetiyle cemaliyle cmlemizi cm-
lenizi mŐerref eylesin. Hem de azaba uđra-
madan, cehennemde yanmadan.

Bi lütfihi ve keremihi ve bi-hürmeti
habîbihi ve bi-hürmeti yevmi'l-cumua ve bi-
hürmeti esrâr-ı sûreti'l-Fâtiha.

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

