

KIYAMET ÖNCESİ AHİR ZAMAN ÜMMETİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Bismillâhirrahmânirrahîm.

El-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn. Hamden kesîran tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahibihî ve men tebiahû bi-ihsânin ilâ yevmi'd-dîn.

Emmâ ba'd:

إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَمَانَةُ وَالْخُشُوعُ
حَتَّى لَا تَكَادَ تَرَى خَاشِعًا

Inne evvele şey'in yurfe'u min hâzihi'l-ümmetil-emânetü ve'l huşû'u hattâ lâ tekâdü terâ hâşi'an.

Bu hadîs-i şerifte, peygamber sallallahu aleyhi vessellem şöyle buyuruyor;

Inne evvele şey'in yurfe'u min hâzihi'l-ümmeti. Bu mübarek Ümmet-i Muhammed'in içinden ilk alınıp, kaldırılıp, yok edilecek şey, Allah tarafından çekilip alınacak şey.

El-emânetü. Güvenilir oluşu, emin oluşu bu kaldırılacak.

Ve'l huşû'u. Allah'a karşı saygı demek. Huşû kalkacak. Kalbinin titremesi ve saygı ile eğilmesi demek. O kalkacak. Huşû kalkacak ve eminlik kalkacak.

Hatta o kadar kalkacak ki.

Hattâ lâ tekâdü terâ hâşî'an. Bakacaksın bakacaksın bir tane şöyle Allah korkusuna sahip, huşûlu bir insan bile göremeyeceksin. Emin insan yok, güvendiğin dallar elinde kalacak, tutunduğun dallar kopacak, umduğun dağlara kar yağacak, hiç güvenecek insan kalmayacak. İlk çekecek şey ümmetin arasından bu.

Sonra emanet ehillere verilmeyecek. Nâ-ehillere eline verilecek işler. Halbuki Kur'an-ı Kerîm de, Allahu Teâlâ hazretleri emanetleri ehillerine verin. Her işin uzmanına, ustasına, sorumlusuna verin buyuruyor. O dinlenilmeyecek. İşler böyle ciğeri beş para etmez heriflerin eline düşecek. Milletin, mübarek insanları ayaklar altında, hor celil olacak. Aşağı pespaye takımda başlara geçecek. Emanetin ilk çiğnenmesi, güvenilir işleri, işlerin verilmesi. Ehil insanlara verilmemesi. Sonra hiç kimsenin kimseye güvenecek bir halinin

kalmaması. Allahtan korkup kalbi titreyen böyle boynu Allah huzurunda eğik insanın kalmaması. Bunlar da kıyametin alametlerinin baştan başlaması.

a. Yalancılığın Yaygınlaşması ve Kıyamet

İkinci hadîs-i şerîf.

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ

Inne beyne yedeyi's-sâ'ati kezzâbîne fa'hzerûhüm.

Kıyametin evvelinde, kıyamet kopmadan evvel, kıyametten önce, ahir zamanda yalancılar. Çok yalan söyleyen.

Kezzâb. Çok yalan söyleyen demek. Yalancılar peydah olacak, çıkacak. Millete yalan kısırttıracak boyuna.

Fa'hzerûhüm. Onlara karşı müteyakkız olun. Aklınızı başınıza toplayın. Uyanık olun. Onlardan sakının diyor Peygamber efendimiz.

Tabi bir insanın yalan söylediği veya doğru dürüst olduğunun ölçüsü, Kur'an'dır. Peygamber efendimizin sünnetidir. Kur'an'a aykırı laf söylüyorsa, Peygamber efendimizin sünnetine

aykırı laf söylüyorsa, ne olursa olsun mevki makamı, bir kere söylediği sözler yanlıştır, kendisi yalancıdır bir.

İkincisi. Bu yalan söylemek, tabi milletli kandırmak için olur. Milleti kandırmak için de millet nazarında muteber olan şeyleri, istismar ederek, ele alarak, kullanarak milletin yanına öyle yaklaşırlar. Ben senin düşmanımım. Ben seni kandıracağım, ben gayrimüslimim, kâfirim demez. Onun hoşlanacağı taraftan yaklaşır yanına, ondan sonra dalkavuklukla, sen iyisin, ağasın, aslansın, kaplansın filan dedikten sonra, yanına yaklaşıp itimadını kazandıktan sonra öyle kandırır. Mümin buna kanmayacak. Müminin Allah tarafından kendisine feraseti vardır. Ferasetiyle anlayacak. Bu herif yamuk gidiyor. Bu herif iyi niyetli değil. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü geçen gün şöyle söyledi de, şimdi böyle yapıyor, geçen bize şöyle şöyle maval okudu, masal okudu da, ondan sonra bak şimdi tam dediklerinin tersini yapıyor. Dün dündür, bugün bugündür vs. di-yordu ya Süleyman Demirel.

Onun gibi bir insanın yalancılığı nereden anlaşılır?

Bir sözlerine bakarsın. Bir de gidişine bakarsın. Oradan anlarsın. Bir kendisine bakarsın, bir aile fertlerine bakarsın oradan da anlaşılır. Çok sofu camiden çıkmıyor, elinde teşbih, kocaman, doksan dokuzluk, binlik teşbih, şakır şakır çekiyor. Hanımı evde, durum, bilmem ne, oradan anlaşılır. Hanımına bakarsan, ailesine bakarsan, çoluk çocuğuna bakarsan, o zaman özel durumuna baktığın zaman, durumu anlaşılabilir.

Bu gibi ölçeklerle bir insanın yalancılığı ortaya çıkar. Bir de yalancılar, insanı kandırmak için doksan dokuz tane doğru söylerler. Bir tane yalanı yutturmak için, yüzüncü yalanı yutturmak için, doksan dokuz tane doğru söylerler.

İslam'ın şartı beş değil mi? Bilmem namazın farzları, altısı içinden altısı dışından, on iki tane değil mi?

Evet. Bu adam doğru söylüyor, doğru söylüyor. Ondan sonra dün gece ben rüyamda gördüm. Allahu Teâlâ hazretleri sabah namazına kalkmanız da olur dedi. Seni hıznır, kepaze, yalancı, dolambaz seni. Bak ilk başta söyledi söyledi, itimadı kazandı, ondan sonra ben

Allah'la konuşuyorum tabi diyenler var. Ben Resûlum diyen var.

Amerika'dan telefon etti birisi. Hocam diyor. Biz sizin şeylerinizi vaazlarınızı takip ediyoruz. Kitaplarınızı okuyoruz. İnternette konuşmalarınız. Allah razı olsun filan diyor dua ediyor. Pekala Allah yanıltmasın, şaşırtmasın, ayağımızı kaydırmamasın, sevdiği kul eylesin. Burada birisi var diyor. Ben Resûlum diyor. Halbuki ahir zaman Peygamberi Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi vessellem efendimiz değil mi?

Ben Allah'la konuşuyorum. Ben Resûlum diyormuş. Yalancı.

Nerden anladık?

Çünkü Hâtemü'n-Nebiyî'n. Peygamber efendimizin ahir zaman Peygamberi olduğunu, Peygamberlerin sonuncusu olduğunu Kur'an bildiriyor bak, Kur'an'dan ortaya çıktı.

Demek ki doğruyu eğriyi ölçmek için müracaat edeceğimiz kaynak, mihenk taşı, Kur'an-ı Kerîm. Kur'an-ı Kerîme vururuz, adamın sözünü, davranışını, o zaman anlaşılır. Ve böyle yalancıları iyi anlamamızı tavsiye ediyor Peygamber efendimiz. İkaz ediyor. Uyanık

olun ha. Kıyametten evvel yalancılar çıkacak. Kimisi mehdiyim diyecek. Kimisi Peygamberim diyecek. Tabi bur da yok da onlar. Ben misal olsun diye açmak için şey yapıyorum.

Kimisi ben dinin özünü daha iyi biliyorum diyecek. Kimisi dinin aslı özü budur. Benim yazdığım doğrudur diyecek.

Adamın birisi böyle bir kitap yazmış. Bulduğu kasabada, şehirde kan kusturmuş herkese. Kimse cevap verememiş. Verin bakalım şunun kitabını okuyalım. Bir de kitap bastır-
mış. Kalem aldım elime, yanlışlarını düzeltiyim dedim. Hocalık var ya, bir de edebiyatçılık var. Yanlışları böyle çizg çizip kenara doğru-sunu yazarız, çizgi çekeriz. Şurada şu kelimeyi yanlış kullanmış, bunu yanlış yapmış diye. Âyet olmayan şeyleri âyet diye yazmış. Allah şu âyette şöyle buyuruyor diyor. Bre aptal, bire cahil, o âyet değil ki, yok Kur'an'da öyle bir şey. Ondan sonra bir de kitabın adı, asıl din bu, benim ki, benim anlattığım gibi, böyle bir isim koymuş. İlkokul öğretmeniymiş, kafası üşütük, zıpır, zibidi, ama kendi kasabasındaki hocalar, vaizler, müftüler, illallah demiş buna. Kur'an-ı Kerîm de yanlış kullanıyorlar

Müslümanlar. Âyet demek olağan üstü mucize demektir. Kur'an'ın cümlelerine âyet denmez. Bre aptal, bre cahil, bre şaşkın.

Âl-i İmrân Sûresinin başında Allahu Teâlâ hazretleri buyuruyor ki;

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ
مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ...



*Hüvellezî enzele 'aleyke'l-kitâbe minhü âyâtün muhkemâtün hünne ümmü'l-kitâbi ve uharu müteşâbihâtün.*¹

O'dur sana Kur'an-ı Kerîmi, o kitabı indiren Resûlüm. O Allah'tır sana Kur'an'ı indiren ki, Kur'an'ı bazı âyetleri muhkemdir. Bir kısmı da müteşâbihtir. Kur'an'ın âyetleri bak bu cümlelerin âyet olduğunu Allah söylüyor. Allah'ın sözünü bilmiyor. Kur'an'ın cümlelerine âyet denmez ülemâ şaşırmıştır, yanlış söylüyor diyor. Dangıl dangıl, bomboş, davul gibi boş insan. Bir de kitap yazmış. Ne günlere kaldık. Her şeyi saçma. İlk sayfada yanlışları

¹ 3/Âl-i İmrân, 7.

düzeltecek yer kalmadı sayfada. Şöyle çektim çektim kenara, düzeltiyim dedim. Sonra dedim ki; bu deli saçmasıyla, zıpırla uğraşılmaz. Tımarhanede birisi telefon rehberi kadar kalın kitap yazsa okunur mu? Deli adam, boş zamanında yazacak. Sen ona harcadığın vakit yazık. Bir kere bu âyeti inkar ettiğinden. Kur'an cümlelerine âyet denildiğini bile bilmediğinden cahil olduğu belli. Kur'an'da âyet olmayan şeye, âyet dediğinden hiçbir şey bilmediğinden, yani hiçbir şey bilmediğini de bilmiyor. İlkokul öğretmeni olunca kendisini allame sanıyor. Peyrososof sanıyor, en büyük âlim sanıyor demek ki. Vaizleri beğenmiyor, müftüleri beğenmiyor filan. Onlar da baş edememişler. Öldü gitti. Tabi ahirette hesap verecek ama yalancılar çok yani.

Aman aman dininizi nerden öğreneceksiniz?

Kur'an'dan. Kur'an'ı çok okuyalım. Tefsiri çok okuyalım. Anlayalım. Din namına konuşan insanların çoğunun şu kadarcık dini bilgisi yok. Din namına ahkâm kesen kimselerin, isim versem, bazılarını gazeteler de şişirilip büyütülüp falanca şöyle dedi, profesör böyle dedi.

Bana gelip sorardı. Fakülteyken. Ya Es'ad'cım şunu şöyle yapiver bilmem ne filan diye. Büyük büyük din âlimi filan diye yutturuyor millete. Bilmez ki Arapçası yok, Farsçası yok, Fıkıh bilgisi yok, Tefsir bilgisi yok, Osmanlıcası yok. Ama bir yerden kapmış unvan, ötekiler de onu şişirip şey yapıyorlar. Aman dininizin, imanınızın esaslarına abuk sabuk yerlerden şey yapmayın. Bu tarafta içki ilanı, bu tarafta çıplak kadın, bu tarafta dini yazı.

Buradan din öğrenilir mi?

Bu adamın dindarlığı olsa bu çıplak kadını koymaz buraya. Öyle muzur şeyler yapıyor. Aman aldanmayalım. Aman şeytana aldanmayalım. Aman yalancılara aldanmayalım. Şeytan da var. İnsanların yalancıları da var. İşte kıyamet kopmadan önce bir sürü yalancı, kezzap, yalancılığı meslek edinmiş insanlar olacak.

Fa'hzerûhüm. Onlardan kendinizi sakının buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi vessellem.

b. Fitnelerin Çoğalması ve Müslümanlar

Ve bir sahîh hadîs-i şerîfle bitiriyorum sohbetimi.

Bu Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Hakim, Ebû Musa'dan rivayet edilmiş.

Buyuruyor ki Peygamber efendimiz;

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ،
يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُؤْمِسِي كَافِرًا؛ وَيُؤْمِسِي
مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا. الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ،
وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ
مِنَ السَّاعِي. فَكَسِّرُوا قَسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ،
وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ. فَإِنْ دَخَلَ عَلَى أَحَدٍ
مِنْكُمْ بَيْتُهُ، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنِي آدَمَ

*İnne beyne yedeyi's-sâ'ati fitenen ke-
kita'i'l-leyli'l-muzlimi yüsbihu'r-raculü fî-hâ
mü'minen ve yümsî kâfiran ve yümsî mü'mi-
nen ve yüsbihu kâfiran el-kâ'idü fî-hâ hayrun
mine'l-kâimi ve'l-kâimu fî-hâ hayrun mine'l-
mâşî ve'l- mâşî fî-hâ hayrun mine's-sâ'î. Fe-*

*kessirû kasiyyeküm ve kattı'û evtâraküm
va'd-ribû suyûfeküm bi'l-hıccâratı fe-in duhile
'alâ ehadin minküm beytühû fe'l-yekün ke-
hayri ibney âdeme.*

Kıyametin evvelinde, karanlık gece parçaları gibi, kapkara, gece parçaları gibi fitneler olacak.

Fitenen ke-kıta'i'l-leyli'l-muzlimi. Kara geceler gibi kara gece parçaları gibi, karanlık fitneler olacak. Kıyametten evvel. Yani insanın imanını, kafasını, kalbini karıştıracak, imanını zedeleyecek, fikir akımları, karanlık karanlık işler, olaylar olacak.

Yüsbihu'r-raculü fî-hâ mü'minen ve yümsî kâfiran. Sabaha mümin çıkacak adam. Akşama o günkü olaylar, karşılaştığı şeylerden dolayı imanını, kalbini, kafasını gidecek, kâfir akşamlayacak.

Veya.

Yümsî mü'minen ve yüsbihu kâfiran. Akşama mümin olarak akşamlayacak, yatacak, kalkacak sabaha, kâfir olarak sabahlayacak. Çünkü gece film var, balo var, dans var, poker var, eğlence var, toplantı var, gece yarılarında yuvarlak masa konuşmaları, televizyon, fikir

meydanları, arenalar, aromalar vs. bir sürü şeyler var. Böyle fitnelerde, kişiler de birbirlerine çarpışacak, çatışacak.

El-kâ'idü fî-hâ hayrun mine'l-kâimi. Oturan, ayakta durandan daha hayırlıdır. Yani fitneye karışmayan, oturan ayakta durandan hayırlıdır.

Ve'l-kâimu fî-hâ hayrun mine'l-mâşî ve'l-mâşî. Ayakta duran da yürüyenden hayırlıdır. Hiç olmazsa yürümüyor. Fitne için yerinde duruyor.

Ve'l- mâşî fî-hâ hayrun mine's-sâ'î. Yürüyenden de bu işi iyice koşturup alevlendirenden daha hayırlıdır. Hiç olmazsa körüklemiyor, koşturmuyor.

Fe-kessirû kasiyyeküm. O zaman birbirinizle savaşacağınıza. Çünkü müslüman müslümanla çarpışacak. O ona saldıracak, o ona saldıracak.

Nitekim şimdi bir zamanlar kardeş kardeş kâfirlerle cihat eden, Kürtler, Türkler diye çarpışmıyorlar mı?

Çarpışmadılar mı?

Iraklılar, İranlılar çarpışmadı mı?

İslam ülkelerinde, bir bölük öteki bölükle çarpışmıyor mu?

Çok misalleri yok mu?

Oklarınızı kırın.

Ve kattı'û evtâraküm. Yaylarınızı parçalayın. Kirişlerinizi koparın.

Va'd-ribû suyûfeküm bi'l-hıccâratı. Kılıçlarınızı taşa çalın, körleşsin, kullanılmaz hale gelsin demek yani.

Fe-in duhile 'alâ ehadin minküm bey-tühû. O zaman sizin üzerinize girilse, birileri girse, bir takım insanlar girse, şey yapmak için, sizi öldürmek kastıyla tabi girecek.

Fe'l-yekün ke-hayri ibney âdeme. Âdem aleyhisselamın hayırlı oğlu gibi olsun. Yani Müslüman müslümanla harp etmez. Adam gelirse evine, sen bir kere silahları filan müslüman müslümana karşı kullanmayacak. Gelirse Âdem aleyhisselamın hayırlı oğlu gibi olsun. Yani öldürülen hayırlı öldüren hayırsız. Kardeşine kanını, kardeşin kanını akıtmasın demek.

Allahu Teâlâ bizi her türlü fitneden korusun. Her türlü hayra erdirsin. Her türlü şerden uzak eylesin. Mümini kâmil olarak yaşayıp

huzuruna mümini kâmil olarak varmayı nasip eylesin. Cümlemizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin.

El- Fâtîha.

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

