

## ALLAH'IN RIZASINA ERİŐMEK

*Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bis-  
millâhirrahmânirrahîm.*

*El-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn. Ve's-  
salâtu ve's-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin  
ve âla âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi-  
ihsânin ilâ yevmi'd-dîn.*

*Emmâ ba'dü fe-kâle rasûlullahi sallallahu  
aleyhi ve sellem.*

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ  
فَلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ  
فِي أَهْلِ الْأَرْضِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ  
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا  
وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنِّي قَدْ أَبْغَضْتُ  
فَلَانًا فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْبُغْضَاءُ  
فِي الْأَرْضِ

*İzâ ehabballahü abden nâdâ cibrîle ennî  
kad ahbebtü fülânen fe-ibbehû. Fe-yünâdî  
fi's-semâi sümmе tünzelü lehü'l-muhabbetü*

*fî ehli'l-ardı fe-zâlike kavlullâhi teâlâ: İnnel-  
lezîne âmenû ve 'amilü's-sâlihâti se-yec'alü  
le-hümü'r-rahmânü vüdden. Ve izâ ebğâ-  
dallâhü abden nâdâ cibrîle ennî kad ebğadtü  
fülânen fe-yünâdî fi's-semâi sümme tünzelü  
lehü'l-bağdâü fi'l-ardı.*

Tirmizî'nin hasen ve sahîh bir hadîs olarak Ebû Hüreyre radiyallahu anh'dan rivayet eyle-  
diğine göre, peygamberimiz sallallahu aleyhi  
vessellem efendimiz metnini okuduğun hadîsi  
şerîfte şöyle buyuruyorlar;

*İzâ ehabballahü abden.* Allahu Teâlâ bir  
kulunu sevdi mi;

*Nâdâ cibrîle.* Cebrâil'e nida eder.

*Ennî kad ahbebtü fülânen.* Der.

Ben falanca kulumu sevdim ya Cebrâil  
der.

*Fe-ibbehû.* Sende sev der. Ben falanca ku-  
lumu sevdim Cebrâil, sen de o kulumu sev der.

*Fe-yünâdî fi's-semâi.* Cebrâil aleyhisse-  
lam da semalara seslenir. Yani sizde Allah bu  
falanca kulu seviyor, sevin tarzında seslenir,  
gök ahalisine. Yani başta melekler olmak  
üzere, başka ne gibi mahlûklar varsa;

*Sümme tünzelü lehü'l-muhabbetü fî ehli'l-ardı.* Sonra yeryüzü ahalisi arasına da onun muhabbeti indirilir. Kurtlar, kuşlar herkes sever yani. Yeryüzündeki insan, her şey sever. Allah'ın o sevdiği kulu.

*Fe-zâlike kavlullâhi teâlâ:*

Bu Allahu Teâlâ Kur'an'ı Kerîm de buyurduğu şu âyet-i kerîme de geçiyor.

*Innellezîne âmenû ve 'amilü's-sâlihâti se- yec'alü le-hümü'r-rahmânü vüdden. Ve izâ ebğadallâhü abden nâdâ cibrîle ennî kad ebğadtü fülânen fe-yünâdî fi's-semâi sümme tünzelü lehü'l-bağdâü fi'l-ardı.*

*Innellezîne âmenû ve 'amilü's-sâlihâti.*  
(19/Meryem 96)

O kimseler ki güzelce iman ettiler ve güzel amel işlediler.

*Innellezîne âmenû ve 'amilü's-sâlihâti se- yec'alü le-hümü'r-rahmânü vüdden.* Rahman olan Allah. Onlar için bir sevgi yaratacak âyet-i kerîmesinde belirtildiği gibidir.

*Ve izâ ebğadallâhü abden.* Bir kula da Allah buğz etti mi;

*Nâdâ cibrîle.* Cebrâil'e seslenir.

*Ennî kad ebğadtü fülânen.* Ben filanca kulumu sevmedim, buğz ettim, gazab ettim diye.

*Fe-yünâdî fi's-semâi.* O da gökte, gök ahalişi duysun diye, ilan eder, seslenir ki; Allah filanca kulu sevmiyor diye.

*Sümme tünzelü lehü'l-bağdâü fi'l-ardı.* Sonra yeryüzünde o kişiye karşı buğz. Düşmanlık indirilir, yer yüzüne de yayılır.

Şimdi Allahu Teâlâ hazretleri kimleri sever?

Peygamber efendimizin bu mübarek hadîsi içinde beyan ettiği âyetten seziliyor, anlaşılıyor ki, iman edenleri sever.

*Innellezîne âmenû.* Müminleri sever Allah. Kendisine iman edenleri, mümin kullarını sever. Kâfirleri sevmez. İnanmayanları sevmez.

Sonra;

*Ve 'amilü's-sâlihâti.* Salîh amelleri, yani güzel, iyi, faydalı, hayırlı amelleri, icraatı yapanı demek. Yani iman ettim dedikten sonra duranları da sevmez. İman ettiysen imanına göre yaşa. Bir şeyler yap. İmanını gösterecek şekilde icraatta bulun.

Ne oturuyorsun? Ne yatıyorsun? Ne tembellik yapıyorsun?

Salîh amellerin yapılmasını da ister Allah.

Salîh ameller nelerdir?

En başta zikrullahtır. Zikrullahı yaptığı zaman insan, Allah sevmeye başlar. Yaptıkça devam edecek. Çünkü bir yapıp durmak değil de amellerin devamlı olması makbuldür. Amellerin muntazam ve devamlı olması makbuldür. Çünkü insana da o lazımdır.

Adam bir işyeri ile anlaşma yapsa, ben burada çalışacağım, iyi usta, bir gün gelse iki gün gelmese, iki gün gelse üç gün gelmese. Ne der işin başındaki adam? Ya muntazam gel-sene, işleri aksatıyorsun, sen varsın diye ben başka adam almıyorum, işler aksıyor. Sen gelmediğin zaman kolları sıvıyorum, ben yapmak zorunda kalıyorum. Muntazam çalışsana.

İslam insanları muntazam çalışmaya alıştırtıyor her gün.

E olur mu ya her gün çalışmak?

Her gün yemek yemek niye oluyor da, çalışmak niye olmasın. Her gün yemek yemiyor musun?

Yiyorum.

Neden yiyorsun?

Hocam yemek yemediğim zaman dizlerimde derman kalmıyor. Kolumu kaldıramıyorum. Ha.

Her gün yemek yemeye alıştığın gibi, her gün güzel işleri de yapacaksın. Yapamaya da alışacaksın. Yürüyeceksin. Koşturacaksın. Uğraşacaksın. Gayret edeceksin. Faaliyette bulunacaksın. Hayat faaliyet demek. Durmayacaksın. Devamlı olanı sever Allah. Zikrullah devam ettiğin zaman, zikrullah özellikle Allah laza-i celali ve bilhassa hu zikri. İnsanda âşkullah, muhabbetullah uyandırır duramaz insan.

*Eğer beni öldürseler*

*Külüm göğe savursalar*

*Toprağım anda çağıra*

*Bana seni gerek seni*

Tutamazsın adamı, durduramazsın. Âşık-ı sadîk. O zikirten hasıl olur. Zikrettikçe sevap kazanır, zikrettikçe sevap kazanır. Bir zikre 70 bin veriyor Allah. Bire 70.000 veriyor. Kolayda zikir. Çabuk da oluyor. Allah Allah Allah. Hop

70.000 70.000 70.000 . Vay be birikiyor, birden birikiyor. Çok geliyor. Kuldan muhabbet oldu mu, Cenâb-ı Hak kulun kendisine karşı, kulun duygularına göre muamele ediyor. Kul Cenâb-ı Hakkı ne kadar seviyor sayıyor, Cenâb-ı Hakkın rızasını kazanmaya ne kadar dikkat ediyorsa, Allah o kadar sever.

Kul ne kadar gevşekse Allah da onu sevmez. Gevşekliği nispetinde sevmez. Sonra zikrullahın bir çeşidi olan namazı Allah emretmiştir. Namaz belirli vakitlerde insana zikir yaptırıyor. Günün belirli vakitlerinde farz kılmış zikir yapın diyor. Sabahleyin kolay değil uykuyu bölüp, havada soğuk, 8 derece, soğğun altında, kar mı yağdı, ne oldu, kutuplardan yel mi esti, soğuk. Yatak ta sıcak. Bizim Hacı hanım, kalın yorganları indirdi falan, soğuk hava. Kalkmak zor. İnsan böyle büzülür yatağın içinde, burnunu çıkarır sadece nefes alayım diye. Onlarda kalktığı zaman üşüdüğünden, kalkmak istemez. Kalkmak istemeyince namaz da kaçır.

Ama Allah emretmiş, sabah namazını kılacaksın. Kalkacaksın. Öğlen de kılacaksın.

İkindiyi de kılacaksınız. Akşamı da kılacaksınız. Yatarken yatsıyı da kılacaksınız.

Bir de geceleyin kalkar teheccüd namazına kıalarsanız daha da iyi olur. Yani ne yapıyor?

Siz ey Müslümanlar! Şu uykunun esiri olmayın. Uykuyu istediğiniz zaman yenebilecek kadar kuvvetli olun. Hatta geceleyin bile kalkın. Bir de şu nefsinizi yenmeye çalışın. Çok mükâfat veriyorum. Yenersen ödülü alacaksınız. Bak kupaya altından, pırıl pırıl parlıyor. Boyuna postuna bak. Nasıl parlıyor?

Kupayı alınca nasıl öpüyorlar. Nasıl havaya kaldırıyorlar. Herkese gösteriyorlar. Tribünlerden var ol, şak şak şak. Yağmur mu yağıyor, sel mi götürüyor ortalığı. Kupa.

E mükâfat veriyor gece teheccüd namazına kalkarsan bayıldığın kupaları kazanıyorsun. Sabah namazına gelersen sevapları kazanıyorsun. Yatsı namazına yorgunken gelersen sevapları kazanıyorsun. Namazı çok sever Allah. Orucu çok sever. Oruçta da nefsini tutmak olduğundan orucu çok sever. Ramazan da farz. Ondan sonraki zamanlarda da oruç tutmak iyi. Haftada iki gün pazartesi, Perşembe orucu



var. Her ayın başında, ortasında, sonunda oruç var. Ortasında üç gün eyyâm-ı biyd orucu var. Böylece orucu çok sever.

Haccı çok sever. Müslümanın müslümana yardım etmesini çok sever. Hayrı, sadakayı, zekâtı çok sever. İnsanların faydasına olan şeyleri yapana çok mükâfat verir.

Bunları nasıl kısaca özetlemiş âyet-i kerîme?

İman edenler ve amel-i salih işleyenlere Allah sevgi yaratacak, sevgi verecek onalara, sevdirtecek onları. Onlara karşı böyle yapan insanlara karşı, yer ve gök ehlinde ve melekler arasında muhabbet hasıl olacak kısaca. E bunun bilgilerde Kur'an-kerîm de var. Kur'an-kerîm den alınan bilgileri ihtiva eden ilmihal kitapların da var. İlmihal kitapları da adamın boyuna ve kilosuna göre istediğin boyutta ilmihal kitapları var. Cep ilmihal kitapları var. Şu kadarcık. Köy ilmihal kitabı var şu kadarcık. Talebelerin kitabı var bu kadarcık. Daha hocaların kitabı var üç parmak kalınlığında ilmihal kitabı. Daha büyük kavuklu, büyük sarıklı, cüb-beli adamların ilmihal kitapları var. Daha daha

bir oda dolusu. Ama var. Hepsi özeti, özeti, özeti. Sana gerekli bilgileri ihtiva ediyor.

Birisi, büyük olan teferruatlı, diğeri onun şeyi. Konsatre sıkılmışı. Onları okumak lazım.

Allah sevmediği zamanda bir kulu, gökteki meleklerle de sevdirtmez, yerdeki mahlûklara da sevdirtmez. Zorbalığından dolayı, zulmünden dolayı etrafında toplanırlar veyahut menfaat bölüşmesinden dolayı. Gel lan buraya. E Ne Olacak?

Bir çete kuralım, kıralım, dökelim, keselim, asalım, paraları alalım bölüşelim. Olur abi. Tamam abi. Hemen çeteyi kurarlar. Menfaat çetesi amma adamların arasındaki muhabbet, sağlam muhabbet değil, gerekirse birbirlerini vururlar. Çeker vurur bir birini.

Neden?

Çete. Muhabbetleri sağlam değil. Menfaatten dolayı. Parayı seviyorlar.

Parayı neden seviyor?

Para pis bir şey. Mikroplu bir madde. İçinde mikroplar kaynıyor. Parayı niye seviyorlar?

Para bir anahtar gibi her kapıyı açıyor. Kapalı kapının önüne geliyor böyle parayı gösteriyor. Trak. Açıl susam açıl. Açılıyor. Barlar açılıyor, Pavyonlar açılıyor. Meyhaneler açılıyor. Her yer açılıyor. Sabaha kadar içiyor. Eğleniyor. Saz çaldırıyor. Beğendiği dansözün altına para yapıştırıyor. Göğsüne para sokuşturuyor. O da onun yanına geliyor. Bu herif çok paralı, galiba haydut. Haydut ama ne yapalım? Zaten bizim meslekte haydutlarla. Hadi onun önünde göbek atıyor, bilmem ne yapıyor filan. Paralar geliyor. Paraya dayalı, menfaate dayalı, eğlenceye dayalı, zevke dayalı, nefse dayalı, şeytana dayalı bir dünya var.

O çok kuvvetli olduğu için bir çok insan o tarafa meylediyor. Bu tarafta da hep imtihan var. Bu tarafta da soğukta kalkmak var, abdest almak var, keseyi açmak var, parayı vermek var, yemek yememek var, hep zıt zıt şeyler. Yani nefsin hoşuna gitmeyen zıt şeyleri

Allah'ın emrediyor. Bunu yaparsan cennetti öyle verecem. Mükâfatı öyle veriyor. Hatta daha ötesi canını vereceksin diyor. Malını ver. Veriyor. Canını da ver. O zaman seni hesapsız cennete sokarım diyor. Dinin mantığı

dünya ehlinin mantığıyla karşı karşıyadır. Onun için ehli dünya çok kalabalık. Bu taraf çok kalabalık. Şeytan tarafı, şeytan takımı çok kalabalık Rahman tarafı, fedakâr insanla az.

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

*Ve mâ ekseru'n-nâsi ve lev haraste bi-mü'minîne. (12/Yûsuf 103)*

Ey Resûlum! Ne kadar gayret etsen, arzu etsen, uğraşsan, hırslansan, çalışsan, çabalasan, insanların çoğu inanmayacaklar. Ekseriyet bu Eagle Bay cami aldık diye derneklere haber salmış bizimkiler. O derneklerde gitmişler kendi derneklerinde söylemişler. Demişler ki Müslüman kardeşlerimiz Eagle Bay cami aldı, borçlu durumdalarmış, para verelim. Derneğimizden bağış istiyorlar. Üüüüüüüü kıyamet kopmuş. Başkan diyor ki; ya hiç bilmiyordum diyor amma dinsiz varmış. İslam'a, camiye düşman, ateş püsküren bir sürü insan varmış diyor. Dernek, Türkiye'den gelmiş adamların derneği. Cami deyince kudurmuşlar, azmışlar, bağırılmışlar, çağırmışlar. İki kişi kaldık hocam diyor. Ötekilerin hepsi muhalif diyor. Böyledir.

Bazen bir kiři olur bir řehirde. İbrahim aleyhisselam bir kiřiymiş. Musa aleyhisselam ve ashabı,

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ

*Inne hâülâi le-řirzimetün kalîlûne.*  
(26/Şu'arâ 54)

Az bir toplulukmuş Mısır da. Koca Mısır ülkesi, řu kadar cık mümin. Ötekilerin hepsi putperest. 1.5 milyar Çin. 900 milyon veya 1 milyar Hint, řu kadar toteme tapan, bu kadar puta tapan, řu kadar haça tapan insan.

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

*Ve mâ ekseru'n-nâsi ve lev haraste bi-mü'minîne.* 12/Yûsuf 103.)

Ekseriyet maalesef cehennemlik. Ne kadar ekseriyet, ne kadar ekalliyet Hocam?

Bir beyaz sığır derisi üzerindeki bir renkli siyah kıl kadar az insan cennete girecekler. Peygamber efendimiz böyle bildiriyor. Koca bir sığırın derisini kesiyorsun, derisini ayırıyorsun, 4 tane seccade kadar açılıyor, bir sürü kıl

var, bir kıl kadar. O koca deri üzerin de cennete girecekler o kadar az. Cehennemlikler o kadar çok.

Allah bizi şaşırmayanlardan, yolunda yürüyenlerden, cennete girenlerden eylesin. Tehlikeler çok. Cenâb-ı Hakk'ın kullara ihtiyacı yok. Kullarım Müslüman olun.

Neden?

Menfaati size. Müslüman olmazsanız olmayın. Olmazsanız cehenneme atarım sizi. O kadar. Koca sığır derisindeki o kadar kıllar kadar, o kadar çok ekseriyet cehenneme gidecek. Çünkü zor geliyor.

Allah'ın emirlerini tutmak zor geliyor. Ama Allah'ın emirleri insanlığa faydalı, hayata faydalı. Başarı için şart. Başarı için çalışmak şart. Bilmem toplumun selameti için fedakârlık şart. Haydutluğun bir faydası yok. Çeteler çoğaldı mı memleket batar.

Türkiye hakkında ne demiş Avrupalı bir iktisatçı, bir devletin sözcüsü?

Biz demiş Türkiye'yi iktisadi bakımdan çöplük olarak görüyoruz. Çöplük mezbele.

Adamlar mucizeler yaratıyoruz diye diye övünüyorlar demiş. Türkiye'deki yöneticiler. Böyle arslanız. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Biz Türkiye'yi çöplük olarak görüyoruz. Çöplük berbat, iktisatları batmak üzereler, mucizeler yaratıyoruz diye öyle yazıyorlar. Tabi yalan. Gazetelerin feci durumu kötü göstermeleri. O kadar vergi toplamışlar, gene borçlar ödenmemiş. Bütün vergiler, paralar borç yamamaya gidiyor. Çöplük haline gelmiş, batmış. Gazetelere bakarsan iktisat iyiye doğru gidiyor. Bilmem. Mucize. Ne mucizesi?

Mucizeler peygamberlere olur. Yalan. Aklandılar hem de ak pak oldular, pırıl pırıl ışık saçmaya başladılar. Bir de nurlandılar etrafı böyle aydınlatmağa başladılar. Hepsi numara.

Akit gazetesi diyor ki;

Tiyatronun, oyunun son perdesi. Şimdi bugün oylama yapılacak diyor. Hacivat karagöz oyunu gibi birbirlerine düşman bilmem ne filan. Hikâye. İlk önce meclis soruşturması diyorlar ondan sonra mecliste akılıyorlar, bitiyor. Hem tiyatro oluyor, seyirciler hop oturup hop kalkıyorlar, alkışlıyor, heyecan filan, vakit gü-

zel geçiyor. Hem de kendi taraftarlarını oyalıyorlar. Bak biz şöyle yaptık böyle yaptık, taraftarları homurdandıkça, hükümete girdiniz de doğru düzgün bir şey yapmadınız dedikçe, şöyle böyle yaptık ama gene onların oyunlarıyla aklanıyor. Suç ortada. Devletin arazisi gitmiş, zarar ortada ama aklanıyor.

Ya Rabbi! Ya Rabbi!

Ama insanlar layık oldukları idarelerle idare olunurlar.

#### a. Müslüman Kardeşine Sevgiyi İfade Etmenin Önemi

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فِي اللَّهِ فَلْيُعَلِّمَهُ  
فَإِنَّهُ أَبْقَى فِي الْأُفَّةِ وَأَثْبَتُ فِي الْمَوَدَّةِ

*İzâ ehabbe ehadüküm ehâhü fillâhi fe'lyu'limhü fe-innehû ebkâ fi'l-ülfeti ve esbetü fi'l-meveddeti.*

Peygamber efendimiz buyurmuş ki;

Sizden biriniz ahiret kardeşini sevdiği zaman, yani Müslümanı. Müslüman Müslümanı sevdiği zaman.

*Fe'l-yu'limhü.* Ona sevgisini bildirsin.



*Fe-innehû*. Çünkü böyle yapmak.

*Ebkâ fi'l-ülfeti*. Ülfetin daha çok devam etmesini sağlar.

*Ve esbetü fi'l-meveddeti*. Sevginin kuvvetlenmesini sağlar.

Başka bir rivayette de;

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ

*Izâ ehabbe ehadüküm ehâhü fe'l-yu'limhü ennehû yuhibbühû*.

Diye kısa geçmiş. Bu çok kaynaklarda var. Buhârî'de, Müslim'de Tirmizî'de, Ebû Dâvud'ta.

Sizden birinin kardeşini sevdi mi, ben seni seviyorum diye bildirsin buyurmuş Peygamber efendimiz.

## **b. Dostluk Bağlarını Güçlendirme**

Ve sonuncu hadîs-i şerîf.

إِذَا أَحْبَبْتَ رَجُلًا فَلَا تُمَارِهِ وَلَا تُجَارِهِ وَلَا تُشَارِهِ  
وَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا فَعَسَىٰ أَنْ تُوَافِيَ لَهُ عَدُوًّا  
فِيُخْبِرَكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَيُفَرِّقَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

*İzâ ahbebbe racülen fe-lâ tümârihî ve lâ tucârihî ve lâ tüşârihî ve lâ tes'el anhü ehaden fe-'asâ en tûvâfiye lehû 'adüvven fe-yuhbirke bi-mâ leyse fîhi fe-yuferriku mâ beyneke ve beynehû.*

Hulvânî, Mu'az radıyallahu anh'den rivayet eylemiş.

Peygamber efendimiz buyuruyor ki;

*İzâ ahbebbe racülen.* Bir adamı sevdiğin zaman,

*Fe-lâ tümârihî.* Onunla münakaşa etme.

*Ve lâ tucârihî.* Onunla zulümleşme. Yani ona cevri cefa yapma. Münakaşa etme. Üzme. Ezme. Eza verme.

*Ve lâ tüşârihî.* Ona şerli, zararlı bir iş yapma.

*Ve lâ tes'el anhü ehaden.* Ve onun hakkında birisine bu adam nasıldır diye soru sorma.

Çünkü;

*Fe-'asâ en tûvâfiye lehû.* Belki onun bir düşmanıdır senin sorduğun, ona rastlamışsındır da.

*Fe-yuhbirke bi-mâ leyse fîhi.* Onda olmayan bir kusuru sana, şöyle var, böyle kötüdür diye uydurarak söylemiştir de.

*Fe-yufferriku mâ beyneke ve beynehû.* Seninle onun arasını açar. Onun için herkese de sorma. Bu nasıl? Kendin değerlendiriyorsun ya, seviyorsun, sevmişsin ya. Ne soruyorsun? Düşmanına sorunca, Ha o Ali mi?

Aman. Sende düz bakarken yamuk bakmaya başlarsın. Muhabbet gider. Çünkü oda bir çeşit gıybet oluyor. Adamın aleyhinde başkası olduğu zaman gıybet oluyor.

Allah celle celalühü her işimizi hadîs-i şerîfleri öğrenip, Peygambe efendimizin sünnetine uygun yapmaya bizi muvaffak eylesin. Resûlullahın sevdiği ümmetler eylesin. Kendisinin sevdiği kul eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin.

el-fâtihâ.

**Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN**

[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

