

KOMŞULARIN ŞEHADETİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

El-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîne hamden kesîran tayyiben müberaken fîh. Alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahibihî ecmâin ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'd-dîn.

Emmâ ba'dü;

Fe-kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.

*إِذَا أَثْنَىٰ عَلَيْكَ جِيرَانُكَ إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ
وَإِذَا أَثْنَىٰ عَلَيْكَ جِيرَانُكَ إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ*

İzâ esnâ aleyke cîrânüke inneke muhîsnün fe-ente muhsinün. Ve izâ esnâ aleyke cîrânüke inneke müsîün fe-ente müsîün.

Sadake rasûlullahi fî mâ kâl ev kemâ kâl.

Peygamber efendimiz metnini okuduğum bu hadîs-i şerîf de ki, İbn Asâkir, İbn Mes'ud radiyallahu anh'dan rivayet eylemiş.

Peygamber efendimiz buyuruyor ki:

Izâ esnâ aleyke cîrânüke inneke muhsinün fe-ente muhsinün.

Eğer senin komşuların, seni sen iyi bir kişisin diye seni vafediyorlarsa, öyle söylüyorlarsa, sen iyi birikişisin. Muhsin kullar cümlesindensin. Muhsin Allah'ın sevdiği kullardır. Allah Teâlâ hazretleri muhsinleri sever. Sabredenleri sever. Muttakileri sever. Mütetahhirleri, temizlenenleri sever. Eğer komşuların sana bu muhsin kuldur, iyi kuldur diyorsa, tamam, sen iyi kulsun, muhsin kulsun, güzel kulsun, Allah'ı sevdiği kulsun.

Ve izâ esnâ aleyke cîrânüke inneke müsîün fe-ente müsîün.

Eğer komşuların seni anlatırken o adam kötüdür diyorlarsa, sen kötüsün. Seni kötü diye vafediyorlarsa komşuların, sen o zaman kötüsün. Komşularının vafettiği durum senin sıfatın oluyor.

Tabi komşular kimi methederler?

Kimi kötülerler komşular?

Komşular kendilerine iyilik yapanı methederler. Çok iyi adamdır. Allah rahmet eylesin.

Hep iyilik yapardı, yardım ederdi bize falan falan. Komşuyla iyi geçinmek de görevdir. Müslümanların görevlerinden birisi komşularına iyi muamele etmektir. İyi muamele edince iyiler. Tabi bazen komşulara iyi muamele etse bile bir kimse aslında başka türlü olabilir ama kurt inine yakın yere zarar vermez diye köylü sözü vardır. Yani komşular iyi dedikleri zaman, Allah iyi sayar. Cenaze namazında da böyle. 40 kişi bu iyi bir kuldur diyorsa, Allah o kul hakkında bildiklerine rağmen o kulu iyiler zümresinde hasrediyor. Yani iyi dedirtmek önemli. İnsanlara kendisi hakkında güzel şahadet edecek bir hava vermek çok önemli. Onun için mümkün olduğu kadar herkese idareli konuşmalı, kötü olmamaya çalışmalı, hatta her hakkını da sonuna kadar almak için uğraşmamalı. Fedakârlık kendisinden olmalı ki o güzel şahadeti kazanabilsin.

a. İmamlık ve Liderlik

Diğer hadîs-i şerîf

إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مُسْلِمِينَ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَقْرَبَهُمْ
لِكِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرُ فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ

*Ize'c-teme'a selâsetü müslimîne fî sefe-
rin fe'l-yeümmehüm akraühüm li-kitâbillahi
ve in kâne askara. Fe-izâ emmehüm ve hüve
emîruhüm.*

Bu hadîs-i şerîfte Peygamber efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki:

*Ize'c-teme'a selâsetü müslimîne fî sefe-
rin.* Üç Müslüman bir yolculukta bir arada bu-
lundular mı, yolculuğa giderken, üçü bir araya
düştüler, beraber yolculuk yapıyorlar mı, yol-
culuk yapıyorlarsa üç kişi,

Fe'l-yeümmehüm akraühüm. Namaz vakti
geldiği zaman onların,

Akraühüm li-kitâbillahi. Allah'ın kitabını
en çok okuyanı, imamları olsun. Kur'an bilgisi
önemli. Kur'an bilgisi en çok olan imamları ol-
sun.

Ve in kâne askara. Küçük olsa bile.
Yaşça küçük olsa bile, Kur'an'ı çok okuyorsa,
çok biliyorsa, hafızsa veya ezberinde daha çok
varsa veya hoca ise, dini tahsil yapmışsa, o
imamlık yapsın ötekilere. Yaşça küçük olsa
bile.

Fe-izâ emmehüm ve hüve emîruhüm.

İkinci cümlede çok ilginç. Bir kere imamlık yaptı mı, üç kişinin imamı oldu mu, imamlık yaptı mı;

Fe-izâ emmehüm. Onlara imamlık yaptığı zaman.

Ve hüve emîruhüm. İşte onların komutanı odur. Yani söz ondadır, kafilenin başkanı odur, reis odur. İmamlık yaptı mı, öyle namazda öne geçir, ondan sonra geriye it, öyle şey yok. İmamlık yaptı mı bir kere tamam. Emirleri de odur. Hapı yuttunuz yani.

b. Allah'a Boyun Bükme ve Dua ile Yaklaşmak

Üçüncü hadîs-i şerîf.

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ لِيَسْمَعَ تَضَرُّعَهُ

İzâ ehaballâhü abden ibtelâhu li-yesme'a tadarru'ahû.

İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan yine bu hadîs-i şerifte. Pek çok hadîs-i şerîflerde de bahsedilen bir konu bu.

Allah bir kulunu sevdi mi ne yapar?

Ibtelâhu. Onu bazı rahatsızlıklara müptela eder. Seviyor, sevdiği için bazı hastalıklara müptela eder, o kulunu.

Li-yesme'a tadarru'ahû. Münacatını, tazarrusunu, niyazını, duasını sevdiğinden, duymak istediğinden. Aman Ya Rabbi! Şifa Ya Rabbi! Karnım ağrıdı, şifa senden Ya Rabbi! diye tatlı tatlı dua ediyor diye, tazarru ve niyazını sevdiği için, tazarru ve niyaz etsinde, duasını da kabul edeyim diye, Cenâb-ı Hak onu müptela kılar, sevdiği kuluna.

Onun için bir kere tazarru çok önemli. Tazarru. Yani boyun büküp te Cenâb-ı Hakka yalvarmak çok önemli. Cenâb-ı Hakk'a iltica etmek çok önemli, boyun bükmek, istemek, halini, Cenâb-ı Hakk'a arz etmek, müracatını Cenâb-ı Hakk'a yapmak başkasına değil.

Yusuf yav bugün başıma şunlar şunlar geldi, şöyle oldu. Öyle deme. Ya Rabbi bugün şu adamla karşılaştım, şöyle oldu, böyle oldu.

Allah'a arz et. Allah'a aç derdini. Allah çaresini ihsan eder. Çünkü kullara derdini açtın mı, şikayet etmiş gibi olursun. Başına gelen imtihandan dolayı kullara şikayeti Allah sevmez. Ama kendisine şikayet edersen, Ya Rabbi

çok rahatsız oldum, dayanamadım, aman Ya Rabbi, Aman Allahım! Aman. O zaman sever. Sevdiği kullarını da dua etsinde, duasını dinleyim diye rahatsızlıklara müptela ediyor. Dünya hayatı böyle.

Allahu Teâlâ hazretleri bu işleri kavrayıp, ona göre güzel, çeşitli imtihanları karşısında güzel hareketler etmeyi Allah nasip etsin hepimize.

el-Fâtîha.

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

[Bütün GURBET SOHBETLERİ'ne PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

