

# AKRA FM HAKKINDA, İSLÂM'I

## ANLATMAK, ÖĞRETMEK

Hayırlı akşamlar!

### a. Akra Radyo: Uzaydan Yeryüzüne İslam'ı Taşıyor

“Akra” isimli radyomuz uzun zamandır faaliyettedir. Uzaydan yayın yapıyoruz. Dinleyiciler daha rahat dinleyebilsinler diye 141 yerde yansıtıcımız var. Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar; Suudi Arabistan’dan, Kuzey Afrika’dan dinlenebilen bir yayın yapıyoruz.

Yayınlarımızın içeriği seviliyor, beğeniliyor. Tatlı bir şekilde isteniyor. Onun için bazı arkadaşlar “Akrakolik oldum.” diye latife yapmışlar, benim hoşuma gidiyor. Radyo yayınlarımız, bir munis, bir enîs-i cân durumuna gelmiş bulunuyor. İçindeki yayınlar başarılı, doyurucu, sevimli. Onun için en çok dinlenen, izlenen yayınlar durumunda.

Bizim radyo ve televizyon çalışmalarına girmemizin sebebi dinîdir. Dinimizde kelimenin, kelâmın, sözün çok büyük önemi var. Peygamber-i zîşânımız, Muhammed-i Mustafâ salallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in pek çok mucizeleri, her andaki mucizevî yaşantısı

içinde en büyük mucizesi Kur'ân-ı Kerîm'dir. O; bir söz şaheseridir, Allahu Teâlâ hazretlerinin kelâmıdır, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah tarafından vahyedilmiş kelâm-ı ilâhîdir. Ayrıca Allahu Teâlâ hazretleri; Peygamber-i zîşânımıza, Efendimiz'e Kur'ân-ı Kerîm'i açıklayıcı; Kur'ân-ı Kerîm gibi mübarek hikmet vermiştir, hadîs-i şerîfler ih-san etmiştir. Dinimizin iyi anlaşılması için Kur'ân-ı Kerîm'in yanı sıra hadîs-i şerîfler de önemli ikinci büyük kaynaktır.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadîs-i şerifinde; u'tîtü cevâmi'u'l-keîm, buyurmuş. Bir başka hadîs-i şerifinde; ene efsahu'l-arabî, buyurmuş. İlk hadîs-i şerîfte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah tarafından çok üstün konuşma kabiliyeti verildiği, az söz ile çok anlamlı, çok derin, çok güzel söz söyleme meziyeti bahşedildiği belirtiliyor. İkinci hadîs-i şerîfte de Arap dilini kullanan insanların en fasihinin, en güzel konuşanının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğu Peygamberimiz tarafından ifade edilmiş oluyor.

Çünkü insanların iletişimi için, birisindeki mânanın öteki insanın gönlüne, kalbine, kafasına intikali için en önemli araç sözdür. Bu bakımdan sözde son derece üstat, son derece kâmil, son derece mükemmel olmak dinimizde önemlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri bizim rehberimiz, serverimiz ve üsve-i hasenemiz. Numûne-i imtisâl olacak örneğimiz olduğu için bizim de aynı şekilde en güzel konuşan, en güzel sözleri söyleyen, en doğru sözleri söyleyen ümmetler olmamız lazım. Onun için söze büyük önem veriyoruz.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatı boyunca, 23 yıllık peygamberliğinde Kur'ân-ı Kerîm'i açıklayarak, yaşatarak, anlatarak bize en güzel örnekleri vermiştir. Yaşamın, Allah'ın rızasına uygun nasıl olması gerektiğini gösteren en güzel örnekleri onun hayatında görüyoruz. Bunların büyük bir kısmı Efendimiz'in sözleridir. Bunlara ehâdîs-i şerîfe diyoruz.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sözleriyle İslâm'ı anlatmıştır. Ayrıca ömrü boyunca gücünün yettiği kadar İslâm'ı

yaymaya çalışmıştır. Peygamberliğinin ilk yıllarından itibaren Araplar'ın toplantı yerleri olan hacca, panayırlara giderek en sonunda veda haccını yaptığı seneye kadar da bütün Arap kabilelerine, insan topluluklarına İslâm'ı anlatmaya çalışmıştır. Bunun dışında çok önemli bir olan bir husus da elçiler göndererek çevredeki büyük devletlere İslâm'ı tebliğ etmiştir. Mesela Bizans imparatoru Herakliüs'a Peygamber Efendimiz'in elçisi ve mektubu vardır. Sasanî imparatoruna elçisi ve mektubu vardır. Habeş İmparatorluğu'na, Mısır hâkimine, Bahreyn hâkimine mektupları vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu resûl-lük vazifesini, tebliğ edicilik vazifesini böylece en mükemmel tarzda yapmıştır. Onun kabr-i şerîfini ziyaret ederken de söylediğimiz gibi şahadet ederiz ki o Allah'ın resûlüdür!

Kad bellağte'r-risâlete ve eddeyte'l-emânete. "Peygamberliğini en güzel tarzda yaptın yâ Resûlallah! Üzerine yüklenmiş olan emaneti en güzel şekilde korudun ve insanlara İslâm'ı en güzel tarzda anlattın!" diyoruz.

Ondan sonra, ulemâ-i muhakkikîn, İslâm'ın gerçeğine ulaşmış olan ârif ve kâmil

alimler, büyük zâtlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu amacını yürütmüşlerdir. Çünkü alimler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gerçek varisleridir. Peygamberler geriye mal mülk bırakmazlar, ilahî ilimleri bırakırlar. Kim o ilahî ilimlere sahip olur ve onu başkalarına öğretme çalışması yaparsa Peygamber'in en güzel varisi olmuş olur. Onun için mürşid-i kâmillerimiz, evliyâullah büyüklerimiz Peygamber Efendimiz'in hakiki varisleridir. Onlar hadîs-i şerîfleri, Kur'ân-ı Kerîm'i, dinimizin ahkâmını, şeriat-ı garrâ-yı Ahmediye'yi insanlara en güzel tarzda anlatmaya ömürleri boyunca üstün gayret göstermişlerdir. İslâm'ı her yere yaymışlardır. Orta Asya'daki ecdadımıza yaymışlardır. Güneydoğu Asya'ya yaymışlardır, Afrika'yı İslamlaştırmışlardır, Avrupa'ya, Sicilya'ya, Malta Adası'na gelmişlerdir, Balkanlar'a geçmişlerdir, Kafkaslar'a geçmişlerdir...

Ukbet b. Nâfi rahmetullahi aleyh'in davranışı göz yaşartıcı, heyecan vericidir. O, Afrika'yı fethedip de Atlas Okyanusu kıyılarına vardığı zaman devesini Atlas Okyanusu'na sürmüş ve deve kıyıda yürüyebildiği kadar suyun

içinde yürüdükten sonra duraklamış. Durakladığı yerde Ukbet b. Nâfi elini kaldırıp demiş ki; “Yâ Rabbi! Benim karşıma bu uçsuz bucaksız ummanı -Atlas Okyanusu’nu- çıkartmasaydın senin dinini götürebildiğim daha uzak noktalara da götürmek isterdim!”

Demek ki kısa zamanda İslâm’ı Atlas Okyanusu’na kadar yaymışlar. Cebelitarık Boğazı’nı geçerek İspanya’yı ve Fransa’nın bir kısmını etkilemişler, İslâm’ı oralara yaymışlar. Avrupa’nın kralları, asilzâdeleri çocuklarını okusun diye İspanya’daki üniversitelere göndermişler, hem de yalvararak mektup göndererek mektupla rica ederek. “Ne olur benim oğlumu da üniversitenize alın...” diyerek. İngiltere’nin bir kralı -bizim İslâm Mecmuası’nda paralarının resmini bastık. Bu paralar müzelelerinde mevcut- Lâ ilâhe illallah Muhammeden Resûlullah diye para bastırmıştır, müslüman olmuştur. Demek ki İngiltere adalarına kadar İslâm’ı yaymışlar. Osmanlı ecdadımız da Balkanlar’a yaymışlar, Orta Avrupa’ya kadar İslâm’ı götürmüşler. Hatta Avrupa’daki hristiyanlara dahi fikirleriyle müessir olup Hristiyanlıkta reform çalışmasını doğurmuşlar, mey-

dana getirmişler. Hristiyanlar kendi kendilerini irdelemek, hatalarını düşünmek zorunda kalmışlar. Avrupalılar'ın içinde monoteist, yani üniteryen, tek tanrıya inananlar çıkmış. Lüteryanizm onların o zamanki inançlarına bir karşı çıkış olarak, İslâm'dan, Osmanlılar'dan etkilenerек ortaya çıkmış. Kendilerine çeki düzen vermek zorunda kalmışlar.

İslâm, Avrupa'da, Balkanlar'da, Karadeniz'in kuzeyinde, Ukrayna'da, Rusya'da yayıldığı gibi; yayılamamış olduğu ülkelerde de oranın insanlarına, inanç bakımından bazı gerçekleri ulaştırabilmiş. Allah'ın birliğini onlara anlatabilmiş. Buradan üniteryan, uniterian, mezhebi Amerika'ya geçmiştir ve Amerika'daki bazı eski reisicumhurların bu "bir tanrı"ya inanan mezhepten olduğunu kitaplar yazmaktadır.

Demek ki ecdadımız üzerlerine düşen görevi yapmışlar. Afrika'daki İslâm'dan önceki ilkel dinlere bağlı insanlara İslâm'ı öğretmişler, Güneydoğu Asya'ya İslâm'ı yaymışlar. Bugün Endonezya dünyanın en kalabalık İslâm ülkesidir. Adalara yaymışlar. Hatta ben Avustralya'ya gittiğim zaman orada, oranın yerlilerine dahi belki adalardan atlayarak

İslâm'ın ulaştırıldığına dair birtakım emareleri, konuşulduğunu duydum. Elllerinden geldiği kadar İslâm'ı yaymaya çalışmışlar. Ticaret yoluyla gittikleri yerlerde kendilerini sevdirerek, İslâm'ı anlatarak vazifelerini yapmışlar.

## **b. İslâm'ı Anlatmak ve İrşad Etmek**

İslâm'ı anlatmak, öğretmek, ilim öğrenmek. Talim, Araplar taallüm diyorlar; öğretmek ve öğrenmek... İslâm'ı yaymak, îlâ-yı kelimetullâh eylemek; Allah'ın kelâmını, sözünü, iradesini insanlar arasında yaymak. Tebliğ etmek, insanlara doğru yolu göstermek, irşad çalışması ve onların hidayete ermesine vesile olmak müslümanların en önemli görevidir. Bir müslümanın iki aslî görevi varsa birisi salih müslüman, iyi müslüman olmaksı ikinci görevi de başkalarının salih insan olmalarına çalışmaktır, muslih olmaktır.

Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadîs-i şerîfnde buyurmuş ki;

Tûbâ li'l-gurabâ. "Ne mutlu garibanlara!"

Ashâb-ı kirâmı rıdvanallahu aleyhim ecmaîn;



Ve men gurabâu yâ Resûlallah? “Bu garibanlardan kastınız kim yâ Resûlallah?” diye söyleyince;

Ellezîne yuslihûne mâ efsede'n-nâs. “Cahil insanların, gayrimüslim insanların, gafil, kâfir insanların bozdukları her şeyi düzeltmeye çalışan ıslahçı, muhlis insanlardır.” buyurmuş.

Toplum içinde azınlıkta oldukları için gariban oluyorlar, gurbetteki insanlar gibi oluyorlar. Etrafında kendileriyle ünsiyet edecekleri, kuvvet alacakları kimse yok. Ama toplumun karşısına çıkıyorlar, gerçekleri söylüyorlar, hakikatleri anlatıyorlar, İslâmî esasları öğretmeye çalışıyorlar. İşte bu, önemli bir vazifedir. Muslih insan olmak, ıslah edici olmak, ıslahatçı, geliştirici olmak... Ecdadımız bu vazifeyi de güzel yapmışlardır. Gittikleri yere medeniyet götürmüşlerdir, ilim götürmüşlerdir, medrese götürmüşlerdir. Daha önce başka inançlarda olan kavimleri güzel, temiz inanca kazanmışlardır.

Biz de bugün aynı çalışmalarını yapmak durumundayız. Bunun için de en önemli araç: söz. Konuşma, söz; bunlardan teşekkül eden yayınlar en önemli araç oluyor. Biz yayınların

önce kitap çeşidiyle başladık. Hocamız Mehmed Zahid Kotku rahmetullahi aleyh'ten sonraki hizmetlerimize önce Hocamız'ın kitaplarını neşrederek başladık. Seha Yayınevi olarak İslâm'ı, Tasavvufî Ahlâk'ı, anne-baba haklarını, gerçek tasavvufun, nefsin terbiyesinin nasıl olması gerektiğini hadislerle anlatan kitapları neşrettik. Böylece Seha Yayınları grubu, kalabalık bir kitap repertuarı meydana gelmiş oldu.

Sonra vaazlarımızla İslâm'ı anlatmaya başladık. Geleneksel olarak [Mehmed Zahid Kotku] Hocamız'ın vazife görmüş olduğu İskenderpaşa Camii'nde hadîs-i şerîfleri okuyarak İslâm'ı anlatıyorduk. Çünkü Hocamız'ın işareti ve emri bu şekilde başlamıştı. Fakat caminin alanının mahdut olması ve sayıca sınırlı kimselelere hitap etme imkânı olması bizi başka, geniş hitap etme imkânları aramaya sevk etmişti. Onun üzerine Türkiye'de İslâmî kesimde bir büyük hamle başlamış oldu; dergiler yayınlamaya başladık. Bu başka müslüman kardeşlerimizi de etkiledi. Türkiye'de dikkat çekici bir İslâmî yayın patlaması yaşandı. Pek çok İslâmî yayınlar hizmete girdi. Bir müddet ya-

şadılar, yayın hayatından ayrıldılar. Bizim Kadın ve Aile dergimiz, İslâm dergimiz, İlim Sanat dergimiz, Gülçocuk dergimiz, Panzehir dergimiz gibi dergilerimiz.

Demek ki kitap ile irşad ve tebliğ, eğitim ve öğretim, mecmualarla eğitim ve öğretim çalışmaları, vaazlar, konferanslar, toplantılar [ve] sempozyumlarla eğitim ve öğretim çalışmaları oluyordu. Sonra ülkemizde çok güzel bir gelişme ortaya çıktı. Özel radyolar faaliyet göstermeye başladı. Bu çok büyük bir fırsattı ve başka ülkelerde görülmeyen bizim için övünç mevzuu olan bir husus. Başka ülkelerde halka istediği konuşmaları yapmak, istediği yayınları yapmak hürriyeti bu kadar geniş verilmiyor. Türkiye’de bu büyük bir ilerilik! Belki Avrupa’da, Amerika’da bile bu kadar geniş değildir. O bakımdan hürriyetler konusunda insaflı konuşmak gerekirse bu özel radyolar Türkiye’de çok güzel bir aşama idi. Biz de bu özel radyolar içinde Akra, Ak Radyo’dan kısaltma veyahut zaten bir de Arapça’da Akra diye bir söz var, bu da “Kur’ân-ı Kerîm’i en iyi bilen, en iyi okuyan, Kur’ân-ı Kerîm’e en aşina olan insan...” mânasına geliyor.

Bir de biz Akra'yı çok tatlı, çok heyecanlı bir aile eğitim çalışmasının sonunda kurma kararı almıştık. 1992 yılının 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında, Söke ilçesinde deniz kenarında beş yıldızlı, güzel bir otelde toplantılar olmuştu. Aile eğitim çalışmaları yapmıştık. Beyler, hanımefendiler ve çocuklara yönelik çalışmalarımız sonunda, bir güzel hizmet üretelim, çalışma yapalım derken, "Radyo kuralım!" diye bir fikir gelişmişti. Ve göz yaşartıcı bir heyecanla, coşkuyla, alkışlarla Akra'nın kuruluş kararını 1992 yılında orada almıştık. O kadar heyecanlı olmuştu ki bu kuruluş faaliyetine gitsin diye küçük çocuklar harçlıklarını getirip vermişlerdi. Küçücük kızlar küçücük yüzüklerini getirmişlerdi, küpelerini getirmişlerdi. Çok göz yaşartıcı, heyecanlandırıcı bir gündü! Unutulmaz bir gündü! Akra; böylece küçüklerin-büyüklerin gayretiyle, dualarla, mânevî yönden sevaplı bir şekilde yayın kararını alındı. Akra böylece doğdu diyelim.

Ondan sonra da kardeşlerimizin, çalışanların başarılı çalışmalarıyla nezih, temiz, çok yüksek seviyeli yayınlarla kendisini kabul ettirdi, sevdirdi. Dinleyenler kendisine tiryaki oldu. Biz bu başarıdan Allah'a hamd ü senâlar

ediyoruz, şükürler ediyoruz. Çok mutluyuz, çok müteşekkirimiz. Bu başarıda katkısı olanların hepsine candan duacıyız.

“İslâm’la ilgili yayın yapacağız!” demek, “Sadece dinî yayın yapacağız...” demek değildir. Çünkü İslâm hayattır, hayatı Allah’ın rızasına uygun yaşama yoludur. O halde hayatta bize ne gerekliyse onu da konumuzun içine alacağız. Sağlıkla ilgili, edebiyatla ilgili, musikî ile ilgili, daha başka günlük hayatımızda veyahut tüm hayatımızda bize lazım olacak neler varsa bizim televizyonumuzun içinde olacak.

İlgi alanımız çok geniş olacak. Bu alan ne kadar geniş olursa izleyenlerimizin o kadar bilgileneceğini bildiğimiz için bilgi taşımak, bilgi sunmak, öğrenmek ve öğretmek en faziletli, en erdemli, en güzel çalışma olduğundan biz bunları bir aşk ve şevk ile isteyerek yapıyoruz. Bu korkunç masrafların altına, çalışmaların içine severek giriyoruz, fedakârca giriyoruz, bir gül bahçesine girercesine giriyoruz.

Allah çalışmalarımızı payidar eylesin, devamlı eylesin. Günden güne ziyadeleşen mükemmellikte eylesin, daimî eylesin. Hiç kimse-nin karşısında bizi gerilettirmesin, mağlup ve

mahcup düşürmesin. Kendisinin rızasına aykırı işler yaptırmasın; daima sevdiği, razı olduğu işleri yapmayı bize nasip eylesin. Tevfîkini bizlere refîk eylesin. Bizleri yolunda dâim, ibadetine müdavim eylesin. İnsanlara, Ümmet-i Muhammed'e, hüsn-i hizmetlere hâdim olmak şerefini bahşeyesin. Dualarımızı lütfuyla, keremiyle, şu mübarek Cuma akşamında bu mübarek Cuma gecesi hürmetine, İsm-i Âzam'ı hürmetine, Nebiyy-i Ekrem'i hürmetine kabul eylesin.

Allah hepinizden razı olsun.

es-Selâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh!

**Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN**

**12 Şevvâl 1417 / 20.02.1997**

[Bütün DİĞER ÇEŞİTLİ KONUŞMALAR'A PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

