

ALLAH'IN TM EMİRLERİ FAYDALIDIR

Ezubillahimineseytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim.

el-Hamdlillahirabbilalemin hamden kesran tayyiben mbareken fih. Hamden kem yenbeĝ li-celli vechih ve li-azmi sultanih.Esselatu vesselamu al seyyidin ve senedin tciruusın ve tabbi kulbin ve svetine'l-haseneti Muhammed'inil-Mustaf.Ve lih ve sahibih ve men tebiah bi-ihsnin il yevmi'l-ceza.

Emm ba'd:

Aziz ve muhterem kardelerim!

u mbarek Cuma gnnn mbarek sabah sabah namazımızı kıldık. Allahu Tel Hazretleri kabul eylesin. Ve yaptığımız dualarımızı mstecb eylesin. Gnllerimizin muradlarını bize ihsan eylesin.

Ahirette cehenneme atılmı olan bir kimseyi Allahu Tel Hazretleri huzuruna çağırıp soracak, “Nasıl buldun, cehennem nasıl?” diye. O da diyecek ki: “Y Rabbi daha kts

tasavvur edilemez, son derece kötü, son derece çirkin, son derece azâblı, şiddetli, kötü bir yer!” “De ki ey kulum bu cehennemden kurtulmak için dünyaları, neyin varsa hepsini vermeye razı mısınız?” “Razıyım yâ Rabbim. Neyim varsa, dünyalar benim olsa dünyaları vermeye razıyım bu azâbdan kurtulmak için yâ Rabbi!” diyecekmiş, o cehenneme atılan. Onun üzerine Allahu Teâlâ Hazretleri ona buyuracakmış ki, “Yalan söyledin, Ben senden dünyadayken çok daha az bir şey istedim onu bile vermedin.”

Şimdi irfan ile, akılla, mantıkla, ilimle makul ölçüde düşünürsek Allah bizden ne istiyor? Nedir yani, Müslümanlığın zor olan tarafı nedir?

a. Allah'ın Tüm Emirleri Faydalı, Yasakladıkları Şeyler İse Zararlıdır

Müslümanlıkta bize Allah'ın emir diye emrettiği her şey faydalı. Ve yasakladığı her şey de zararlı.

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى

اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

*Innemâ ye'murüküm bi's-sûi ve'l-fahşâi
ve in tekûlû ala'llâhi mâ lâ ta'lemûne.*¹

Allah fuhşiyattan, kötü şeyi men eder-
miş. Yani âlemlerin Rabbi, Yaradanımız, Rab-
bimiz, Mevlamız, Rezzakımız, hayatımız elin-
de Yaşatanımız, eğer sizden ters bir şey iste-
seydi yine onu yapmamız lazımdı çünkü Rab-
bimiz, Yaradanımız bizim. Halbuki bize em-
rettiği şeylerin hepsi bizim mutluluğumuz
için. E peki ne oluyor yani, bunca ibadet edi-
yorum?

İbadet bile bizler için. Allahu Teâlâ Haz-
retlerinin bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur.
Yani bizi Kendisi yaratmış, ibadet emrini
Kendisi vermiş. Zaten Kendisinde olan bir şeyi
istese ne olur ama... Bizden istediği yapın
dedi bizim hem bu dünyadaki mutluluğumuz

¹ 2/ Bakara, 169

için hem de ahirette mutluluğumuz için. Düşünelim yasaklarını, mesela en başta gelen Allah'ın yasakladığı şey ne? Katl, adam öldürmek, bütün devletler yasaklıyor bunu. En kötü ceza katillere veriliyor. Yani dînî bir duygu olmadan sırf kendi aklının ve menfaatinin ışığı altında bütün devletler adam öldürmeyi yasaklamışlar. “Sen katilsin, senin burada yaşama hakkın yok. Yürü bakalım darağacına.” Katile en büyük cezayı veriyorlar. Çünkü yaşamak çok önemli bir hak, herkesin yaşamaya hakkı var. Başkalarının yaşamına tecavüz etmemeliyiz. Neden yaşama hakkı var? Fena mı olmuş yani, İslâm en büyük günah olarak adam öldürmeyi yasaklamış. En büyük günahları hoş görüyoruz. Bilsinler de ona göre kendilerine ayarlasınlar diye Hocamız bu günahları yazmış Tasavvufî Ahlak kitabında.

Eğer içinizde Allah korkusu veya adam öldürmenin bir Müslümana ebediyen cehennem ateşinde yanmak olduğunu bilmesek, adam öldürmek anladık kötü. E içki içmek iyi mi kötü mü? Büyük günah, Hocamız yazmış

burada. Başka ülkeler içkiyi yasaklamamış. Amerika'da serbest, Avrupa'da serbest, Avustralya'da serbest... Bir zevki var, çok kuvvetli bir zevki var ki içiyorlar bırakmıyorlar. Alkole bağımlı oluyor, alkol içiyor. Bırakamıyor sonunda mahvoluyor.

İlk başta değişik vesaire güzel ama sonra kadında güzellik kalmıyor, erkekte kuvvet kalmıyor, akıl kalmıyor, mantık kalmıyor. Nesil hüsrana oluyor. Memnun değil. Hatta Amerika'da bir ara içkiyi yasaklamışlar. Ben bu gelişimde Melbourne havaalanında baktım yüznumaraya tertemiz. Hortumlu musluk koyulmuş. Ha dedim sonunda benim sistemime geldiler. Yani temizliğin sudan geçtiğini anlamışlar.

Amerika'da 1930'lu yıllarda içkiyi tamamen yasaklamışlar. Yasaklamışlar ama millet onu tutmamış. Neden? Millet alışmış. Ayyaş millet, sarhoş millet. Çocuk doğduğu zaman şarapla vaftiz ediliyor. Bebekliğinde şarapla vaftiz olduğundan din adamları, öğretmenler doktorlar büyük insanlar yasaklamışlar ama tutturamamışlar. Dikiş tutmamış, neden? Çü-

rük. Ameliyat yapıyor adam, dikiş atıyorlar dikiş tutmuyor, neden? Çürük. Sağlam olsa tutar.

Almanya'da bir hafta televizyonun zararları üzerine Alman konuşuyor. Müslümanların programı değil, Müslümanların domuz eti aleyhinde bir program değil. Alman doktorun, Alman halkına cân u gönülden onların iyiliği için, çaresi olması için yaptığı nasihat. İslâm bunu bu kadar güzel izah etmiş 1400 yıl önce Allah'ın emriyle sahih olarak emretmiş demek ki güzel.

Rabbimiz neyi emretmişse güzel, neyi nehyetmişse kötü. Şöyle kalkıyoruz uykudan camiye gidiyoruz. Zar zor oturuyoruz uykumuzun yarısını aldık yarısı yatakta kaldı. Sabah namazına kalkmak da güzel, geceleyin uykuyu bölüp teheccüd kılmak güzel.

b. İbadetin Sağlığa Faydaları

Hiç unutmuyorum bizim Ankara'da bir kardeşimiz okula gittiği için ayağında bir hastalık varmış. İltihap oluyor, kılcal damarlar iltihaplanıyor, şişiyor. İngiltere'ye gitmiş.

İngiltere'de demişler ki, İngiliz doktor demiş ki bütün gece uzun boylu uyuma uykunu, böyle arada kalk ayağına soğuk suyla masaj yap. Biraz dolaş kendine gel.

Bunun yanında giden biri vardı bizim ihvandan ahbap. O diyor ki, adam uzun boylu uyuma, kalk, gez dolaş, ayağına soğuk suyla masaj yap ne lüzum var uzun boylu, teferruatlı konuşmaya. Teheccüde kalk sen. Müslümanısın, teheccüde kalk bitti. Teheccüde kalksan bu hastalık olmaz, sonradan geçer. Biz bütün gece uyuyoruz, mesanesi insanın idrarla doluyor patlayacak gibi oluyor. Zor bela saat sekizde dokuzda uyanıyoruz, geceleyin kalkmak lazım. Her şey yerli yerinde emredilmiş.

Bizim Türkiye'nin zenginlerinden Müslümanlarından birisi Avusturya'ya geliyor. Ayağından rahatsız, eklemlerinden. Burada doktor şöyle iyice bir muayene etmiş. Sonra “Siz hangi ülkedensiniz?” demiş. Türkiye'den demiş hasta. Allah Allah, şaşırmış. “Türkiye'den mi?” sonra demiş, “Türkiye'den misiniz?” Türkiye'denim. “Fakat Türkiye'de bu hastalık

olmaz, herhalde Müslüman değilsiniz.” demiş. “Hayır” demiş, “Elhamdülillah Müslüman’ım.” Doktor şaşırmış afallamış O zaman demiş ki, “İbadetlerinizi yapmıyorsunuz, ibadetini yapan Müslüman değilsiniz.” Demiş “Maalesef evet.” Adam kâfir değil, Elhamdülillah Müslüman’ım diyor, o da güzel ama ibadetlerini yapmıyor. Hah demiş doktor, tamam. Çünkü bu hastalık Müslümanlarda olmuyor, namaz kılan Müslümanlarda bu eklem hastalığı olmuyor, demiş. “Ben ondan dedim, hem Müslüman’sın hem de bu hastalık var, demek ki namaz kılmıyorsun.” Avusturyalı doktor söylüyor bunu, neden? Demek ki biz namaz kılıyoruz ama neleri kazandığımızı düşünerek kılmıyoruz. Allah rızası için kılıyoruz. Demek ki kıldık mı bazı hastalıklardan kurtuluyoruz. Neyi emrettiyse Allah güzeldir. Mevla görelim neyle neylese güzel eyler. Ne ettiyse güzel etmiş, vallahi güzel etmiş, bil-lahi güzel etmiş. Mevla görelim ne etmiş ne etmişse güzel etmiş.

İbrahim Hakkı Erzurumî Hazretleri. Hem şair hem mutasavvıf, hem tabip hem gökbi-

limci. Her şey var, *Marifetname* diye eser yazmış. Her bilgiyi biliyor. Kendi hocasının türbesine öyle bir şeyler yapmış ki senede bir gün güneşin ışığı aynada yansıyor hocasının tam üstüne düşüyor. Kubbeyi tamir edeceğiz diye bir kere bozmuşlar bir daha yapamamışlar. Adam kaç yüz yıl önce o kadar astronomi biliyor. Ne diyor, vallahi billahi tallahi Allah ne etmişse güzel etmiş. Allah'ın her ettiği işi güzel.

c. İslâm'ın Her Emri Güzeldir

Nikahı emretmiş, flörtü zinayı yasaklamış. Ne kadar güzel. Her şey güzel. Evli bir erkek gidecek kazanacak parasını, çoluğunun çocuğunun rızkını. Giyimini kuşamını, barınmasını sağlamak erkeğin boynunun borcu. Vallahi böyle ne güzel. Her şey güzel. Çocuklar anne terbiyesiyle büyüyor, annesinin sıcaklığını duyuyor. Başka sokaklarda yetişmiyor veya soğuk yetişmiyor.

Her şey güzel, İslâm'ın her şeyi güzel. Her şey Allahu Teâlâ Hazretleri tarafından bize bu dünyada sağlıklı, mutlu, bahtiyar olmamız için, ahirette ebedi saadeti kazan-

mamız için emredilmiş, hem de çağlar üstü, çağlar sonra kıymeti anlaşılacak şekilde en basit, en ilkel bir yönde emredilmiş. Yani bir görenekten dolayı değil. Çok ilkel cahiliye toplumunda çok basit insanlar, kız çocuklarını öldüren insanlar, kız çocuğuna zarar veren insanlar, birbirlerine saldıran insanlar, çok ilkel toplumlar çok güzel şeylere gelmiş.

Dişlerinizi fırçalayın, misvaklayın, benim karşıma sarı dişle kokar ağızla gelmeyin. Ağızlarınız güzel olsun. ağız sağlığını dünyanın hangi kültüründe duydunuz. 1400 yıl önce ağız sağlığını, ağzın kokmamasını, dişlerin sağlıklı sıhhatli pırıl pırıl bembeyaz olması için tavsiyeyi hangi kültürde duydunuz? Yok, İslâm'da var. Günde beş defa yıkanmak, yani abdest almak İslâm'da var. Gusül abdesti almak İslâm'da var. Böyle tabii olaylara bağlamış ki Müslüman mecburen temiz olacak. Mecburen temiz olacak, bir Müslüman'ın İslâm'ı uyguladığı zaman pis olması mümkün değil.

Peygamber Efendimiz diyor ki elbise kirlendi mi tesiri kesilir. Temiz olacak. Temiz

elbisenin tesiri vardır. Her şeye Allah izin veriyor ya. Temiz şeylere de Allah izin veriyor. Çiçek canlı iken Allah'ı tesbih ediyor. Sapı kırıldı mı adam bir bastı mı üstüne, kafası kırıldı öldü. Tesbihi kesiliyor. Temizliğin önemine bak, temizken Allah'ı zikrediyor. Temizlik ne kadar önemli.

Bir evde süprüntü olması o evde tertibi giderir pislığe sebep olur diyor Peygamber Efendimiz. Ev temiz olacak. Halının altına ne itiyorsun temizle burayı. Temiz olacak. Bizim Anadolu'muzda bu temizlik nasıldır? Kadıncağız kendisi bir teneke kireçi alır evinin içini dışını mis gibi kireç badana yapar, yıkar. Evet basittir, sadedir ama tertemizdir. Yorganı tertemizdir yastığı tertemizdir. Anadolu'nun fakir bir kasabasına gidersin. Sana bir döşek çıkartır, bir yatak çıkartır mis gibi kokar. Neden, temiz iş.

İslâm temizliği emretmiştir. Vücut temizliğini emretmiştir, el temizliğini emretmiştir, çevre temizliğini emretmiştir. Kapının önünü süpürmemizi emretmiştir. Kalp temizliğini emretmiştir. Yani kimisi onun huzur

kaynaklarını bilmediği için bazı kimselere göre bilinmeyen bir şey mutluluk kaynakları. İnsan İslâm'ı yaşadığı zaman pırıl pırıl bir insan olur. Evliyâ olur havada uçar. Biz o seviyeye gelememişiz. Neden? Müslümanlığımız yarım, imanımız uygulamamız yarım.

Bizim arkadaşlarımızdan Medine'de Mekte'de falan bir şahsın kayınvalidesi rahatsızlanmış. Hacettepe Hastanesine gitmiş. Doktor muayene etmiş, demiş ki şunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Şunları yapmayacaksın, şunları yapmayacaksın şunları yapmayacaksın. Bir ay sonra bana geleceksin. Bir ay sonra hacı teyze Hacettepe Hastanesine tekrar gitmiş. Doktora bir daha görünmüş. Muayene olmuş, çok güzel sonuç, mükemmel. Doktor demiş ki: “Çok güzel, senin hastalığın geçti. Ne yaptın?” “Tavsiyelerinizi tuttum. Şunları yapacaksın dediniz ben de bunları yaptım, şunları yapmayacaksın dediniz bunlardan kaçındım.” Doktor demiş ki, “Hay Allah senden razı olsun ya hanım teyze. Hay Allah senden razı olsun ya, bize hasta geliyor. Tavsiyelerde bulunuyoruz tutmuyor, gene geliyor. ‘Doktor

benim hastalığım geçmedi.’ Yani kendi doktorluğumuzdan şüphe etmeye başladık. Acaba bizim meslek mi yanlış, tavsiyelimiz mi yanlış diye kendimizden şüphe etmeye başladık. Allah senden razı olsun” diye hastanenin kapısına kadar uğurlamış hacı teyzeyi. Demek ki doktorun tavsiyesini uyguladı mı hasta fayda görür.

Allah'ın tavsiyesini uygulayınca ne olur insan? Bahtiyar olur. Hepsini uygulayamıyoruz da yüzde onunu uyguluyoruz. Yüzde on fayda görür. Yani %100 uygulayan insanların gördüğü kadar fayda görmez. Neden? Allah adaletli de onun için. Çalıştığı kadar veriyor. Çalışana daha çok veriyor, çalışmayana vermiyor.

Onun için İslâm'ın emirlerinin bütünüyle tutmak lazım. Hepsini tuttuğu zaman insan maddeten ve mânen, bedenen ve ruhen, aklen ve ahlâken her yönden mükemmel olur.

Her yönden mükemmel olmanın reçetesi İslâm'dır. Ama hastalar uygulamıyorlar. Müslüman, içki içiyor; Müslüman, yalan söylüyor; Müslüman, temizliğe riayet etmiyor; Müslüman, namaza dikkat etmiyor; Müslüman, oru-

cunu tutmuyor; Müslüman, namaza riayet etmiyor; Müslüman, Peygamber Efendimizin tavsiyelerini uygulamıyor, eh ona göre olur yani. En basiti ağız temizliği, Peygamber Efendimizin tavsiyesini uygulasak dişlerimiz inci gibi olur. İnci gibi oluyor, görüyorum pırıl pırıl ağızına inci dizilmiş.

Neden? Peygamber efendimizin tavsiyesini uyguluyor. Ne taş var dışında leke var ne koku var. Açıyor ağızını içeriye bakıyorsun pembe gül yaprağı gibi ağızının içi. Neden? Peygamber Efendimizin tavsiyesini uyguluyor. Ötekine bakıyorsun, ağız kokuyor, dişleri çürümüş. Neden? Tavsiyeyi uygulamıyor. Tavsiyeyi uygulamadığı için.

İslâm'ın en büyük güzelliği bir sistem olmasıdır. Bir güvenli yerden emirlerin çıkmasıdır. Hepsi birbirine uygun. İslâm, toplama kurallar topluluğu değildir. Oradan bir kural al buradan bir kural al kendine göre değil.

İslâm her şeyi birbiriyle uyumlu ve ilgili olan kuralların bütünüdür. İslâm'ın bütün kurallarını uygularsan 110 yaşında çakı gibi olursun, 120 yaşında ipliği iğneye geçirirsin.

Ailenle iyi olursun, çocukların da iyi günlerini görürsün. Mürüvvetlerini görürsün, hayırlı olduklarını görürsün. Hanımının saygısını görürsün, sevgisini görürsün. İslâm'ın bütün emirlerinin faydasını görürsün.

Onun için kurnazlık yapmaya kalkma, bizim kurnazlık dediğimiz aptallık oluyor. Yani kendi aklımızı kullanarak, daha iyi yaşam isteyecek daha iyi mutluluk sağlayacak diye yaptığımız şeyler, İslâm'dan uzaklaştığımız zaman yaptığımız her şey aslında bizim mutluluğumuzu alıp götürüyor. Ya ailede huzuru kalmıyor ya çocuklar asi oluyor ya kendi kötü oluyor. Ya ruhumuz çarpık oluyor ya kalbimiz kara oluyor, ya gönlümüz kör oluyor mânevî konuda. Bir şey oluyor.

d. Aklımızı Toplayalım. Samimi Müslüman Olalım

Onun için aklımızı toplayalım. Samimi Müslüman olalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki din, sadece ve sadece samimiyettir. Samimiyet vadeder din, her şeyde samimi olacaksın. O samimiyeti yaşayacaksın kalbinde ki o samimiyeti yaşayacaksın.

Kime karşı samimiyet? Allah'a karşı samimi olacaksınız. İçten olacaksınız, severek kul-luk edeceksiniz, dalavereye kalkışmayacaksınız. Resulullah'ın sünnetini uygulayacaksınız, seveceksiniz, sünnetini öğreneceksiniz. Seviyorum diyor sünnetinden haberi yok. Allah'a inanıyorum diyor Allah'ın kelamından haberi yok. Allah'ın ahkâmından haberi yok.

Birisi kapıyı açar, “thank you” diyor. “How are you” dese “thank you” diyor. Yani nasılsın diyor, benim adım sorsa, nezaket gösterse teşekkür ediyor. Sabahtan akşama ömrü boyunca her tarafta Allah'ın lütfu üzerimizde, Allah'a teşekkür etmiyor. Allah'ın lütfuna şükretmiyor.

Onun için samimiyetimizi koruyalım, Allah'a iyi kul olalım, Resulullah'a iyi ümmet olalım, Kur'ân'ı iyi okuyalım, iyilikleri tam uygulayalım. Eksikler yapmayalım, kesinti yapmayalım. Ki iyi Müslüman olalım. Allah bizi muvaffak eylesin, hayırları cümlemize nasip eylesin. İyi Müslüman olmaya, mükemmel Müslüman olmaya muvaffak eylesin. İn-

san-ı kâmil olmayı cümlemize nasip eylesin.
İki cihanda bizleri de aziz ve bahtiyar eylesin.

El-Fâtıha.

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

16 Şa'bân 1417 / 27.12.1996

[Bütün DİĞER ÇEŞİTLİ KONUŞMALAR'A PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

