

ÇOK AMAÇLI ORMANLAR OLUŞTURMAK

Dikkat ederseniz bu kadar dağları, ovaları geçtik; buraya geldik.

Niye geldik?

a. Kendi Ağaçlarımızı Kendimiz Dikmeliyiz.

Ağaç var diye geldik. Ağaç çok kıymetli bir şey, önemli bir şey. Fakat benim düşüncüm; bizim camiamızın ağaçlık yerleri, ormanın ayrıldığı yerde ağaç dikmek değil. Ağaç dikmek de tabii sevap, o ağaç yaşadıkça insan sevap kazanacak. Fakat ben diyorum ki mesela geçtiğimiz yerlerde yolun iki tarafında bir sürü tarla var. Dağın başında olduğu için ucuzdur, pahalı da değildir. Mesela burarlardan iki yüz dönüm, üç yüz dönüm, beş yüz dönüm yer almak, çevirmek lazım. Buralara kendi ağaçlarımızı kendimiz dikmemiz lazım. Burası kendi ormanımız olmalı. Hatta tanzim etmeliyiz. Benim istediğim; ormanın bir kısmı spor tesisleri, bir kısmı piknik yeri, bir kısmı kadınlar için bir yer, bir kısmı erkekler için bir yer, bir kısmı da açık hava konferans, konuşma, talim, eğitim yerleri, atış vs. yeri gibi bölümleri olmalı.

Razıyız, şehirden otuz-kırk km gidilebilir

Burası, sanıyorum, şehre şu aşağıdan Yenimahalle'ye, İvedik'e otuz km bile yoktur. Biz Ankara'nın kenarından dolaştık. Hâlbuki buradan aşağısı sanıyorum beş-on km bir şeydir. Yakındır. Mesela buralar boş. Böyle bir arazi almamız lazım geniş. Mümkünse iki tarafı burun, ortası bir vadi, mahfuz, kendimiz çevirdiğimiz zaman kolay korunabilecek bir yer seçmek lazım. Her şehir için bu böyle. Oraya sosyal tesislerimizi, spor tesislerimizi kurmamız lazım. Mümkünse bazı arkadaşlar, mesela aileler birleşebilir veya zengin olabilir, tek başına [alabilir].

Mesela kendisi on dönüm, yirmi dönüm yer alıp veya bir yeri ortak alıp o kadarı kendisine ayırıp kendisine mahsus ormanlık yer yapabilir.

Dikilen ağacın cinsi önemli! Mesela fıstık çamı, elli tane veya yüz tane fıstık çamı Ege'de Kozak yaylasında filan bir ailenin geçimine yetiyormuş. Önce -burada diktiğimiz gibi- sık dikilip aradan seyreltiliyormuş. Demek ki fıstık çamı yetiştirilirse belli bir kalınlığa ulaştığı zaman kerestesi satılır. Tabii o

kaç sene sonra mahsul vermeye, fıstık vermeye başlayacak. Fıstıklarından istifade edilir. Bir taraftan yeşillik olduğu için bir fayda sağlar bir taraftan arazi değerlenmiş olur.

b. Güzel İşler Yapmak

Böyle bir çalışmayı her aile kendisi de düşünebilir grup hâlinde de düşünülebilir. Ama bunu ormana vermek tarzında değil de bir yöreyi kendimizin alıp malımızın olması ve orada birtakım tesislerimizin de olması tarzında yapabilmeliyiz.

Mesela şurası bizim. Bilseydik ki burada onbeş km mesafede bizim yerimiz vardır. Pazar günü orada toplantı yapacağız, piknik yapacağız, hatim indirilecek. Şöyle yapılacak, böyle yapılacak... Böyle bir plan yapmalı.

Muhtelif şehirlerden gelen kardeşlerimiz var. İnşallah bunu bu tarzda düşünsünler. Ankaralılar da buralarda veya biraz daha uzaklarda munasip yerlerde dediğim tarzda bir şeyler arasınlar. Bu geldiğimiz yol, eski Ankara Kızılcahamam güzergâhıdır. Bağlum'dan çıktığımız yol bu tarafa doğru, eskiden Bağdat yolu derlermiş. İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan daha ileriye giden yol,

şehirlerarası yol. Ankara'ya Kızılcahamam'dan, bu tepelerden gidermiş. Ovadan yol, sonradan açılmış, karayolları tarafından açılmış oluyor. Eski Bağlum-Kızılcahamam yolu. Onun için buralar güzel seçilmiş yerler. Yol güzergâhında hakikaten çeşmeler, yolcunun su ihtiyacı karşılanacak yerler var. Sonra Ankara'nın ovasına göre nispeten serin havalı yerler. Yayla gibi, arkadaşlarımız rahat edebilirler.

Dikkat ederseniz oralara köşkler, bir şeyler yapılmış. Onun sebebi şudur: Bağlum'da Necip Fazıl'ın şeyhi olan ve şimdiki *Türkiye Gazetesi*'nin sahiplerinin hocaları olan Abdulhakim Efendi var. Onun için onlar oralara yerleşmeyi tercih ediyorlar. Kendi hocalarının kabrinin bulunduğu kasabada yerleşmeyi tercih ediyorlar. Güzel bir tercih tabii.

Bizim yapabileceğimiz iki üç ihtimal var. Buralar güzel yerler. Burası, aşağıdan, Özelif Sitesine yakındır. Buralarda bir yerler alabiliriz. Hatta Kâmi Büyüközerler buralarda bir yerler aldı diye ben biliyorum ama yer olarak tam tayin edemeyeceğim. Yerleşmek için bile yerler almışlardır. Galiba sonra tahakkuk et-

tiremediler, biraz uzak geldi. Onlarla temasa geçilebilir veya buralardan başka müstakil yer aranabilir.

Bir de Sincan tarafı, Sincan'la Eskişehir yolunun arası, o civar var. Oralarda güzel yerler bulmak mümkün, orası bizim Rüstem kardeşlerimizin, Doktor filan semtleridir.

Her ilin, beldenin, ilçenin sakini olan kardeşlerimiz çevrelerinde biraz uzak gidilecek yer bulsunlar. Kasabalar için beş km uzak sayılır. Fiyatlar derhal ucuzlar. Şehirler için on beş yirmi km, büyüklüğüne göre otuz km uzak sayılmaz. Böyle yerler munasip sayılır. Hatta iyi bir yolla elli km çok uzak sayılmaz. Asfalt yolu varsa gidilebilir. Ara yollarsa on beş yirmi km olabilir. Anlaşıp konuşup geniş yer almak lazım.

Hatta aranızda bir kooperatif gibi bir şey teşkil edebilirsiniz.

“Herkes onar milyon versin bakalım, parayı toplayalım. Geniş arazi alalım...”

Böyle bir arazi aldıktan sonra da mimar kardeşimiz planlama yapar:

“Şurası pentatlon sahası olacak, şurası voleybol, futbol sahası olacak. Şurası kadınların sporu için burası çocukların oyun bahçesi için, şurası yüzme havuzu...”

Böyle şeyleri grup halinde yapabiliriz. Bunları geliştirin, planlayın. Gelişigüzel, savruk ve derbeder değil de örnek olsun; güzel olsun.

Mesela bizim, İstanbul’daki Şadiye Hatun Kliniğimiz gidenin hayran kaldığı, çok beğendiği bir yer. Çok güzel. Onun restorasyonunu da biz yaptık, bizim camiamız yaptı. Şu anda çalıştırmasını da biz yapıyoruz. Fevkalade güzel bir tesis oldu ve örnek bir tesis oldu. Bizden sonra başka gruplar aynı cinste müesseseler yapmaya başlamış. Onun için yaptığımız şeyin güzel olmasına dikkat edelim. Plana uygun, akla mantığa uygun, ilme uygun olsun.

Sonra çok amaçlı olmasına dikkat etmemiz lazım. Bizde, müslümanlarda daha önceleri biraz aşağılık kompleksi gibi bir şey vardı. Bazı şeyleri biz yapamayız, başkaları yapar sanıyorduk.

Elhamdülillah, bizim çeşitli teşebbüslerimizle vardığımız sonuç şu:

Biz yaptığımız zaman onlardan daha da güzel yapabiliyoruz. Ama bu maddî imkânsızlık ile sınırlı oluyor. İnsanın parası oldu mu güzel şeyler yapabilir. Parası olmadığı zaman yapmada maddî duvarlar oluyor. İnsan o zaman yapamıyor. Fakat biz yaptık mı başkalarından daha güzel yaptığımız anlaşılıyor, elhamdülillah.

“Basında bir şey yapamaz!” dediler. “Dergide yapamaz!” dediler. Şimdi bayağı üstad oldu. Çeşit çeşit gruplar çok güzel yayınlar yapabiliyorlar. Biz bununla iftihar ediyoruz. Beğeniyoruz. Tıp sahasında çalışmalarımız güzel. İnşallah başka sahalarda da devam edecek. 23 Nisan tatilinde bir toplantı yapacağız, müzakereler yapacağız. Çeşitli başka atılım sahaları neler olabilir diye düşüneceğiz.

c. Bizim, Çevre ve Orman Çalışmamız Çok Amaçlı Bir Çalışmadır.

Bir işi yapmakta bir tek amaç varsa o işe “tek amaçlı” iş deniliyor. Ama birçok amaç birden düşünülüyorsa ona “çok amaçlı” deni-

liyor. Yapılan bir işte ne kadar çok amaç olursa, ne kadar çok gaye ve fayda sağlanabiliyorsa çeşit sağlanabiliyorsa o kadar güzel planlanmış bir iş oluyor. Bizim, çevre ve orman çalışmamız çok amaçlı bir çalışmadır.

Biz bu çok amaçlı çalışmaların maddelelerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Bir kere ağaç dikmek sevap; ondan istifade etmek istiyoruz. Dümdüz, ilk amaç bu. Peygamber Efendimiz ağaç dikmeyi teşvik etmiş. Hatta dünya bozuluyor, kıyamet kopuyor, deseler; elinde bir fidan olsa sen yine dik, nasıl olsa kıyamet kopacak diye bırakma. Gölgesinde birisi kalsa sevap oluyor. Kuşlar konsa sevap oluyor. Meyvesini yeseler sevap oluyor vs. Bu bir amaç.

2. amacımız insanımızı; genç-yaşlı, kadın-erkek, biraz şehrin içinden tabiata çevirmek. Şehrin içinde, apartmanların içinde hapsolmuş gibiyiz. Aileler adeta küfleniyor. Biraz dış hayata açılsın, temiz havaya çıksın. Biraz kazma sallasın, biraz ağaç diksin, temiz hava alsın, yağmur yüzü görsün, biraz gökyüzü görsün, pis dumanlı yerden kurtulsun. Sıh-

hati için bu faydalı olacak. Bunu düşünüyö-
ruz.

3.Çocuklarımız için! Mahalle arasında, beş katlı apartmanların arasında dar sokaklarda, otomobil kornalarının arasında çocuklar top oynamaya çalışıyor, voleybol oynamaya çalışıyor vs. Sefalet, acıklı bir durum. Onlara spor tesisleri yapmamız lazım ki sıhhatli büyüsünler ve bedenî bakımdan kabiliyetleri gelişsin. Onun için böyle tesisleri yapmayı düşünüyoruz.

4.Yaz geldiği zaman insan kapalı yerde oturup bir şey yapamaz. Ama açık havalı bir yerde, grup halinde hem eğlenmek hem öğrenmek tarzında bazı çalışmalar yapılabilir. Mesela bugün hava güzel olsaydı daha çok uzun zaman oturulabilirdi ve daha başka çalışmalar da yapılabilirdi. Şunu şunu şunu anlatacağız, öğreteceğiz... gibi bir eğitim programı olurdu. Bu çeşit yerler elimizde hazır olursa birkaç gün kalma imkânı da olabilir. Mesela biz çadırlı [programları] teşvik ettik. Kovada'da ilk defa uyguladık. Kardeşlerimiz çadıra alışsın. Arabasına çadırı atsın, geldiği zaman böyle bir yerde çadır kurabilsin. Bir-

kaç gün kalabilsin ve dış hayattaki şartları öğrensin diye istemiştik. Kovada'da bunu bir hafta sağladık. Kimisini akrep soktu kimisi üşüdü kimisi öksürük oldu... Alışacak, tabiata alışacak. Ben memnunum, sonuçlardan memnunum. İnşaallah çeşitli başka amaçları da yapabiliriz. Eğitim amaçlarına ve daha başka şeylere de önem verin. Gittiğiniz yerde istişareler yaparak gruplaşarak çalışmalarını geliştirin.

Allah hepinizden razı olsun.

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

25 Şevvâl 1413 / 18.04.1993

Yenimahalle/ Ankara

[Bütün DİĞER ÇEŞİTLİ KONUŞMALAR'A PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)

