

Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşiler, Alevilik ve Sünnilik

a. Hacı Bektaş-ı Veli İle Bizim İlgimiz Nedir?

Bana sayın seyircilerimize hitap etmek ve böyle bir sohbeti yapmak fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim, Allah razı olsun. Çalışmalarınızı hayırlı ve başarılı eylesin daim eylesin. Zaman kısıtlı olduğu için soruları alamayacağınızı anons ettiniz. Ben yine de dinleyicilerime şöyle bir söz söylemek istiyorum. Soruları varsa o sorularını yazılı olarak ben onların cevabını veririm. Siz burada cevapları okursunuz. Böylece dinleyicilerimizin soruları cevapsız kalmasın. Bu bir.

Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşiler konusunu açtınız. Tabi bendenizin Üniversite'deki doçentlik tezim Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat'ı üzerine idi. O bakımdan benim az çok bazı şeyler söyleme imkanım var bu konuda. Bu önemli bir konudur güzel bir konudur. Önemli olduğu için meraklı bir konu olduğu için ben kendisini doçentlik tezi olarak almıştım. Gerçekten yeni bir takım hususları ortaya çıkartmak mümkün oldu.

Bizim üniversite hocalarının bir merakı vardır, bir arzusu vardır ve zaten üniversite araştırmalarında da esas odur. Yeni bir şey ortaya koymak, yani bilinmeyen. İlmin karanlık bir noktadaki meçhullerini açmak, aydınlatmak önemlidir. *Elhamdülillah* benim çalışmamda da Allah'a hamd-ü senalar olsun. Bir takım karanlık noktalar açığa çıktı. O bakımdan meraklı bir konudur canlı bir konudur. Halkımızın büyük bir kısmı ilgilenir bu konuyla. Bu konuyu açmak güzel oldu teşekkür ederim. Hacı Bektaş-ı Veli'yi herkes seviyor. Yani Türkiye'de Hacı Bektaş-ı Veli'yi seven çok geniş kitleler var ve Hacı Bektaş-ı Veli bizim milli kültürümüz içinde çok önemli yeri olan çok büyük bir isimdir. Yani bizim tarihimizde Anadolu'daki tarihimizde en büyük isimlerden birisi Hacı Bektaş-ı Veli'dir. Mevlana Hazretleri gibi, Yunus Emre Hazretleri gibi çok önemli bir isimdir Hacı Bektaş-ı Veli. Hazreti Pir Hacı Bektaş-ı Veli Hünkar Efendim Hazretleri pirimiz benim de iki bakımdan Hacı Bektaş-ı Veli'yle manevi bağlantım vardır. Bunu da tabi Allah'ın bir lütfu olarak söylüyorum, övünmek, böbürlenmek için söylemiyorum. Bizim ailemiz Peygamber Efendimiz'in sülalesinden, Hazreti Ali

Efendimiz'in evladından olduğumuz, Buhara'dan Türkiye'ye yanımıza Arap halayıklarla, hizmetçilerle göç ettiğimiz rivayet ediliyor ailemizin Buhara'dan geldiğini. Buhara'ya da Hicaz'dan gittiği söyleniyor. Binaenaleyh Hazreti Ali Efendimiz'in evladındanız. O bakımdan Hacı Bektaş-ı Veli de ben incelediğim zaman onun hayatında işte acaba bir Türk'tü bir şamandı sözü doğrumu? Hayır, Hacı Bektaş-ı Veli o zamana en yakın kaynaklarda bile seyyid diye anılıyor. Yani herkeste seyyid biliyor zaten. Seyyid Hacı Bektaş-ı Veli. Peygamber Efendimiz'in soyundan. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan. Yani bizimle biraz soyca bizim onunla tabi bir irtibatımız var. Oradan yakın hissediyoruz, bir. İkincisi, bizim Nakşi tarikatımızın iki silsilesi vardır. Bir, Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'den gelir. İmam Cafer-i Sadık Hazretleri'nde birleşir. Bir, Hazreti Ali Efendimiz'den gelir. Yine İmam-ı Caferi Sadık Hazretleri'nde birleşir. Binaenaleyh biz Cafer-i Sadık Efendimiz Hazretleri'nin de evlatlarıyız yani hem soyca evladınız hem de tarikat..

O ayrı da bizim bir soy bağlantımız var bir de mesela tarikat bağlantımız var Caferi Sadık Hazretleri'yle. Üçüncü bir bağlantı da Hacı

Bektaş-ı Veli Nakşi tarikatının büyüklerinden feyz almıştır, Ahmed-i Yesevî hazretleriyle beraber. O bakımdan da bizimle manevi bir yakınlığı olduğundan biz onu tabi yakınımız olarak biliyoruz ve zaten Bektaşî tarikatlarında tadilat yapıldığı zaman da Bektaşî tekkelerinin şeyhleri Nakşi şeyleri tayin edilmişti. Hatta dergahta bir cami vardır, iki cami vardır Hacı Bektaş kasabasında. Bir dışarıdadır bir de dergahtadır. Dergahtaki Cami ikinci Mahmud'un Islahat'ından sonra yapılmış. Adı da Nakşibendi Camii'dir. Yani öyle de bir bağlantımız var. Büyük eksikliği Hazreti Ali'yi bilmemeleri. Yani Hazreti Ali Efendimiz bizim ecdadımızdan ve bütün Sünni Müslümanların herkesin sevdiği bir kimse.

b. Hz. Hüseyin (ra) Efendimiz Bizim C iğerpemizdir

Hazreti Hüseyin Efendimiz hepimizin ciğerpesi. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in başına gelen Kerbela hadisesi hepimizin yürek yarası. Hepimiz ağlıyoruz. Peygamber Efendimiz'in evladına böyle bir muamele nasıl reva görülür biz elbette bu muameleyi yapanların en büyük hasmıyız, düşmanımız. 05,17

Alevi tarafı Sünni'yi Yezid'in taraftarları diye görürse Hazreti Hüseyin'i katledenler gibi görürse burada büyük bir çarpıklık ve yanlışlık var. Biz değiliz ki o işi yapan. O işe razı olan da değiliz. O tarafı tutan da değiliz. Yani o zamanın Sünni'leri de değil. O zamanın Sünni'lerinin hiç birisi bu katliama razı olmamıştır. O tarafa taraf olmamışlardır. Sünni'lerin en büyük imamlarından İmam-ı Azam Efendimiz ehli beyt muhabbetinden dolayı hapse girmiştir. Vefatı ondan dolayıdır. Binaenaleyh, Sünniler Hazreti Ali Efendimiz'in ecdadını destekliyor. İmam-ı Azam Efendimiz destekliyor. Hapse girmeye razı oluyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in evladına baskı yapan idareye yandaş olmak istemiyor. Onun memuriyetini kabul etmiyor, hapse giriyor. Bakıyoruz hapiste dövülüyor, tazyik görüyor. Bunlar gözden kaçıyor. Yani biz burada taraf değiliz,hasım değiliz. Hazreti Ali Efendimiz'e, evlatlarına yapılan Hazreti Hüseyin Efendimiz'e yapılan haksızlıkların, baskıların asıl muhatabı Sünniler değil Emevi'lerdir. Emevi'ler yapmıştır. Ondan sonra da Abbasi'lerdir. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'in evladının hukukunu koruyacağız diye de saltanatı onlar aldılar. Onlar da Hazreti Ali

Efendimiz'in evladına baskı yaptılar. Binaenaleyh biz ne Emevi'yiz ne Abbasi saltanatının o işlerini yapan insanlarız. Binaenaleyh ondan sonra işin dönüp de Sünni'lere düşmanlık haline gelmesinin anlamı yoktur. Doğru değildir. Çünkü Sünniler aslında desteklemişlerdir Hazreti Ali Efendimiz'in evladını. Her zaman daima desteklemişlerdir. Rehberi Peygamber Efendimiz yapalım. Kur'anı Kerim yapalım. Peygamber Efendimiz yapalım. Hazreti Ali Efendimizi yapalım. O hakem olsun. Ne söylüyorsa onun sözlerine göre hareket edelim. Namaz kılın diyorsa namaz kılalım. İçki içmeyelim diyorsa içmeyelim. Biz öyle dediği için içmiyoruz. Onun için namaz kılıyoruz. Hazreti Ali Efendimiz'in yolundan tam gidelim. Tamamen ona ittiba edelim. Sözümüz bu.

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

20 Zilka'de 1415 / 20.04.1995

TV Programı

[Bütün DİĞER ÇEŞİTLİ KONUŞMALAR'A PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.](#)



SERVER
Kürsü